

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN ĐIỂN QUANG
TRƯỜNG SINH HỌC
NĂM THỨ 11

www.voviland.com

Email.bandao4p@gmail.com

SỐ 229 NGÀY 01 THÁNG 03 NĂM 2018

Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, cùng hành giả Vô Vi, trong xây dựng chung cho nền đạo pháp ở mai sau.

XUẤT HỒN

Kệ

**THẬP* tự dọc ngang, điển càn khôn
TỬ đi, tử lại, đến mười lần
NHỨT quyết một lòng, tu bỏ xác
SANH về cõi Phật, xuất hồn bay**

(THẬP tự luồng điển càn khôn ngang dọc, điển âm dương)*

**Kính bái
Con; Lê Thành Lợi**

Con; Bạn đạo Lê Thành Lợi: Đóng góp câu hỏi tâm linh của bạn đạo bốn phương. Mục giải đáp thắc mắc về tâm linh sẽ là phương châm giải độc cho ngũ tạng và nội tâm. Giúp hành giả tu thiền giải thông mọi uất khí trong con người. Đây là luồng điển của Đại Bi quang phổ. Cúi mong tấm lòng thành của quý bạn đừng cắt xén hay thêm bớt.

Yêu cầu bạn vui lòng giúp tôi và giải thích thắc mắc. Xin cảm ơn.

1892. Hỏi. Nhiều nhà sư, không tin, có linh hồn, cho Vô Vi tu xuất hồn là tà đạo ?
1893. Hỏi. Làm cách nào tu xuất hồn ?
1894. Hỏi. Lấy cái gì để siêu thoát phần hồn?
1895. Hỏi. Làm sao lấy được điển quang, và điển quang nó ở đâu ?
1896. Hỏi. Tìm tới Phật là tìm bằng cách nào ?
1897. Hỏi. Tại sao phải tìm tới Phật, mà không tìm người thầy khác ?
1898. Hỏi. Hành theo Phật là hành theo cái gì ?

Odense, ngày 22/02/2018

1892. Hỏi. Nhiều nhà sư, không tin, có linh hồn, cho Vô Vi tu xuất hồn là tà đạo?

Đáp: Dạ thưa. Nhiều nhà sư không tin, có linh hồn, là họ tu, không chứng được linh hồn. Thức còn nông cạn. Nói người ta tu tà, là chính mình tà.

Người tu chánh, không chê ai tu tà. Trái lại, người tu chánh, căm ơn tà. Không chê ai tà.

Nhờ có tà, ta mới thành chánh.

Tu tụng, tu sắc tướng, tu cầu xin thì không chứng được, mình có linh hồn.

Tới lúc chết, các thầy lại đi cầu siêu linh hồn, thật là mâu thuẫn.

Hỏi họ cái gì khổ ? Dạ thưa. Linh hồn nó bị khổ, nó than khổ.

Bệnh than khổ, nghèo than khổ, đói than khổ, người khác nói xấu, hồn cũng đau, bị người tình bỏ, hồn cũng khổ đau, chết u minh không biết, hồn đi về cõi nào.

Hỏi cái gì thanh cao?

Cái hồn nó mới thanh cao. Hồn thanh cao, là cái hồn trong sáng.

Trong sáng mình phải thanh lọc thần hồn bằng điển quang của Phật.

Hỏi họ điển là gì? Họ chưa biết. Họ có điển. Họ chống đối lời mình giải Vô Vi điển quang. Anh có điển, anh có thể ăn, uống, nói, đi, đứng, nằm, ngồi. v.v.

Điển ở trong tần giới nào? Họ cũng chưa thấu.

Điển thanh nhẹ thì ở cõi Trời, còn điển nặng trược thì ở cõi âm phủ. Nên hồn sa vào địa ngục, vì con người, mà không biết hồn, không hiểu điển.

Đức Phật có điển, tại sao mình không có?

Điển hoá văn. Đó là cái thức.

Cái thức là linh hồn. Rờ mó không được, vì nó là điển, vô hình, chỉ có tâm, tâm tương ứng.

Tâm tâm tương ứng là sao?

- **Tâm tâm tương ứng là anh phải thực hành, những gì Phật truyền thụ bằng văn Phật, để hồn anh giao cảm luồng điển chư Phật. Thì anh mới hiểu Phật truyền điển.**

Hỏi họ Phật là gì? Họ chưa biết. Phật là ta.

Phật có hồn, Phật nói, mình rướm nước mắt. Tội nghiệp cho Ông Phật, không được gì, mà vẫn thuyết chuyện tử sanh, luân hồi và giải thoát.

Hình như đây là nhiệm vụ của bề trên giao phó. Nên Phật và những người thành đạo, họ không ngần ngại, nói những lời chân lý, cứu giải chúng sanh.

Nói chân lý thì khó nghe, nên người đời bôi nhọ, xỉ nhục, nhạo báng, khinh khi. Nên có câu. **Phật pháp nan văn.** Dịch, Phật pháp nghe khó chịu.

Người mà nói chân lý. Thường thì bị hành hạ, đánh đập và **có khi bị xử tử.**

Thí dụ.

Đức Chúa Giê Su và những vị thành đạo khác. **Anh chị đọc sách không hiểu tại sao.**

Đây là cái bí mật, ẩn ý, con của nhà Trời. Dành riêng cho những nhân vật xuất sắc.

Cái gì luân hồi?

Dạ thưa, cái linh hồn luân hồi. Không tin thì làm quấy thì sẽ thấy, mình sa vào địa ngục.

Tại sao hồn phải sa vào địa ngục bị luân hồi?

Hồn luân hồi, là có dịp tốt, tu TRẢ NGHIỆP.

Khi mà hồn tu, trả nghiệp thì mới thấy LINH HỒN bất diệt.
Hồn bất diệt, mới sanh về cõi VÔ SANH.

Nơi đây có Thượng Đế, Phật và các vị giáo chủ, cùng những người tu thiền đặc đạo. Ai ai cũng có linh hồn. Để cảm giác, hạnh phúc và đốn đau.

Muốn có hạnh phúc, Phật nào cũng phải vượt qua đốn đau. Vượt hết đốn đau thì hưởng được thanh nhàn, hạnh phúc.

- Thì người ta gọi là hết thời kỳ **Bi Cực thì đạt đến cảnh Thái Lai.**
- Đó là phần hồn được nhập diệt vào cảnh Vô Vi Niết Bàn.

Phật có hồn, Phật nói, lời thanh nhẹ, du dương. Anh nghe, mà không bao giờ biết mệt.
Phật có hồn, Phật phát ra tiết điệu, cõi Hư Không. Anh nghe, mà không ngờ được, đó là Phật.

Trong lúc sống, mình tu thiền Vô Vi điển quang để giải thoát phần hồn **trong hạ giới, cõi Ta Bà thế tục. Để lúc chết, khỏi cần cầu siêu.**

Anh xuống thế gian được thì anh về Thiên Đàng được. Đó là linh hồn anh, tu giải thoát.

Đức Phật Thích Ca, ngài tự tu và tự siêu thoát. Phật làm được, anh làm được.

Con người có cái thần hồn, thần hồn linh cảm, đâu là Phật, đâu là ma, và đâu là Thượng Đế.

Mình tu thiền Vô Vi điển quang trường sinh học thì tìm ra thần hồn mình. Minh triết vô cùng, ngoạn mục vô biên.

Kệ

**Con người khi sống, ở nhân gian
Khổ đau, bệnh hoạn, mới kinh hoàng
Thân xác, thần hồn, không lối thoát
Tu thiền luyện điển, giải nghiệp oan**



Odense, ngày 23/02/2018

1893. Hỏi. Làm cách nào tu xuất hồn?

Đáp: Dạ thưa; Thần hồn bị giam ở hạ thừa, ngay trái gan. Nên con người tham, sân, si nóng nảy. Muốn tu xuất hồn.

Dĩ nhiên là mình phải ngồi thiền và mình phải hít thở nguyên khí của âm dương, để thanh lọc thần hồn, từ hạ thừa, qua trung thừa, bộ Ngực, rồi thượng thừa, bộ Đầu.

Tới đây thần hồn kết tụ thành thánh thai, mô ni châu, xuất hồn học đạo trong tam giới.

Rồi sau này quán thông tam giới, Thiên Địa Nhân. Đó là điều quan trọng.

Sau này, tu đến Đại Định Hư Không, khỏi cần xuất hồn. Nháy mắt là anh biết, đó là Điển.

Xuất hồn để học đạo, chứ không phải để đi chơi. Cảnh này, cảnh kia, đều là giả.

Có người tu, xuất hồn mấy chục năm đi chơi không, tưởng mình tu đúng. Tham sân si đầy dẫy.

Muốn tu xuất hồn thì mình cần phải...

Kệ

**Thần hồn phải luyện, lọc khí tinh
Để dũng, trí, bi, xuất bóng hình
Một bậc anh tài, trong vũ trụ
Quy hồn, quy vía, trở về NGAI**

(Trở về Ngai, Như Lai bốn tánh, anh là một vị Phật)



Odense, ngày 24/02/2018

1894. Hỏi. Lấy cái gì để siêu thoát phần hồn ?

Đáp: Dạ thưa; Lấy điển quang, để siêu thoát phần hồn. Vì phần hồn bị ô trược, trong khối điển trược ở cõi Ta Bà.

Thí dụ. **Trược**, trong quốc hội cũng trược, trong chùa cũng trược, trong nhà thờ cũng trược, trong gia đình, trong không gian, trong máu huyết và khối óc.

Về nguồn cội, ai cũng tận lực dùng điển quang thần lực, để tôi luyện phần hồn cho **thanh khiết và dũng mãnh**. Có như thế, mình mới đạt DŨNG, TRÍ, BI.

Mình không dụng điển quang thì anh không bao giờ giải thoát.

Kệ

**Phật nào cũng luyện, điển hào quang
Có hạt minh châu, mới về nguồn
Bạn phải một lòng, tu nghiêm khắc
Nhắc mình tận lực, trị bản thân**



Odense, ngày 25/02/2018

1895. Hỏi. Làm sao lấy được điển quang, và điển quang nó ở đâu?

Đáp: Dạ thưa. Điển quang ở cõi Hư Không, cõi Vô Vi.

Thí dụ. Muốn lấy điển quang thì anh phải tu thiền, anh mượn cõi Hữu Vi.

Anh tu thiền, **là anh đang ở cõi Hữu Vi, trần thế. Trần thế thì không biết điển quang.**

Nếu họ tu thì họ sẽ có điển quang.

Anh biết cho, Trần thế là Hữu Vi.

- HỮU VI là CÓ
- VÔ VI là KHÔNG
- HỮU VI là ĐỘNG
- VÔ VI là TỊNH

Anh mượn cõi Hữu Vi, áp dụng phương pháp Vô Vi. Là KHÔNG để lấy điển.

PHẬT hành thì anh cũng phải HÀNH.

Anh hành, anh mới có ĐIỂN.

Giữa Hữu Vi và Vô Vi **tương tác nhau**, sanh ra ĐIỂN.

- Điển là cái hồn.
- Anh mượn nguyên lý, **CÓ, KHÔNG, ĐỘNG, TỊNH** để tạo ĐIỂN QUANG.
- Điển quang là trí tuệ, sự sáng suốt.
- **Điển quang nằm cõi Hư Không, cõi Vô Vi.**
- **Vô Vi là cõi huyền bí, mắt phàm tục, tánh phàm tục, không thể thấy, không thể xét và không thể luận.**
- **Anh tu, hồn anh xuất, anh có thể thấy Phật để ngài dạy đạo.**
- **Sau này hồn anh hoà nhập vào đại hồn là Thượng Đế. Anh mới tin, có Trời, Phật và ta.**
- **Chỉ có thiền và thực hành, thì sẽ chứng cảnh huyền vi. Mình không nên lý luận, vì tánh phàm tục.**

Anh tu thiền, luyện đạo, anh phải hoà vào hư không, để được chư Phật, bề trên, họ giúp. Anh phải tìm tới chư Phật, để ngài độ mình. Vì trình độ mình, còn yếu kém. Cần sự hỗ trợ ĐIỂN QUANG của chư Phật.

- Không có Phật độ, thì anh cũng không thành Phật.

Kệ

**Đây là nguyên lý, lấy càn khôn
Bạn phải tận trung, tu thật lòng
Tạo dựng cho mình, thanh điển tốt
Trở thành Phật tử, độ chúng sanh**



Giải bỏ sắc tướng, tâm, thân, điển quân bình

Odense, ngày 26/02/2018

1896. Hỏi. Tìm tới Phật là tìm bằng cách nào?

Đáp: Dạ thưa. Tìm tới Phật là mình thành tâm, dẫn thân, tự tu, một lòng hành theo Phật và học chân lý của Phật.

Kệ

**Điển quang văn Phật, nhắc từ phần
Bạn cứ phân từ, học điển thanh
Bên trên sắp sẵn, chờ bạn đến
Thọ hưởng từ ân, Phật pháp truyền**



Âm thầm luyện đạo, một lòng tự tu

Odense, ngày 27/02/2018

1897. Hỏi. Tại sao phải tìm tới Phật, mà không tìm người thầy khác?

Đáp: Dạ thưa. Tìm tới Phật, vì Phật tu giải thoát. Tìm tới các vị kia, thì không tu giải thoát. Tu không tu giải thoát, là tu về sắc tướng. Họ không biết đường nào đặc, để chỉ anh.

Người giải thoát, họ mới giúp đỡ mình giải thoát.

Người thành công, họ giúp mình thành công.

Không thầy thì khó mà thành công.

Nhiều người tu ba mớ, chỗ nào cũng vá víu vào. Rốt cuộc đường đạo không giải thoát.

Kệ

**Pháp này giúp đỡ, cứu vạn linh
Thoát ra sắc tướng, hướng về mình
Tu luyện điển hồn, không sắc tướng
Hoá thành Phật tử, ngộ chữ VÔ**



Tu không cần danh

Odense, ngày 28/02/2018

1898. Hỏi. Hành theo Phật là hành theo cái gì ?

Đáp. Dạ thưa. Người ta chết thành ma. Đầu thai lại thành người, thì tâm ma, chưa gột sạch. Thế nên, người CỨNG đi theo Phật, mà không biết cách tu, nên tâm ma, vẫn còn trong nhà đạo, lợi dụng đạo. Nhép theo lời Phật, mà mắt chúng sanh.

Phật chỉ một đường, là trực đáo chơn tâm. Thì họ lại đi hướng khác.

Đi hướng khác là đi theo **tà tâm** thì vào cõi u minh, không có hành theo Phật.

Không hành theo Phật, thì là hành theo ma.

Tu hoài, không thấy Phật, không biết đường hướng nào Phật đi.

Nên tối ngày, tụng kinh, lời kéo ông Phật ra cầu xin. Ông cũng cho phép màu, **hành theo Phật là diệt tâm ma.** Nên Đạt Ma Lão Tổ thành công, Ngài diệt được tâm ma.

Nên có danh hiệu. Đạt Ma Lão Tổ.

Kệ

**Phép màu Phật dạy, điến chơn tâm
Đánh phá tà ma, niệm Di Đà
Đi tu phải quyết, lòng theo pháp
Đẹp đi hành động, giới tà ma**



Hại người, hại mình

Odense, ngày 28/02/2018

1899. Hỏi. Tu xuất hồn là sao?

Đáp. Dạ thưa. Tu xuất hồn nó có nhiều dạng, chứ không phải một kiểu.

Hồn mình bị giam trong, tiền, tình, danh, nghiệp. Anh tu loại bỏ, trước ô thì cũng được về Trời.

Nhưng mình phải dùng điển quang.

Điển quang thì nó cũng giống như sấm sét. Chớp nhoáng là anh hiểu.

Kệ.

**QUY về ở đỉnh đầu ta
KHÔNG gian thả lỏng, hít vào điển quang
HỒN bay tới cõi Thiên Đàng
XUẤT hồn tĩnh đạo, biết mình bay cao**



Xuất hồn, trên búa, dưới đe.

Xuất hồn là mình nhảy sang qua bờ bên kia đất Phật, ngược dòng đời, cải tử, hồi sinh.

Odense, ngày 28/02/2018

1900. Hỏi. Xuất hồn để làm gì?

Đáp. Dạ thưa, Xuất hồn là để mình hoà cảm với vạn vật. Vạn vật đều có linh hồn. Cục đá cũng có linh hồn, con thú cũng có linh hồn, cây bông cũng có linh hồn và Thượng Đế cũng có linh hồn. Nên mình hiểu biết, linh hồn trong giới nào. **Thần Thánh Tiên Phật hay Ma Quỷ.**

Tu chứng đạt, thì linh hồn trải nghiệm qua nhiều trạng thái. Từ cát bụi đến hào quang.

Mình từ Thượng Đế mà ra. Chiết hồn của Thượng Đế. Đại linh quang, tiểu linh quang là một. Hoà nhập với Thượng Đế.

Những người tu Vô Vi, xuất hồn có thể nói chuyện với cây bông.

Năm 2013 có lần tôi đi đại hội ở Hawaii vào thăm vườn Hoa Lan cùng bạn đạo, tôi về đại hội, có nói với bạn đạo, là mình có thể nói chuyện với Hoa Lan. Tôi có làm bài thơ nói cho bạn đạo nghe trong đại hội và viết báo led weekly như sau.

Kệ

**Hoa Lan xinh đẹp mỹ miều
Khiến bao dũng sĩ, siêu lòng vì Lan
Hương thơm sắc đẹp mặn nồng
Linh linh trước gió, thẹn thùng nắng mưa**



Hoa Tiên



Cô Tiên

Song ngữ Việt / Danmark

UỐNG NƯỚC LẠNH VÔ VI, NƯỚC LẠNH ÂM DƯƠNG

LÀN DA MỊN MÀNG, TƯƠI MÁT, MÁU HUYẾT ĐIỀU HOÀ, TRÁNH SÂN SI, THỌ LÂU

Kính thưa quý vị

Hôm nay tôi xin nói qua nước lạnh Vô Vi, nước lạnh âm dương, nó có thể giúp quý vị trị nhiều chứng bệnh nan y.

Thể xác của chúng ta không khác nào, như một cây cổ thụ.

Cây cổ thụ cần uống nước rất nhiều để sống lâu ngàn năm. Vậy thân xác ta, cũng không khác gì cây cổ thụ.

Quý vị hiểu nguyên lý này, thì quý vị, mới thiết tha uống nước lạnh âm dương, nước lạnh Vô Vi.

Phương pháp này tôi đã giúp rất nhiều người hết bệnh, về đường ruột, táo bón lâu năm, mà bác sỹ vô phương cứu trị.

Quý vị chỉ cần thiền, uống thuốc Phật (hít Thở Điển Quang) và uống nước lạnh mỗi buổi sáng. Thì quý vị sẽ có một cuộc sống thần tiên.

Làn da mịn màng, máu huyết lưu thông, con người tươi trẻ. Tránh được sân si và những căn bệnh hiểm nghèo.

Mình nghèo, không tiền đi Bác Sỹ, quý vị nên tu thiền điển quang, để tránh bệnh đau. Bệnh đau khổ lắm, có tiền mà vẫn bị nạn tai. Bệnh đau là do điển trực sanh ra.

Quý vị tu thiền điển quang để giải trực thì hết bệnh.

Hết bệnh thì quý vị yêu đời, quý người và kính trọng Trời Phật.

Kính bái

Thành Lợi Lê



Tu thiền, hít thở điển quang (uống thuốc Phật) xem trong phương pháp công phu, Quý vị có thể ngồi thở và nằm, bất cứ nơi nào.



Làn da mịn màng, bao tử, ruột thanh lọc



Bên trong không trực, bên ngoài làn da tươi mát



Coloursbox



Mỗi buổi sáng uống khoảng 4 ly nước lạnh âm dương khoảng gần một lít. Uống từ từ.

Một ngày cơ thể cần 2 lít tối thiểu, nếu ví thân như cây cổ thụ, thì 2 lít nước, quá ít.

Mình có thể uống nhiều hơn.



Thân người, cần nước cũng giống như cây cổ thụ.

Uống Nước Lạnh Vô Vi, nước lạnh Âm Dương Trị Ung Thư Ruột và Bá Bệnh

**DRIK AM-DUONG VOVI'S VAND
Nr. 121**

Dette vand behandler flere sygdomme
Så husk altid at bruge
Koldt vand om sommeren
Og varm drik om vinteren

Dette er princippet om tolerance
Afhængig af sæsonudsving, naturens harmoni
Sind og krop vil være naturlige
Hver morgen husker du at bruge vand

Før vi drikker Am-duongs Vo Vi vand
Bør vi først øve Buddhas medicin
Og derefter lave Buddhas motion ved at bøj
os
For at reducere blod, had og
vrangforestillinger

Derefter drikker vi vand
To eller tre små glas vand, som koster ingen
ting
Det er ca. 400 - 600 ml
Sådan ændrer vi en masse magt og energi

Mennesker vil øge
Mental fitness og krop blidt
Derfor vil vi træne ordentligt
Den kærlighed vil jeg dele

Den første: forandring af vores blod
Fra ondt blod til godt blod
Den anden: behandling af tør hud
Huden ser godt ud og gør dig selv mere frisk

Den tredje: opløsning af hård mave
Når vi drikker vand og får god afføring
Så ændrer vi vores oprigtighed
Bunden af tarmen er ikke beskidt mere

Den fjerde: hjernen er ikke ensom mere
Sygdomme reduceres ved at træne meditation

**UỐNG NƯỚC LẠNH ÂM DƯƠNG VÔ VI
Nr. 121**

Nước này trị những tai ương
Thế nên phải nhớ, mà dùng luôn luôn
Mùa hè nước lạnh nên dùng
Mùa đông uống nước ấm, nhớ mà đổi thay

Đây là định luật dung hòa
Tùy mùa thay đổi, cho hòa thiên nhiên
Thân người sẽ được tự nhiên
Cứ vào buổi sáng mà ta nhớ dùng

Trước khi uống nước Âm Dương
Ta nên uống thuốc Phật Đà trước tiên
Và thường lạy Phật thật siêng
Để cho máu huyết, sân si giảm nhiều

Xong rồi thì uống nước vào
Hai, ba ly nhỏ, có chi là nhiều
Khoảng chừng 400 - 600 ml
Làm ta thay đổi, rất nhiều điện năng

Con người sẽ được gia tăng
Tinh thần thể lực, toàn thân nhẹ nhàng
Thế nên trật tự đàng hoàng
Hành đi sẽ được, tình này chia sang

Thứ nhứt: là đổi máu mình
Từ nơi máu xấu, trở thành tốt tươi
Thứ hai: là trị da khô
Làn da sẽ tốt, cho mình tươi thêm

Thứ ba: là ruột khó thông
Uống vào sẽ được, giải ngay ruột già
Thế nên đổi tánh thật thà
Từ trong đáy ruột, không còn bợn nhơ

Thứ tư: Óc chẳng bỡ ngỡ
Bệnh tình thuyên giảm là ta tu thiện

<p>Den femte: blidt skifter sindet Ikke mere så aggressivt som tidligere</p> <p>Dette vand er Am* og Duong*vand Det er svært at finde, og jeg forklarer det tydeligt Derfor behøver vi ikke diskutere Vi bruger det som Buddhas velsignelse</p> <p>Menneskers dydige gavmildhed Skyldes meditations energi Sindet vil være i fred Ved *at tu sind og krop, vil vi komme i Himlen</p> <p>Med venlig hilsen Thanh Loi Le</p> <p>*Am og Duong vand= koldt og lidt varmt vand</p> <p>*Am og Duong energi = negative og positive energier</p> <p>*at tu = at reparere sind og krop, at lære sind og krop at kende</p>	<p>Thứ năm: đổi tánh hiền lành Không còn hung dữ, như ngày xa xưa</p> <p>Nước này là nước Âm- Dương Khó mà tìm được và ghi rõ ràng Thế nên Cô Bác khỏi bàn Cứ hành là được, phước này Phật ban</p> <p>Con người phúc đức giàu sang Là nhờ tu tịnh, pháp thiền Điển Quang Tâm tư người sẽ bình an Tu tâm sửa tánh, sẽ sang Thiên Đàng</p> <p>Kính bái Thành Lợi Lê</p> <p>*Nước lạnh âm dương.</p> <p>*Điển Âm và Dương</p> <p>*Tu có nghĩa là tu bổ tâm và sửa tánh Tu có nghĩa là kiến tánh minh tâm</p>
--	---

<p style="text-align: center;">Cách Bào Chế Thuốc Trị Ung Thư</p> <p style="text-align: center;">Xem số báo 227.</p>	<p style="text-align: center;">Cách Bào Chế Thuốc Trị Ung Thư</p> <p style="text-align: center;">Xem số báo 227.</p>
--	--