

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN ĐIỂN QUANG

TRƯỜNG SINH HỌC

NĂM THỨ 11

[www.voviland.com](http://www.voviland.com)

[Email.bandao4p@gmail.com](mailto:Email.bandao4p@gmail.com)

**SỐ 232 NGÀY 01 THÁNG 04 NĂM 2018**

Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, cùng hành giả Vô Vi, trong xây dựng chung cho nền đạo pháp ở mai sau.

**Thái Cực Lương Nghi**

**Kệ**

**Thái Cực hai đường, đối nghịch nhau  
Thúc đẩy cho nhau, phát triển lành  
Trung ương thanh tịnh, gồm thâu hết  
Phát triển văn minh, trí Phật thiên**

**Kính bái**

**Con; Lê Thành Lợi**

Con; Bạn đạo Lê Thành Lợi: Đóng góp câu hỏi tâm linh của bạn đạo bốn phương. Mục giải đáp thắc mắc về tâm linh sẽ là phương châm giải độc cho ngũ tạng và nội tâm. Giúp hành giả tu thiền giải thông mọi uất khí trong con người. Đây là luồng điển của Đại Bi quang phổ. Cúi mong tấm lòng thành của quý bạn đừng cắt xén hay thêm bớt.

**Yêu cầu bạn vui lòng giúp tôi và giải thích thắc mắc. Xin cảm ơn.**

1916. Hỏi. Có câu hỏi này là trong kinh A Di Đà thì Đức ông Tư nói là phần hồn bị giam trong trái tim ; Còn bài viết thì anh có nói là thần hồn bị giam ở hạ thừa ; Như vậy là sao ?

1917. Hỏi. Tại sao Ruột, Gan bệnh và yếu, làm sao mạnh ?

1918. Hỏi. Hello hiền huynh Thành Lợi, Thật tình mà nói, mình tu từ 1985 đến nay nhưng chưa bao giờ có trạng thái xuất hồn trong lúc ngồi thiền, cho nên mới hỏi anh để học hỏi thêm; Mình rất ngưỡng mộ và thán phục anh qua những thành tích mà anh đã đạt được. Tôi muốn học hỏi cách xuất hồn của anh để tu hành cho được tinh tấn. Anh có thể nói tóm tắt, góp ý chia sẻ. ?

1919. Hỏi. Những người tu Vô Vi xuất hồn thấy cảnh này cảnh kia là sao ?

1920. Hỏi. Đi theo Phật thì nghèo đói, đi theo đời thì No là sao?

1921. Hỏi. Tu theo đời thì bệnh là sao ?

1922. Hỏi. Người tu Vô Vi là biết ơn Trời Đất và mọi người kể cả cùng ma quỷ tại sao ?

## BẠN ĐẠO HỎI

## THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 22/03/2018

**1916. Hỏi.** Hello hiền huynh,  
Cảm ơn anh đã gửi Bài viết số 229; Mình xem đi xem lại nhiều lần mà không thấy chán ; Hay quá .

Có câu hỏi này là trong kinh A Di Đà thì Đức ông Tư nói là phần hồn bị giam trong trái tim ; Còn bài viết thì anh có nói là thần hồn bị giam ở hạ thừa ; Như vậy là sao ?

**Đáp: Dạ thưa.** Hello

Nhận thư huynh thì rất vui.

Hiền Huynh, ông Tư nói phần hồn ngự ngay tim, **đó là ống nâng cao cho mình.**

**Chứ hồn di chuyển được. Nếu người ta thay tim thì phần hồn ở đâu?**

Phần hồn cũng có khi bị giam ngay Thận, thiên nhất khám. Kinh Di Đà cũng có nói.

**Đại đa số phần hồn bị giam ngay Lá Gan.**

Mình tu dùng điển quang trí tuệ dẫn bước phần hồn vượt qua Thận, Gan, Tim.

**Đưa phần hồn lên hà đào thành xuất ra.**

**Lúc này thì phần hồn không còn nằm trong tim bằng thịt.**

**Người tu trong chùa hay pháp khác. Hồn nằm ngay tim. Cõi này thấp.**

Trở lại vấn đề trên. Người thay Tim, thì hồn ở đâu?

Thành ra tu Vô Vi, phải nghiên cứu.

**Mỗi lời giảng là giảng cho mỗi trình độ.** Hồn không có ngự một chỗ, nó biến hóa tùy theo môi trường và trình độ. Đại đa số là bị giam ngay Lá gan.

**Tại sao đệ giải thích ngay lá gan?**

Hồn dám tu bỏ xác không?

Dám hay không dám? thì hồn ở đâu?

Thành ra bài báo 229, nói tu Xuất Hồn, mà bài kệ tôi diễn tả. Nó ẩn chìm trong đó. Là giúp cho hành giả phải hành và biết chắc.

Khi mà hành đạt được rồi. Như bài kệ tôi viết thì Anh biết những người tu xảo trá.

Tôi viết ra để chia sẻ, **giúp ai được giải thoát phần hồn thì giúp và tu hành thành đạo.**

Tu không có minh đệ thì cũng kẹt.

Mình thử **dám** hy sinh cái gì một tí, **thì thần hồn mình nó mạnh và vượt trội lên tức thì.**

Khi mà thực hành đạt được cao. Thì mới hiểu, **điển của Đệ**, giúp cho thần hồn, mình lên cao.

Nhiều vị tiền bối 80- 99 tuổi trong Vô Vi, nói Đệ, Thành Lợi, giải thích, gọn, đơn giản, dễ hiểu.

Các vị trưởng lão Vô Vi, chúc Đệ, ráng phụ giúp cho Thầy và Vô Vi truyền pháp.

**Đức Thầy và Thành Lợi Lê, được ban chấp hành bạn đạo Vô Vi Úc, bảo lãnh sang Úc 2005. Giấy tờ bảo lãnh, bạn đạo Võ Anh và luật sư cất giữ.**

**Đệ có qua bên Úc ở 3 tháng và trông coi việc xây cất thiền viện Vô Vi quốc tế tại Cairns 2005.**

**Kệ**

**Thần hồn giam hãm, ở lá Gan  
Thế nên nhút nhát, chẳng dám làm  
Dũng chí người thiên, tu phải biết  
Thần hồn nhút nhát, ẩn Ruột, Gan**



Odense, ngày 23/03/2018

**1917. Hỏi.** Tại sao Ruột, Gan bệnh và yếu, làm sao mạnh ?

**Đáp: Dạ thưa;** Khi mà mình cơ tạng, mình làm việc quá nhiều, không hay, và thu hút, những tạp chất và độc tố quá nhiều. Đồng thời đó, mình làm những việc, táo bạo, động Trời. Thì điển trong Ruột, Gan xáo trộn, làm cho mình nóng trong Ruột và Gan. Như vậy thì nó đốt energy, điển lực rất nhiều. Thí dụ.

Như đánh bạc, chơi casino hay làm những chuyện, dữ dằn, mờ ám và uống rượu. Thì nó sanh ra bệnh.

Ruột mạnh cũng sanh ra bệnh. Mình không biết ruột mình mạnh, đem tạp chất vô nhiều. Ăn uống vô độ.

Ruột, Gan yếu và bệnh cũng do di truyền trong gia đình. Cơ tạng mình có, là do ông bà, cha mẹ sanh ra mình.

Mà ông bà cha mẹ không tu luyện về điển quang, không tu luyện về ngũ tạng thì mình dù là bác sĩ, hay tổng thống cũng bị như thường. Tu thiên điển quang thì nhút định sẽ khôi phục.

**Kệ**

**Ngũ tạng của mình, lại ốm đau  
Nên tu thanh lọc, lại cơ đồ  
Vũ trụ của mình, luôn vững mãi  
Không còn dài dài, việc TU THÂN**



Trước kia tôi cũng bệnh, nhờ tu thân nên khỏe

Odense, ngày 24/03/2018

**1918. Hỏi.** Hello hiền huynh Thành Lợi,  
Thật tình mà nói, mình tu từ 1985 đến nay nhưng chưa bao giờ có trạng thái xuất hồn trong lúc ngồi thiền, cho nên mới hỏi anh để học hỏi thêm; Mình rất ngưỡng mộ và thán phục anh qua những thành tích mà anh đã đạt được. Tôi muốn học hỏi cách xuất hồn của anh để tu hành cho được tinh tấn. Anh có thể nói tóm tắt, góp ý chia sẻ.

**Đáp: Dạ thưa;** Mình phải thực hành tu, **giải giới** và thanh lọc bản thể.

Thì **tự nhiên và hồn nhiên**, hồn mình xuất ra khỏi bản thể và diện kiến Đức Phật, chứng tâm và dạy đạo.

Diện kiến Phật thì anh có thể diện kiến Phật, tùy theo linh căn của mình, tiền kiếp theo vị Phật nào học đạo, thì ngày nay sẽ ngộ vị Phật đó trước. ( Nên Vô Vi, mỗi người diện kiến Phật không giống nhau).

Kế tiếp sẽ **diện kiến, học đạo và học tông** chỉ các vị Phật khác, **kể cả Đạt Ma Lão Tổ, Chúa Giê Su và cuối cùng là Hắc Bì Phật Tổ.**

- Bạn coi phần **LINH ĐIỂN** của các vị **Phật và Ngọc Hoàng Thượng Đế** trong
- ( webside.[www.voviland.com](http://www.voviland.com)) sẽ rõ.

**Ghi nhớ, tu giải giới, thì hồn mới xuất.**

Có lần tôi thì xuất hồn **trong lúc ban ngày**, chỉ một sát na, là mình thấy rõ và diện kiến Phật Tổ Như Lai, cũng giống như Đức Thầy, xuất hồn ban ngày. Nên mình nhớ rõ ràng.

Về sau xuất hồn trong lúc ban đêm ngồi thiền, **học đạo và giác ngộ**. Không phải đi chơi cảnh này, cảnh kia.

Sáng thức dậy thì nhớ, những gì bề trên, dạy đạo cho mình đêm qua. Rồi tôi ghi chép lại bằng văn Phật, điển Phật.

Trong lúc **ban ngày cũng vậy, (tôi tu 24/7)** mình nhận được một triết lý sâu xa của nhà Phật truyền dạy, những câu kinh điển, đó là phần ánh sáng, được Bề Trên chư Phật độ.

- **Mình cũng ghi chép lại không kịp, vì điển nó xuống ào ào.**

Mình phải hy sinh, thân và xác bước tới. **Bước tới là phải Dũng. Dũng là thần hồn vượt qua.**

- **Vượt qua cảnh giới đó là xuất hồn.** (Thì có phải là hành và chứng ngộ ?)

Nên tôi có đăng tải tấm hình, một người **nhảy qua vực thẳm. Phải có lá Gan mạnh, vì phần hồn phần đông, ngự trong đó.**

Hành giả Vô Vi có tâm nguyện **TU GIẢI THOÁT** hay là **KHÔNG**, tùy theo mức độ PHẦN HỒN của họ.

Tôi chia sẻ kinh nghiệm qua các **bài báo, bài kệ. Thập Tử Nhứt Sanh.** Là tôi nói thật, không có dấu diếm. Để các Bạn khỏi mất thì giờ. Và những pháp khác không dám giở mặt, và khinh thị Vô Vi.

- **Vô Vi là tu sanh, tử.**

Anh là một linh căn của Thượng Đế, **không lẽ**, Ngài huấn luyện anh là tề.

- Ngài huấn luyện Đại Bi, Đại Trí và Đại Dũng.

**Sau khi thần hồn mình vượt qua cảnh giới SANH, TỬ thì mới chứng VÔ SANH, BẤT DIỆT.**

Bạn tu **sanh, tử**, bạn chứng nghiệm rõ ràng, **nó vô sanh**, thì ai gạt được anh.

**Người tu ít, không giác ngộ, tu không ấn chứng, họ không thể điều khiển anh và gạt được anh.**

- **Ánh sáng anh có, hào quang anh có. Đại gì, Anh nghe người dốt.**

Trong đạo thiếu gì, người tu ít, không tu, muốn điều khiển thiên hạ.

Ai tu danh, ai tu thật, anh biết.

Nên tôi nói, giá trị của người tu. **Vàng không đổi được Điện.**

Anh là tiểu linh căn của Thượng Đế, không lẽ làm chuyện ngu si.

**Ngoài đời thì mình ngu**, nhưng trong đạo sáng suốt vô cùng.

Nên tôi viết chia sẻ, trong cuốn sách ĐƯỜNG VỀ THIÊN QUỐC, có đăng trong [www.voviland.com](http://www.voviland.com). ( **TU NGU THÀNH ĐẠO** ). Mở ra nghiên cứu.

## Kệ

**Đệ đây phát triển, pháp Vô Vi  
Giúp đỡ nhân sinh, sống thọ dài  
Trăm năm hạnh phúc, tu thiên điển  
Bệnh hoạn tiêu trừ, khoẻ sống lâu**



**Tu thân là sao, tu tâm là gì?**

Odense, ngày 25/03/2018

**1919. Hỏi. Những người tu Vô Vi xuất hồn thấy cảnh này cảnh kia là sao ?**

**Đáp: Dạ thưa.** Mình tu, hồn mình nhẹ thì nó được xuất trong bản thể mình. Thấy cảnh này, cảnh nọ, cảnh đó là giả. Gọi là Tề Luân Hư Cảnh, nhiều người tưởng lầm là thành đạo, được thấy cảnh đẹp và họ thích, đi chơi trong bản thể, mà không hay. Trong giới tham thiên, nó có cảnh đó.

**Mình phải bỏ cảnh đẹp đó và bước qua cảnh khác thực tế hơn. Gọi là xuất hồn.**

Người khác họ cũng tu, mà hồn họ không xuất khỏi bản thể. **Vì Hồn không thanh lọc Điện ở Hạ Thừa.**

**Hồn và xác mình**, phải ngậm đắng, nuốt cay, trong mỗi hoàn cảnh, mà tôi nói qua bài kệ. **Thập Tử Nhứt Sanh**. Để tôi luyện phần hồn thành **Kim Cương Bất Hoại**.

Kinh nhà Phật nói kim cương bất hoại. Họ không chứng được, vì tu tụng và không tin họ có linh hồn do Thượng Đế ban. Bạn tu Vô Vi, chứng được. Vì phần hồn Bạn được xuất qua cảnh giới, trong tử có sanh, trong sanh có tử. Phần hồn không có chết.

Con người phải chết, xác là giả, khi chết thì anh không cần cầu siêu như họ. Vì khi còn sống, anh đã có bản lãnh, **tự siêu độ được mình**.

Nên có câu, **Bản Thân Bất Độ, Hà Thời Độ**.

Mình tự siêu độ mình trước, rồi mình mới có khả năng, SIÊU ĐỘ người.

**Kệ**

**Trước sau cũng chết, mỗi tội hồn  
Thanh lọc cho mình, khỏi phải đau  
Song tu giải thoát, hành pháp lý  
Chánh khí của mình, chẳng bại vong**



Đi theo Phật thì giải thoát, đi theo đời thì lụn bại, thành ma

Odense, ngày 26/03/2018

**1920. Hỏi. Đi theo Phật thì nghèo đói, đi theo đời thì No là sao?**

**Đáp: Dạ thưa.** Đi theo Phật thì ăn điển, mỗi đêm anh ngồi thiền là anh ăn điển. Anh ăn điển mà anh không hay. Khi mà anh ăn điển nhiều, thì ngũ vị, nó bớt đi.

Cơ thể anh gầy, nhưng mà anh mạnh và sáng khoái. **Đó là anh ăn điển thì không đói.**

Sau này nó phục hồi tinh khí thần, đầy đủ, người anh nó tươi trẻ và mạnh hơn.

Anh có thể chịu được, nắng, mưa, sương, tuyết.

Ăn điển là về không, bỏ bớt, thì phải nghèo và đói. **Chịu được nghèo đói thì thần hồn nó mạnh.** Không tham sống, không sợ chết.

Đức Phật Thích Ca, tu cũng nghèo, cũng đói. Tu nghèo đói là đi theo đúng đường.

Còn đi theo đời thì thích ngũ vị, người ta thích THAM SỐNG VÀ SỢ CHẾT.

Ngũ vị nó làm cho mình no béo, thích quan quyền, chức tước.

Ngũ vị làm cho con người chậm chạp, lụn bại. Gọi là TĂN... U.

Bên dưới **hạ thừa mà phát triển nhiều, thì thượng thừa**, hà đào thành, hạn hẹp và đóng kín.

**Kệ**

**Bộ đầu hạn hẹp, khó tiến tu  
Tham lam ích kỉ, nở rộng phình  
Cao sang phú quý, đều tan biến  
Bụng làm thân chịu, phải khóc than**



Odense, ngày 27/03/2018

**1921. Hỏi.** Tu theo đời thì bệnh là sao?

**Đáp: Dạ thưa.** Đời là ô trước, đời là tính toán, nham hiểm, mình đi vào thì dính trước, mang trước. Trước là điển xấu cần phải giải ra. Vô Vi có pháp tu giải ra, nhanh chóng.

Bởi vì ngoài đời, mình khó tránh, những chuyện giao tế, phiền phức.

Nào là hút thuốc, gian lận, uống rượu, tham lam, dâm ô, ghen ghét, hận thù, ghen tuông, ích kỉ.v.v

**Kệ**

**Theo đời thì trước, khó tránh xa  
Bệnh hoạn thân ta, tổn hết tiền  
Theo Phật Di Đà, tu pháp điển  
Tham thiên nhập định, giải trước ra**



Ai cũng chết vì danh, tu cũng tham ăn, tham uống

Odense, ngày 28/03/2018

**1922. Hỏi.** Người tu Vô Vi là biết ơn Trời Đất và mọi người kể cả cùng ma quỷ tại sao?

**Đáp. Dạ thưa.** Có Thượng Đế mình mới thông minh, có mọi người nâng đỡ, mình mới hiểu đạo, trong lòng mọi người. Mọi người họ nâng đỡ người tu Vô Vi. Ma quỷ cũng nâng đỡ người tu Vô Vi.

Có ma quỷ, u minh, hành hạ người tu Vô Vi, thì người tu Vô Vi mới thành đạo.

**Ông Thượng Đế dạy cái Thanh,** mà Ngài gửi mình vào ô trước. Để thoát ra ô trước.

**Ông Thượng Đế dạy mình cái Thiện,** nên Ngài gửi mình vào quỷ ma để học cái Ác.

Cái Ác của quỷ ma, là quỷ ma, độ mình, học Thiện, hành Thiện, phát huy điều Thiện.

**Anh đắc đạo, trong cái Ác,** mà không oán hận quỷ ma.

Trái lại, cảm ơn quỷ ma, nhờ quỷ ma, hành hạ. Anh lấy oán làm ân.

Điều Thiện là trái Lành. Người Thiện là thông minh.

**Kệ**

**Trái lành nung nấu, ở nơi ta  
Hương thơm phảng phất, ở cõi lòng  
Thanh điển của Trời, luôn ban chiếu  
Cho người tu đạo, pháp Vô Vi**



Tu thân là mình trồng cây đức hạnh  
Cây đức hạnh, ngàn năm không héo

TRIẾT HỌC VÔ VI

**PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM**

**TÔNG CHỈ TU XUẤT HỒN, LIÊN HỆ LÁ GAN, HỒN NGỰ NƠI GAN**

**TRÍ TUỆ SIÊU VIỆT, TRÍ TUỆ THƯỢNG ĐẾ**

**NGUYÊN LÝ HAI THÁI CỰC: MẠNH YẾU, ÂM DƯƠNG, TRƯỚC THANH TÁC ĐỘNG**

**Kính thưa quý vị**

Hôm nay mình nói phần hồn, cho quý bạn thấy rõ, phần hồn, nó ngự ở đâu trong bản thể mình. Mình phải nắm chắc, để tu căn bản ở hạ thừa, **trong bản thể** và mình không lằm lạp.

Phần hồn thì nó ngự nhiều nơi, trong bản thể. Có khi trên bộ đầu, trái tim, lá gan, buồng phổi, trái thận và bộ ruột.

Phần hồn ngự trên đỉnh đầu thì thông minh và sáng suốt. Ngự trong trái tim thì tình cảm, ngự trong buồng phổi thì lo âu, buồn tủi, ngự trong bao tử, khó chịu, ngự trong lá gan nóng nảy v.v.

**Phần hồn nó ngự nhiều nơi như vậy thành ra, nhiều bạn đạo, ba hồi tu lên cao, ba hồi tu thụt xuống thấp.**

Tu không nắm vững và **không thanh lọc chắc chắn phần Hạ Thừa**, nên nó xảy ra tình trạng, **tu lên cao, rồi thụt xuống.**

Hôm nay mình nói phần hồn phần đông, Hồn ngự ngay đâu, để cho mình tu, cho chắc chắn.

Phần hồn nó ngự nhiều nơi trong bản thể. Nhưng đại đa số thì thần hồn ngự ngay lá Gan.

**Tấn hay thôi là do lá Gan quyết định.** Nó ngự ngay lá Gan, dám hay không dám, quý vị thấy rõ ràng chưa. Lá Gan nó quyết định. (Mình tu chưa thông, nên phần hồn ngự lá Gan)

**Lá Gan quyết định, dám. Dám là chữ Dũng trong nhà Phật, các bạn nhớ lấy. Nếu các Bạn thực hành.**

Chẳng hạn, mình nói đi vượt biển, lá Gan nó mạnh thì nó không sợ chết. Lá Gan yếu thì sợ chết.

**Đi vượt biển là đi tìm cái chết, trong cái sống.**



Đi tu cũng vậy, nó không khác gì, như đi vượt biển.

- **Bạn tu Vô Vi là cái tử, Hồi Sinh.**

Hồi sinh trong cái Thức.

Cái thức là Thần hồn, nó được anh tôi luyện, trong trạng thái  **mạnh, yếu**, âm và dương.

Nếu dương mạnh thì anh dám. Nếu dương yếu, bị âm lấn áp, thì anh không dám.

Thành ra tôi nói, nó tấn thối lưỡng nan và lm những việc cầu may. Đi tu cũng vậy, cúng váy, đốt nhang, cầu xin, không chịu hành thì làm sao đạt DỪNG. Tu ngàn năm không hiểu DỪNG.

- **Âm và dương nó có Điển trong đó.**
- **Mạnh và yếu nó có Điển trong đó.**

**Người tu tụng, người không tu, không biết Điển.**

- Âm và dương, mạnh và yếu là  **hai thái cực**. Nó tương tác lẫn nhau, để sanh ra điển, hào quang và trí tuệ.
- **Trước và thanh cũng vậy.**
- Trước và Thanh cũng là  **hai thái cực** tương tác nhau, để sanh ra, dũng chí, trí tuệ và hào quang.

**Hành giả Vô Vi hay các vị thiên sư**, mắc kẹt trong hai thái cực này, tương phản nhau, để sanh ra đỉnh cao của trí tuệ.

**Trí tuệ phát sinh là phần hồn nó nằm giữa HAI THÁI CỰC đó, xem nó tương phản nhau.**

**Muốn có CÁI TRÍ TUỆ CAO ĐỈNH ĐÓ thì HÀNH GIẢ Vô Vi thiên phải ĐỊNH.**

**Nên ông Tư nói.**

**Biển cho lặng, minh châu mới hiện, lòng cho riêng, mới gọi là thần.**

**Lục Tổ Huệ Năng nói.**

**Ứng vô sở trụ, di sanh kỳ tâm.**

**Thành Lợi nói.**

**Thâu vào Thái Cực Âm Dương**

**Thần hồn tĩnh lặng, vượt tầng không gian**

- **Ba điều trên là tông chỉ XUẤT HỒN**

Mình tu thiên để  **quân bình hai thái cực** và để phát sinh đỉnh cao của trí tuệ. Người ta tu không vượt qua tầng số điển quang đó, nhưng mà Bạn vượt qua được.  **Vì Bạn nắm chắc HAI THÁI CỰC, mà tôi giải thích.**

Nhiều vị cao tăng, thiên sư, họ bị tai biến là điển xáo trộn, không quân bình, vì không tu về điển, không chấp nhận, điển.

- Không có điển quân bình trong cơ tạng, làm sao, anh cục cựa. Con gà cũng có điển, mà họ lại không tìm hiểu.

Nghe người ta nói về điển thì chống cự, nói xấu Vô Vi. Ông Phật có điển, mình cũng có điển. Thượng Đế cũng có điển.

Không có điển thì làm sao, Thượng Đế vận dụng cả càn khôn và vũ trụ. Con người sống nhờ Thượng Đế, mà không hay, phỉ báng Thượng Đế.

Tụng kinh, thì không biết gì về Thượng Đế, chống Thượng Đế. Còn nói không tin có Thượng Đế.

Vị Phật nào cũng nương tựa Thượng Đế, nếu Ngài không ban trí tuệ thì con người ngu si.

Mỗi ngày họ sống gần Thượng Đế, mà chống Thượng Đế.

Thượng Đế ban cho, điện, nước, cơm ăn, áo mặc, mà không hay.

Ông cho mình trí tuệ, bằng Thượng Đế luôn, mà không hiểu và chửi Ngài.

Tại sao Thượng Đế không độ.

Cho con khỏi bệnh, sống đời đời, kiếp kiếp.

**Thượng Đế, Ngài cho mình hết, mà không hay.**

- **Đó là thân xác và trí tuệ, khai mở nó ra.**
- Mình bệnh, mình chết vào ngục A Tì là tại mình không chịu tu. Ngài kêu gọi mình tu luyện **Tâm, Thân, Điển**, mà mình không làm, biểu Ngài làm dùm.
- Thượng Đế trong bạn, mà bạn không chịu khai mở ra. Để thấy linh hồn mình bất diệt. Thượng Đế không có hại mình đâu.
- Xuống Địa Ngục, Ngài cũng cho mình đầu thai. Nhưng mà cả ngàn năm, bị quỷ, ma, hành hạ, rồi mới theo chân Phật tu.

Bạn tu Vô Vi, nắm được **nguyên lý**.

**Hai thái cực tương phản nhau**, để sanh ra, Trí Tuệ, thì Bạn gần Thượng Đế.

- Bạn mừng vô cùng. Bạn có pháp để tu.
- **Bước tiến Bạn, nằm ngay trong nguyên lý này.**

Trí huệ Bạn phát sinh vô tận. Từ từ thần hồn Bạn sẽ đi học hỏi, khắp càn khôn và vũ trụ.

Vũ trụ có cái gì, thì Bạn có cái đó. Lúc này bạn mới hiểu Thượng Đế và yêu Ngài nhiều hơn.

- **Nhớ phải nắm vững HAI THÁI CỰC, TƯƠNG PHẢN NHAU.** Để sanh ra trí tuệ.
- Nhớ, phải cần nó và tận dụng nó.
- **Có hai thái cực, đối nghịch này**, thì con người và khoa học văn minh và phát triển.

Khi mà bạn tìm ra sự thông minh, thì Bạn nghĩ sao, về Thượng Đế, Vô Vi Điển Quang Trường Sinh Học.

- **Nguyên lý mà tôi giải thích, Bạn tìm về Thượng Đế, đơn giản và dễ hiểu.**

Bạn yêu Trí Tuệ.

Bạn yêu Bạn vô cùng, Bạn không ngờ.

Bạn có một trí tuệ siêu việt.

Nghe người ta nói trí tuệ siêu việt, Bạn không biết, trí tuệ siêu việt là sao.

- Đó là trí tuệ của Thượng Đế.

Hôm nay nhận được trí tuệ siêu này, bạn hết hồn cảm ơn Thượng Đế. Chính Bạn có. Nó nằm trong Bạn, nó nằm trong căn khôn, nó nằm trong nguyên lý. **Hai thái cực tương tác nhau.**

Bạn không ngờ, người chân tu, khai triển điển quang, để phát sinh trí tuệ.

**Bạc tí, không thể đổi.** Bạn hành, Bạn mới hiểu, tại sao, Trời Phật, ân độ cho mình, từng li, từng tí, mà mình ngu muội, không hay.

Có được xác và hồn là đại phước cho người thế gian, để tu thiền giải thoát. Nhất là vào thời thượng ngươn này.

Tại sao, tôi nói nhất là thời thượng ngươn này. Người ta tu dùm, nói ra kinh nghiệm, trên giấy trắng và viết ra mực đen. Mình coi đó, hành thì giác ngộ. Nó khác hơn, ngày xưa.

- **Khi xưa muốn tu đạt, tìm không ra, minh sư.**
- **Muốn tu phát triển trí tuệ, không tìm ra nguyên lý.**
- **Hôm nay tôi trình bày, Bạn nắm đó mà tu. Để phát sinh trí tuệ thượng thừa.**

Mình tu xây dựng hai luồng điển âm dương cho nó quân bình.

Khi mà âm và dương nó quân bình thì nó phát sinh ra ánh sáng, hào quang và trí tuệ.

Trí tuệ thì nó nằm trên đỉnh đầu, nhưng mà anh phải thanh lọc, ngay lá Gan, vì phần hồn, phần đông ngự nơi đó.

Lá Gan là đại diện cho chữ DỮNG. Mình phải hành chữ DỮNG.

CHỮ DỮNG trong trong nhà Phật, nó ngộ lắm.

Nó nằm giữa hai **THÁI CỰC. DÁM và NHỊN.**

Nên người tu, hay nhầm lẫn, khó tìm ra và tu không đạt.

- Giữa chữ DÁM và chữ NHỊN, thì hồn nó ngự ngay lá Gan. Dám hay không.
- Dám từ bỏ, tánh hư, tật xấu không.

Nhiều người nói Dám, nhưng mà không Dám. Bởi vì phần hồn **NHÁT**, và **NHỊN** không được.

- **Nhát là phần hồn nằm trong lá Gan, (thấy rõ chưa.)**

Nên Vô Vi, dạy cho **mật pháp thiền căn bản**, rất đơn giản, tu để bỏ tánh hư tật xấu.

## **Mình phải thực hành, không nói gì hết, ngậm miệng lại.**

Nguyện, Soi Hồn, Uống thuốc Phật (hít thở điển quang) và thiền định. Cái pháp nó sẽ giúp cho mình khai mở.

Cái gì, mình hứa tu, là mình phải quyết chí.

- Quyết chí, mới thành công.
- Quyết chí là Dũng chí.

Dũng chí là phần hồn. Phần hồn cũng nằm ngay lá Gan. Dám và Nhịn.

- Dám từ bỏ, tánh hư tật xấu không?.
- Dám là Dũng. Hết chết Nhất.
- Nhịn được không?. **Được.**
- Nhịn được thì nó là Dũng.
- Nhịn được, nó mới giải trược, trong lá Gan.
- Dám Nhịn, nó là Dũng.
- **Khi mà hành giả qua được cái trận đó.** Thì thần hồn nó nhẹ.
- **Nó nhẹ, nó bước lên tầng điển khác.**
- **ĐÓ LÀ XUẤT HỒN.** Bạn chứng nghiệm qua từng giai đoạn.
- **Nửa sau này, người ta xuất hồn, nhứt một cái là Bạn hiểu họ ở tầng số điển quang nào.**
- **Nên về Trời, Bạn phải có Điển.**
- **Thượng Đế, Ông Tư, Ông Tám và các vị Phật, ai cũng có Điển.**
- **Xuất hồn, đâu có chuyện gì khó.**
- **Nắm được nguyên lý, tu xuất hồn, giải thích bên trên,** thì Bạn tu lên tầng giới cao nữa, thì có Chư Tiên và Chư Phật giúp Bạn. Trong lúc thiền và thực hành ở ngoài đời. **Vì trong đời có đạo, con người ta, tìm không ra, nên tu không giải thoát.**
- **Song tu Đời Đạo sẽ giải thoát, Đời, và giải thoát Đạo.**
- Bạn chỉ cần tu vững chắc hạ thừa, thì bên trên, bộ đầu, Bạn được mở.
- Bạn đừng có nghe ai nói, tu cao, cảnh này, cảnh kia, làm Bạn phân vân.
- **Bạn thực hành cho Bạn, như tôi nói thì Bạn sẽ hiểu. Tu xuất hồn, bộ đầu khai mở, bộ đầu có hào quang.**
- Tu bên dưới hạ thừa thì bên trên sẽ mở. Nhớ câu này.
- Bạn tu, có thông minh, trí tuệ, Bạn mới về Thiên Quốc.
- Cái thông minh này, không thể mua hay cúng kiến. **Cúng kiến là hối lộ.**

- **Điển tâm linh là xây dựng từ NHỊN NHỤC mà ra.**
- **Chư Tiên, chư Phật thành công trong Đức Nhịn Nhục.**
- NHỊN LÀ DỮNG cái này thì người ta TÌM KHÔNG RA.

**Để đạt được chữ DỮNG thì quý vị làm như sau.**

1. **Nói về Đạo thì mình DÁM từ bỏ, tánh hư tật xấu.** ( Tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục và chết nhất )
2. **Nói về ĐỜI thì mình NHỊN, NHỊN, NHỊN. Nhịn xong thì bước tới và thực hành luôn chữ NHỤC. Học vậy cho mau. Tôi không có dấu gì cả.**
3. Đây là tôi truyền Vô Tự chân kinh, cho Bạn nào muốn học.
  - Biệt danh của tôi là Vô Tự Chân Sư, Vô Vi Man. Tôi đọc được kinh Vô Tự.

**Bạn tu, bị người đời, khinh khi, xỉ nhục, đánh đập, mắng chửi thì phải chấp nhận và cảm ơn. Có họ giúp Bạn, Bạn mới thăng hoa.**

Năm hai nguyên lý này, thực hành, thì nó sanh ra TRÍ TUỆ.

Trí tuệ là sự sáng suốt, thông minh. **Tu hành thành Đạo. Ở đây giúp Bạn tu thành đạo.**

Linh hồn Bạn phải đi qua từng cảnh giới.

Từ nặng, cho tới nhẹ. **Đó là tông chỉ xuất hồn.** Nhiều bạn đạo thắc mắc, xuất hồn ra sao.

- **Phần hồn Bạn, phải được tôi luyện trong sanh, tử và trong âm, dương.**

Để cái thức Hoà đồng của bạn **tiến và giải.**

Xong rồi thì linh hồn bạn hiệp nhứt cùng đấng toàn năng, toàn giác.

Phụ lực cùng Ngài, giúp đỡ chúng sanh giải thoát.

Khi mà học DỮNG XONG, thì sanh ra TRÍ TUỆ, chư Phật độ. Và Trí Tuệ nó sanh ra BI.

- Thì **DỮNG, TRÍ, BI** nó nằm ở đây. Ngay cái phần bên trên, mà tôi nói hồi này là NHỊN.

Tôi cố gắng **đại DỮNG, đại TRÍ, đại BI** cho Bạn và không dấu diếm.

Bạn cần thành tâm và SIÊNG NẮNG học **văn Phật** và **Thực Hành** thì nó sẽ đạt.

**Mỗi lời kinh kệ, thi thơ của tôi giải thích, đều có hàm chứa, một dấu ấn, điển quang để khai tâm. Thế nên mình nên nghiên cứu, mà thực hành. Thì sẽ giác ngộ.**

Phật pháp Vô Vi, dùng văn Phật, văn điển, để chứng minh.

Đức Thầy cũng dùng văn Phật và tôi cũng không ngoại lệ.

Nên Vô Vi, tôi viết ra văn Phật, thành, kinh, kệ, thi thơ giải thích.

Để phân biệt, **thiệt, giả**, thì giới tu, **không có điển**, họ làm không được và đạo chích cũng không xong.

### **Nói tới văn Phật thì họ không có ấn chứng.**

Khi mà mình phát nguyện tu thiền Vô Vi giải thoát hay hết bệnh, hết nạn, thì Vô Vi, **có cái phần thử thách cho hành giả.**

Có thực lòng tu hay giả tu, hay tu lợi dụng. Mình nên thực lòng tu hay hơn.

- **Vô Vi là chánh điển.**

Pháp môn khác hiếm có thử thách. Chứ Vô Vi có thử thách, coi mình có thực lòng tu không.

Nếu thực lòng tu, thì Trời Phật giúp. Còn tu giả mạo thì khác.

### **Vô Vi được cái phần ân huệ của Thượng Đế, là thử thách.**

Cái huyền bí này, hành giả Vô Vi, mới vào tu, ít biết là mình có thử thách. Nên có một số vào tu, phát huệ một ít, quậy phá. Tưởng mình là hay và lợi dụng Vô Vi. Nhưng mà họ sẽ phải bị tội, vì tội tham lam và xem thường Vô Vi.

Nên tôi nhắc cho quý vị. Nên thành tâm tu thì tốt hơn. Đừng đùa giỡn, như những người trước kia. Vô Vi không có cấm ai nói, nhưng Bạn phải tự trọng.

Đừng có đi theo những người đi trước chọc phá. Mà ủng hộ cho một kiếp người, có dịp tu, giải thoát thể gian. Khó khăn lắm, bảy ức niên, Bạn mới thành người.

Tận dụng thời đại này, tu cho giải thoát.

Bạn làm như tôi nói ở bên trên, thì trí huệ của Bạn mở vô song. **Nguyên lý Thái Cực tôi cống hiến. Chờ Bạn thực hành và bước tới Thiên Đàng.**

- Thì bằng cấp ở thế gian, đại học, tiến sĩ, thạc sĩ, khoa học, đem so với Bạn, Bạn cũng không cần.
- Tại sao, bạn không cần, trên khoa học vật chất, còn cái siêu văn minh của khoa học Di Đà.
- Hiện tại và ngay bây giờ, Bạn là học viên, bước vào đại học cần khôn, con của Thượng Đế.

Lá Gan Bạn luyện tốt thì nó tạo cho bạn một khuôn mặt đẹp đẽ hồng, hiền hậu và tươi vui. Ngũ tạng luyện được thì thọ lâu. Tôi nói ngũ tạng, luyện được, người ta chửi tôi, khinh miệt tôi và cho tôi là thằng khùng. Nói chuyện tào lao.

Hiện tại thì tôi viết sách trường sanh học, luyện ngũ tạng, giáo dục các tế bào ung thư, trở thành tế bào nguyên thủy. Thì bệnh ung thư hoàn toàn không còn đe dọa.

Bệnh thì do điển trước sanh ra. Tu Vô Vi là tu về Điển. Điển mới giáo dục, được các tế bào.

Các tế bào ù lỳ, ngu muội, là do mình tu không đúng pháp điển quang. Chủ nhân ông tâm tối.

Bạn tu, Bạn sửa thì Bạn trở về NGUYỄN THUY.

Bạn trở về nguyên thủy, thì các tế bào cũng trở về NGUYỄN THUY.

Tế bào nguyên thủy, khoa học tìm không ra. Họ chỉ tìm cách cấy, mà tìm chưa ra. Có cấy thì con người ta cũng không chạy trốn bệnh ung thư.

Nhưng mà tôi tìm ra, tu thiền và giáo dục chúng bằng điển quang, để trở thành nguyên thủy. Điều cao siêu này thì Trời Phật dạy cho tôi. Tu để giúp đỡ nhân sinh, nhân sinh kêu gọi Trời Phật, thì Trời Phật, độ nhân sinh, bằng cách chuyển qua tôi, để khai thị chúng sanh tu, giải nạn và giải thoát.

- **Bạn thực hành tông chỉ trên, thì Bạn ngừa được bệnh Gan, mạch máu cao, thấp, tai biến và ung thư .v.v.**

### **Ghi nhớ.**

- Uống rượu, hư lá Gan.
- Tu thiền điển quang, bỏ rượu dễ dàng. Mình biết trong người nó có con Ma Men.
- Sân si cũng hư lá Gan.

Đây là phương pháp trường sanh học, muốn sống lâu, phải luyện ngũ tạng.

**Luyện ngũ tạng, là phương pháp khoa học của pháp lý Vô Vi huyền bí học.**

**Khoa học muốn phát triển, bắt buộc khoa học cũng phải luyện điển quang, ngũ tạng của mình. Bệnh thì không ai tránh khỏi, nên những người thông minh, tài ba, chết non, như Steven Job, làm hãng Apple iphone, Michael Jason.v.v.**

**Thuốc làm cho con người lệ thuộc, nhu nhược.**

**Có đầu óc, có thân thể, có ngũ tạng, nên tu luyện.**

**Bệnh từ khối óc, khối óc là phần hồn, nó có điển quang.**

Khối óc làm bậy, phần hồn làm bậy, chế vũ khí chiến tranh, làm hư hại môi sinh, quả địa cầu.

Khối óc tham lam, ác độc, phần hồn tham lam, ác độc. Con người ta bệnh từ khối óc, không chịu tu, không chịu thanh lọc.

- Máy xe hơi thanh lọc nhớt đen, để chạy tiếp.
- Tại sao không nghĩ, khối óc và bộ ruột cũng cần phải thanh lọc điển quang?

Bạn không tu thiền thì tim không khoẻ, thận yếu, phổi nhược, gan hư, máu ung thư, ruột ung thư, bộ óc ung thư.v.v.

Bài này tôi viết cũng vất vả, cảm ơn quý Bạn dành chút thì giờ quý báu đọc qua.

Mong rằng nó sẽ lại những điều tốt đẹp, mà quý Bạn, tìm kiếm bấy lâu nay.

**Bệnh Gan, Xơ Gan, yếu Gan, mua Hà Thủ Ô, tiệm thuốc Bắc, Nam, về nấu uống.**



**Bệnh này nó nóng tánh.**

Chúc Bạn thành công.

Thành Lợi Lê  
Kính bút.



**Cách Bào Chế Thuốc Trị Ung Thư**

**Xem số báo 227.**

**Cách Bào Chế Thuốc Trị Ung Thư**

**Xem số báo 227.**