

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN ĐIỂN QUANG
TRƯỜNG SINH HỌC
NĂM THỨ 11

www.voviland.com

Email.bandao4p@gmail.com

SỐ 233 NGÀY 11 THÁNG 04 NĂM 2018

Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, cùng hành giả Vô Vi, trong xây dựng chung cho nền đạo pháp ở mai sau.

LUYỆN KHÍ TINH

Kệ

**Sống lâu trường thọ, học pháp thiên
Thanh lọc điển hồn, luyện khí Tinh
Khí chất của mình, luôn mạnh khoẻ
Thông minh tươi trẻ, khỏi bệnh đau**

(Phương pháp hít thở điển quang, [xem trong cách hành thiên](http://www.voviland.com), www.voviland.com)

**Kính bái
Con; Lê Thành Lợi**

Con; Bạn đạo Lê Thành Lợi: Đóng góp câu hỏi tâm linh của bạn đạo bốn phương. Mục giải đáp thắc mắc về tâm linh sẽ là phương châm giải độc cho ngũ tạng và nội tâm. Giúp hành giả tu thiền giải thông mọi uất khí trong con người. Đây là luồng điển của Đại Bi quang phổ. Cúi mong tấm lòng thành của quý bạn đừng cắt xén hay thêm bớt.

Yêu cầu bạn vui lòng giúp tôi và giải thích thắc mắc. Xin cảm ơn.

1923. Hỏi. Sức khoẻ yếu là sao?

1924. Hỏi. Luyện, khí TINH bằng cách nào ?

1925. Hỏi. Tại sao con người THAM DỤC ?

1926. Hỏi. Muốn trừ THAM DỤC thì phải làm sao?

1927. Hỏi. Thiền xong, còn có cách nào tập thêm, cho trái Thận khoẻ thêm ?

1928. Hỏi. Tại sao TU Thiền, rồi tập thể dục ?

1929. Hỏi. Phát triển là sao ?

Odense, ngày 11/04/2018

1923. Hỏi. Sức khoẻ yếu là sao?

Đáp: Dạ thưa. Người **SỨC KHỎE** yếu, là điển năng trong người yếu kém, yếu kém thì dễ sanh bệnh hoạn và chết sớm. Con người sống với điển, nên mình phải tu luyện điển, để bảo trì và phát triển. Bệnh cũng từ ngũ tạng mình yếu kém.

Ngũ tạng tim, gan, tỳ, phế, thận hoạt động bằng điển. Điển thì mình có thể luyện bằng pháp môn thiền Vô Vi Điển Quang Trường Sanh Học. Phương pháp thiền điển quang nó giúp cho mình khoẻ mạnh và thông minh.

Tránh được những trược ô bên ngoài xâm chiếm. Nó cũng giải trược ô trong cơ thể mình. Có tiền mà bệnh đau thì mình cũng buồn. Đó là cái nghiệp, tu thiền sẽ giải được nghiệp chướng. Mình không giải kiếp này, kiếp sau cũng gặp. Đó là bài học cho mỗi chúng sinh.

Phật giải được, mình theo Phật, mình cũng sẽ giải được, để kiếp sau, khỏi mang nghiệp chướng.

Kiếp này có dịp tốt, nên giải. Kiếp sau chắc chắn, không có. Đời người chỉ có duyên tốt, gặp được pháp hay, chỉ có một lần.

Kệ

**Cơ thể của mình, ốm bệnh đau
Nên lo tu luyện, pháp tu thiền
Thanh điển của Trời, luôn ban chiếu
Hướng về Trời Phật, hít thở ra**



Odense, ngày 13/04/2018

1924. Hỏi. Luyện, khí TINH bằng cách nào?

Đáp: Dạ thưa; KHÍ TINH mình phải biết.

Nó là TAM BẢO của người tu. **TINH, KHÍ VÀ THÂN**. Mình không thể nào đánh mất, ba báu vật.

- Đây là môn học, Vô Vi điển quang trường sanh học. Nó giúp cho hành giả, sống lâu, bớt bệnh và tu hành giải thoát. Thế nên mình phải nhớ và cố gắng tu.
- Tu cái pháp môn này, nó bổ ích vô cùng. **Cả Tâm, lẫn Thân**. Đó là tích tụ của điển quang.
- Điển quang của Bạn có, thì Bạn nên cố gắng.
- Không có Trời Phật, nào TU DÙM BẠN. CHÍNH BẠN PHẢI LÀM.
- **ĐỪNG** có nghe ai, họ **NÓI** chuyện điển này, chuyện điển kia.
- **NGÔN** từ này, mới chính thực là chuyện **ĐIỂN**.
- **Bạn** hành theo **NGÔN TỪ NÀY, BẠN ĐẠT. THÌ ĐÓ LÀ CHUYỂN ĐIỂN.**

• **TRÍ TUỆ BẠN CÓ, SỨC KHOẺ BẠN CÓ. Bạn mới biết là pháp thâm hậu.**

KHÍ TINH nó làm cho mình sống lâu.
KHÍ TINH nó giúp cho mình thông minh và tráng kiện.

KHÍ TINH YẾU, SANH RA BỆNH THẬN, ĐAU LƯNG, NHỨT XƯƠNG, LIỆT DƯƠNG, KHÔNG SANH CON, KÉM TRÍ NHỚ VÀ UNG THƯ.

Muốn luyện KHÍ TINH KHOẺ.

Mình phải thiền, hít thở điển quang (uống thuốc Phật thường xuyên). Để bồi bổ tạng Thận. Tạng Thận chứa khí Tinh.

Thận khoẻ thì da mặt, đỏ hồng, tươi đẹp như hoa. Hào quang sáng toả.

Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com

Kệ

Thuốc Phật thường xuyên, phải uống vào ĐỂ mà thanh lọc, trái THẬN ta Siêng năng chăm chỉ, hành sẽ đạt Giải trừ bệnh thận, trí thông minh



Trước kia tôi cũng bệnh, nhờ tu thân nên khỏe

Odense, ngày 14/04/2018

1925. Hỏi. Tại sao con người THAM DỤC?

Đáp: Dạ thưa; Con người Tham Dục là thần hồn bị giam hãm, ngay trái thận. Tánh dục cường mạnh, đồng thời ăn thịt thú nhiều, nên sanh ra tham dục.

Vì dục tánh quá mạnh. Nên các vị tu sĩ, cha thầy cũng phải bị, vì không có phương pháp giải dục. Dục tánh quá mạnh thì nó sanh ra những chứng bệnh hiểm nghèo như là.

Có người loạn luân, hiếp dâm, thông dâm, lạm dâm, ấu dâm.v.v.

Kệ

Tham dục con người, phải bệnh đau Tham lam sân hận, khó giải trừ Chất điển trong người, đen nặng trước Tu thiền thanh lọc, sẽ nhẹ ra



Thấy sắc thì thích, thấy tiền thì ngu

Odense, ngày 15/04/2018

1926. Hỏi. Muốn trừ THAM DỤC thì phải làm sao ?

Đáp: Dạ thưa. Muốn trừ Tham dục thì phải dụng điển quang của Phật pháp, chứ không thể nói suông, nói miệng, nói lý thuyết. Lý thuyết mà các Bạn thấy trên Net, trên quảng cáo Thuốc, nó chẳng có tác dụng gì.

Những nhà sư, trừ Tham Dục còn chưa được, thì người trần tục, khó mà trừ được tham dục. Trái lại, người trần, còn phát triển THAM DỤC MẠNH HƠN.

KHIẾN NGƯỜI TRẦN bị, tai biến, ung thư, bệnh Hiv, bệnh Aids, v.v.

Muốn trừ Tham Dục, bạn phải ngồi xuống Tham Thiền Nhập Định, đem luồng điển hạ thừa tham lam dục vọng, hưởng thượng, ngay xoáy ốc, trên đỉnh đầu. Ra lệnh đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu.

Lúc đó chư Trời Phật sẽ giúp cho quý bạn giải Dục, thoát Dục, sống lâu, khỏi bệnh tật.

Trừ tham dục, mình cũng **thường xuyên niệm Phật**.

Đây là chìa khoá, dẫn đường cho các Bạn thoát ra.

Kệ

**Hướng về Trời Phật, nguyện ăn năn
Sám hối tu thân, việc tối cần
Sáng tối âm thầm, Nam Mô luyện
Giải phần dục vọng, ở trong tâm**



Đi theo Phật thì giải thoát, đi theo đời thì lụn bại, thành ma

Odense, ngày 16/04/2018

1927. Hỏi. Thiên xong, còn có cách nào tập thêm, cho trái Thận khoẻ thêm?

Đáp: Dạ thưa. Thiên là quý Bạn tập luồng điển bên trong hướng thượng, không còn tham dục, xong rồi thì quý bạn tập thể dục ban ngày, cho trái thận hoạt động.

Có hai cách tập thận bằng thể dục.

1. Nằm úp
2. Nằm ngửa

- Nằm úp



Đầu ngất đầu lên, hai tay đưa lên khỏi đầu, hai chân nhất cao lên, khỏi sàn nhà. Rồi quý bạn, nhúng về phía trước và nhúng về phía sau, đếm một.

Làm như vậy, nhúng trước, sau 20 cái.

Làm 3- vòng, 60 cái. Rãnh có thể làm nhiều lần, chờ bụng trống.

- Năm ngửa



Đầu ngất lên, lưng cong lên, hai tay vòng sau đầu.

Đồng thời hai chân, **nhất từ từ cao lên**, ngừng 3 giây, rồi hạ chân từ từ xuống, không cho đụng đất, đếm một. Sau đó tiếp tục, nhất lên và hạ xuống.

Làm 10 cái. Làm 3- 5 lần. Rãnh có thể làm nhiều lần.

Tập như vậy, Thận mình sẽ mạnh, trị liệt dương, đau lưng, tham dục.

Khỏi cần nhờ uống thuốc Bổ Thận tốn tiền, mà Thận không khoẻ.

Thận khoẻ, khỏi đau lưng, khỏi nhứt mỏi, khỏi sạn thận, khỏi yếu thận.

Thận khoẻ mình làm việc nhiều, không biết mệt.

Mỗi ngày Bạn phải thiền và tập. Bạn trở thành người siêng năng tự nhiên.

Kệ

**Tu trong, tu cả, ở bên ngoài
Tu luyện pháp này, mới đạt nhanh
Cứ thể BẠN làm, không tốn bạc
Sau này mạnh khoẻ, trẻ thông minh**



Odense, ngày 17/04/2018

1928. Hỏi. Tại sao TU Thiền, rồi tập thể dục?

Đáp: Dạ thưa. Thời đại mới mình tu, ĐIỂN, TÂM và THÂN quân bình.

Có như vậy Vô Vi mới phát triển điển quang trường sanh học. Càng tu, càng tiến, càng văn minh. Mình phải đi trước khoa học một bước. Họ cũng muốn trường thọ, mình cũng muốn sống lâu.

Sống lâu là phải luyện, ĐIỂN, TÂM, THÂN.

Kệ

**Con người có ĐIỂN, phải đôi mài
Đừng để thanh đài, bị lún sâu
TÂM, THÂN bất ổn, vì khủng hoảng
Tu thiền thanh lọc, ĐIỂN, TÂM, THÂN**



Odense, ngày 18/04/2018

1929. Hỏi. Phát triển là sao ?

Đáp. Dạ thưa. Ôn Cổ Tri Tân. Mình phải học cái cũ, học xong cái cũ, phát huy để giúp đạo pháp ngày càng phát triển đi lên. Trời Phật muốn mình phát triển như Ngài. Cha mẹ trong gia đình cũng mong con cái phát triển.

Khoa học cũng vậy, các bạn vào trường khoa học, các bạn học cái kinh nghiệm của khoa học, xong rồi các Bạn phát triển theo đường lối mới, văn minh hơn, tân tiến hơn.

Đạo pháp phải đi cao hơn khoa học.

Khoa học cũng muốn con người ta ít bệnh, sống lâu. Chế thuốc, trị bệnh.

Đạo pháp Vô Vi cũng giúp người ta, ít bệnh, sống lâu, **trăm tuổi và hơn.**

Hiện tại có rất nhiều người sống 80-90 tuổi, không tu thiền.

Nếu mà mọi người đều tu thiền điển quang, chắc chắn, câu chúc nhau. Trăm năm hạnh phúc, sẽ có được như thường.

Việc này thì tôi khẳng định là Thượng Đế ban cho con người sống trung bình 100 tuổi và hơn.

Nên tôi kêu gọi quý Bạn tu, để hưởng hồng ân này, không nên cầu xin, cúng váy.

Mình phải thực hành pháp môn của Phật VIỆT NAM.

VIỆT NAM được ưu tiên lãnh nhiệm vụ này, do Thượng Đế ân ban.

Việc này không phải là tự ý mình muốn, nhưng tới thời kỳ, nó phải xuất hiện, để cứu rỗi thế gian. Thế gian ai nấy cũng bệnh. Muốn trường thọ, mà không có pháp tu.

Pháp thiền này là pháp Vô Vi Điển Quang Trường Sanh Học, giúp con người sống lâu, ít bệnh tật.

Tu thiền Vô Vi điển quang, là luyện kim đơn, trị bệnh, Tâm lẩn Thân.

Kệ

**Pháp này tu luyện, ĐIỂN, TÂM, THÂN
Giúp Bạn đường tu, rất dễ thành
Giải thoát cõi trần, trong gang tấc
Quân bình thanh tịnh, ĐIỂN, TÂM, THÂN**



Tu thân là mình trồng cây đức hạnh
Cây đức hạnh, ngàn năm không héo

PHÁP MÔN ĐIỂN QUANG TRƯỜNG SANH

LUYỆN TINH, KHÍ, THẦN

TAM BẢO CỦA NHÀ TU

ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ

Kính thưa quý vị

Hôm nay mình nói phần luyện Tinh Khí Thần. Môn trường sanh học, Bạn thiện thì phải biết và nghiên cứu, con người ta sống lâu, là nhờ ngũ tạng mạnh.

Ngũ tạng mình phải luyện, nhiều người họ không tin và khoa học cũng không ngờ, Vô Vi có thể luyện được ngũ tạng để sống lâu.

Tôi là người đi sau, kế thừa Vô Vi cũng đắng cay, như Ông Tám. Đem những cái tinh tuý cao siêu giúp cho con người thọ lâu. Bị thiên hạ chỉ trích và phỉ báng. Việc này mình cũng không nên oán trách họ. Vì định luật **mới phát sinh** thì luôn luôn bị người khác chỉ trích, phỉ báng, nhứt là người tu Vô Vi.

Tại sao, người tu Vô Vi chỉ trích và bị phỉ báng nhiều?

- Thứ nhứt là người tu Vô Vi, tu không có áo mũ, hay chức vị. Nhưng mà họ không hiểu, đường lối Vô Vi tu không áo mũ, không chức vị, là giống như Phật, Chúa, Mohammed và các vị tu thiên đăc đạo. Những người đăc đạo, tu không áo mũ.
- Thứ nhì là người tu Vô Vi, không tranh cãi, không phô trương hay thổi phồng. Người tu Vô Vi bị chửi, bị xỉ nhục, nhưng vẫn làm thĩnh, NHẪN NHỤC.
- Thứ ba là lòng ghanh tị.
- Thứ tư là tri thức con người còn thành kiến.
- Thứ năm là ấu trĩ.
- Thứ sáu là không tìm hiểu những cái tinh hoa của thời đạì.

Nghe người ta nói luyện ngũ tạng để sống lâu, là chống đỏi. Nói người ta, khùng điên. Nhưng ngũ tạng luyện đợc khoẻ mạnh, thì mới sống lâu.

Sau này ngũ tạng, tim, gan, tỳ, phế, thận, mắt quân bình, bị tai biến và những chứng bệnh khác sinh ra, rồi mới tin, Vô Vi nói đúng. Mình có thể luyện ngũ tạng quân bình.

Vô Vi, tu không có áo mũ, chức vị. Là Vô Vi thể hiện tính bình đăng, bình thường, không tham mê, chức vị. Bình đăng có nghĩa là Phật, vì Phật là bình đăng.

Người thì có kẻ bắc, kẻ nam, Phật thì không có kẻ nam, người bắc. Có nghĩa là Phật không dị biệt, hay kì thị một ai. Vì nghèo hay giàu, dốt hay sáng, đều bình đăng như nhau.

- Ai cũng tu thành Phật.
- Nho hơn nho gia thành Phật và Thiên Đàng không có chấp, người nghèo hay người giàu. Người thông minh hay dốt nát. Dân tộc này hay dân tộc khác.
- Dốt tu thành đạo mới hay.
- Giàu và thông minh, ý mình giỏi. Tu khó thành.
- Nhược điểm của họ, muốn theo Phật, nhưng Dũng không có, tham sống và sợ chết.
- Đường của Phật đi vất vả và chông gai, trải qua nhiều thử thách, thì bạn mới đạt được DŨNG.
- Vất vả và chông gai, nó là con đường ngoạ mục, đi đến Niết Bàn.
- Bạn đi trên đó, bạn mới thấm nhuần, triết lý sống Nhân sinh quan và Vô Vi quan.
- NHÂN SINH QUAN là THAM VỌNG.
- VÔ VI QUAN là DIỆT THAM, DIỆT DANH.

Người đời có ban cho cái chức tổ bố, cho người tu Vô Vi, họ cũng không màng. Vì Vô Vi, bỏ đời, tìm đạo. Tìm đạo, mà phong cho cái chức, thì lấy gì Bạn tu.

Ai mê chức sắc, tu riết rồi chạy theo sắc tướng, cũng không khác giống y như đời.

Nhân sinh quan, là quan niệm sống, ở đời, tôi phải có cái này, cái kia, cái nào tôi cũng chê, và cái nào tôi cũng muốn. Riết rồi con người u mê, tằm tối, bệnh hoạn, chết oan. Cho mình hay, cho mình khôn lanh.

Đời nó tạo chức quyền, làm người ta say mê và tu cũng tạo chức quyền, khiến người tu không sáng suốt, tu không giải thoát.

Tu giải thoát thì rất dễ. Tu giải thoát là làm như Chúa, làm như Phật.

Chúa Phật còn hình ảnh họ tu, mình nhìn hình cũng hiểu, cách Chúa và Phật tu, giải thoát.

- Không có hình tướng. Ngài tu rất bình thường, giản dị.
- **Sắc tướng làm lu mờ con mắt huệ.**

Thế nên Vô Vi đi con đường **Vô Sắc Tướng**. Vô Sắc Tướng thì bị người sắc tướng khinh khi, xỉ báng.

Họ không biết, là Đạo nằm bên trong, tim, gan, sớ thịt mình.

Cái ruột, cái bụng, trái tim, cái tế bào, giác ngộ Đạo, chứ đâu phải, giác ngộ đạo bên ngoài hình thức sắc tướng. Sắc tướng là **ẢO VỌNG**.

Người nào trọng **sắc tướng** thì đi theo sắc tướng. Sắc tướng là hình tượng bên ngoài, chức sắc.

Người nào trọng **vô sắc tướng** thì tu bên trong.

Tu bên trong nội tạng, là không cần thiết bên ngoài. Khi mà hành giả tu Vô Sắc Tướng thì bị Sắc Tướng đã kích và chống đối.

Chúa và Phật tu bên trong, tu Vô Sắc Tướng, Ngài đâu có chú trọng bên ngoài. Nhìn hình ảnh Ngài, mình hiểu, nhưng mà người khác cũng nhìn, mà không hiểu.

Rồi tạo dựng một thế giới Ta Bà, riêng rẽ cho mình. Bắt người khác cung phụng Chúa, cung phụng Phật.

- Nói tóm ra là cung phụng mình.

Phật Chúa thì ăn uống rất khổ sở, nên Phật Chúa thành đạo, còn mình được người đời cung phụng thì ăn uống hả hê. Tu như vậy làm sao thành đạo.

Phật thì ăn đồ người ta bỏ, người ta chê. Còn giả tăng thì ăn đồ người ta cúng thơm ngon.

Hai thái cực khác nhau.

Rõ ràng người tu, **họ lạm dụng hình ảnh Ngài, làm cận vệ cho họ**, bảo vệ họ.

Ông Phật, Ngài thấy họ, xử dụng Phật, như cận vệ, như hộ pháp. Nó nói, nó thờ phụng tao, nhưng xét ra, nó lạm dụng tao, làm cận vệ.

Nó đem tao ra, nó nói lời giáo lý của tao thì không ai, dám nghịch nó. Mà chính nó không làm.

- Ông Phật có nói, mình đừng tin giáo lý của Ngài là Có.
- Giáo lý của Ngài là không. **Không, không phải để tu.** Bạn không hành, thì Bạn không hiểu, Đạo lý giải thoát này.
- Đã là không.
- Tại sao làm ra Có, hình tướng, sắc tướng. Rồi cúng váy, đốt nhang, cầu xin Ngài độ. Rồi Ngài không ứng, chửi Phật.
- Cũng như, có người tin Thượng Đế, cầu xin, Thượng Đế không ứng, chửi Thượng Đế, nói **Thượng Đế không có và rất nhiều sư tăng cũng nói như vậy.**
- **Mình phải hiểu như vậy, cúng váy, cầu xin, Phật còn không độ, hưởng hồ chi Thượng Đế.**
- **Tu mà thực hành thì Phật và Thượng Đế độ ngay.**
- Tu Vô Vi mới ngộ được Phật và Thượng Đế.

Mà phải tin vào lương tâm của mình. Lương tâm của mình, nó mới dạy cho mình chính chắn, hơn là mình copy giáo lý của Phật, mà không hành.

Giáo lý là lý thuyết suông thôi. Bây giờ, nhiều người không tu cũng rất thông giáo lý.

Họ nhép lại không sai, một chữ.

Giáo lý của Phật là tìm Phật ở trong bản thể mình, tim, gan, tỳ, phế, thận và khối óc, chứ đừng có đi tìm hình tượng, Phật bên ngoài. **Mà bỏ Phật bên trong.**

Ông Phật biết người đời dùng giáo lý suông, mượn danh nghĩa của Phật và lạm dụng Phật.

Mình có học thuộc lòng giáo lý Phật, mà không **giáo dục, lục căn, lục trần** của mình để trở thành Như Lai. Thì vẫn còn tham vọng như thường. Tham vọng, nó thể hiện qua hình tướng.

- Hình tướng thì cái có.
- Vô hình tướng là cái không.

Cái không nó đi ngược lại cái có.

Giữa cái có và không, nó là hai thái cực đối nhau.

- Anh phải nắm nguyên lý HAI THÁI CỰC, mà bài báo trước 232 tôi có giải thích, anh mới tiến bộ.
- Bạn phải thiền, Bạn mới quán thông **hai Thái Cực, Có và Không. Sắc tướng và Vô Sắc tướng.**
- Không phải nói không, là không hết, buông hết.
- Bạn phải sống trong cái **Sắc, cái Có**, mà tâm Bạn không. Thì Bạn đâu có bỏ, Bạn bỏ nó thì lấy gì Bạn tu, Bạn hiểu.
- Nó là nguyên lý thúc đẩy Bạn thăng hoa.
- Không có Sắc thì Bạn không tiến bộ. Phần hồn Bạn phải vượt cảnh giới đó, Bạn mới NGỘ ĐẠO. Bạn mới giải thoát.
- Giải thoát có nghĩa là TRƯỚC KIA mình bị ngoại cảnh, sắc tướng bó buộc, nay mình không bị NGOẠI CẢNH và SẮC TƯỚNG BÓ BUỘC.
- Bạn vẫn tiếp tục sống HỒN NHIÊN trong SẮC TƯỚNG, mà TÂM không SẮC TƯỚNG.
- BẠN cũng sống, cũng ăn ở, đi chơi, hít thở bình thường như mọi người, nhưng mà Tâm của BẠN thì cứu độ chúng sanh. Tại vì chúng sanh, còn trong vòng, mê muội, sắc tướng.
- Sắc tướng làm con mắt mình MỜ và NGU muội. Thấy sắc đẹp thì mê, thấy quan quyền thì thích, thấy tiền bạc thì điên.
- SẮC TƯỚNG là HỮU HOẠI. Cái gì trên thế gian, nó cũng đều BIẾN MẤT, kể cả tượng Phật, nó sẽ bị huỷ diệt trong thời gian. Mắt huệ anh sẽ thấy, bị đốt cháy, bị thiên tai xảy ra thì không còn.
- CÒN CHÂN KHÔNG LÀ BẤT BIẾN.
- Đây là nguyên lý siêu thượng thừa, để giải thoát ra khỏi SẮC TƯỚNG.
- Ông Phật dạy cái không, cái vô sắc tướng là trường tồn bất diệt. Đi tu nên nắm nguyên lý này, tu cho giải thoát.

Nhép và copy nguyên văn lời Phật, biểu người ta nghe theo. Là mình lạm dụng Phật, lạm dụng người tính ngưỡng, cung phụng mình. Đó là tội.

Mình có nói trôi chảy giáo lý của Phật, như ông Ma Ha Ca Diếp thì cũng không tốt gì. Có hại cho mình cho mình mà thôi.

Copy lời Phật, nhép theo lời Phật **BIỂU NGƯỜI TÍN NGƯỠNG NGHE THEO**, để tôn trọng mình, tôn trọng Phật, là lạm dụng Phật và có nghĩa là tên đạo CHÍCH.

Nhiều người làm kinh giả, nói là kinh Phật. **Kinh giả là kinh không có tên tác giả.**

Tôi là người viết sách, viết kinh, tôi có trách nhiệm, tên họ đảng hoàng trong cuốn sách. Ở ngoài đời cũng thế, nếu ai là tác giả cuốn sách hay tập thơ, đều có tên tác giả.

- Không lẽ Phật, không hiểu đạo lý này.

Lấy tượng Phật làm hộ vệ, hộ pháp và họ cũng lấy tượng Hồ Chí Minh làm cận vệ, trấn trong nhà, đền chùa mình. Để bảo đảm tài sản cho họ.

Cái này gọi là ma đạo. Ma có rất nhiều hình thức quỷ kế.

Quỷ kế thì làm sao che mắt, Thần Thánh Tiên Phật.

Hôm nay, luyện Tinh, để sống lâu. Nó là tam báu vật của VÔ VI. Nó giúp cho Bạn có trí tuệ thông minh.

- Tinh rắn, thì khí mạnh
- Tinh hao, thì thần mờ
- Thần hao, thì khí tán
- Khí tận, thì thân liệt

Chỉ có con đường duy nhất là tu thiền, luyện LINH ĐƠN.

Kệ
LINH ĐƠN có sẵn, ở trong mình
Thanh lọc, diễn hồn, mới chứng minh
Âm dương tương hội, hồn minh triết
Vạn vật qui về, một chữ không

Thành Lợi Lê
Kính bút.



Cách Bào Chế Thuốc Trị Ung Thư

Xem số báo 227.

Cách Bào Chế Thuốc Trị Ung Thư

Xem số báo 227.