

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN ĐIỂN QUANG
TRƯỜNG SINH HỌC
NĂM THỨ 11

www.voviland.com

Email.bandao4p@gmail.com

SỐ 235 NGÀY 01 THÁNG 05 NĂM 2018

Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, cùng hành giả Vô Vi, trong xây dựng chung cho nền đạo pháp ở mai sau.

LUYỆN PHỐI

(Tông chỉ Nhĩ Căn Thông trang kệ)

Kệ

**Ngũ tạng sinh ra, không đồng đều
Nhiều người mang bệnh, sống buồn hiu
Thế giới bây giờ, vui hơn hờ
PHỐI mình luyện được, pháp Vô Vi**

(Phương pháp hít thở điển quang, **xem trong cách hành thiền**, www.voviland.com)

Kính bái

Con; Lê Thành Lợi

Con; Bạn đạo Lê Thành Lợi: Đóng góp câu hỏi tâm linh của bạn đạo bốn phương. Mục giải đáp thắc mắc về tâm linh sẽ là phương châm giải độc cho ngũ tạng và nội tâm. Giúp hành giả tu thiền giải thông mọi uất khí trong con người. Đây là luồng điển của Đại Bi quang phổ. Cúi mong tấm lòng thành của quý bạn đừng cắt xén hay thêm bớt.

Yêu cầu bạn vui lòng giúp tôi và giải thích thắc mắc. Xin cảm ơn.

1937. Hỏi. Tại sao con người sanh ra ngũ tạng không đồng đều ?

1938. Hỏi. Tại sao người ta không luyện ngũ tạng, mà lại đi mua ngũ tạng?

1939. Hỏi. Làm thế nào để đạt được bình yên, trong khi con cái, gia đình, nghề nghiệp kêu réo, động loạn, không có ở không tu thiền, tu thiền cũng giống như thụ động, không tích cực?

1940. Hỏi. Tâm tâm, tương ứng là sao?

1941. Hỏi. Tại sao tu thiền Vô Vi trong lúc đêm, người ta ai cũng ngủ yên giấc ?

1942. Hỏi. Tại sao TU Thiền, rồi tập thể dục ?

1943. Hỏi. Tông chỉ Nhĩ căn thông và pháp Quán Thế Âm là sao ?

Odense, ngày 22/04/2018

1937. Hỏi. Tại sao con người sanh ra ngũ tạng không đồng đều ?

Đáp: Dạ thưa. Đây là khám phá mới của tôi. Con người, ngũ tạng sinh ra không đồng đều.

Người đi trước, tiền nhân, ông bà của chúng ta, ngũ tạng không đồng đều.

Chúng ta người đi sau cũng không ngoại lệ. Nên mình thấy có người mạnh ruột, có người yếu phổi, yếu tim, có người yếu gan, suy thận.v.v.

Bệnh cũng từ ngũ tạng phát sinh. Thế nên nhà giàu, nhà nghèo, thông minh, cao tăng, thiền sư, ai cũng không tránh khỏi.

Muốn ngũ tạng mình quân bình, khoẻ mạnh, chỉ duy nhất là tu thiền Vô Vi Điển Quang Trường Sinh Học.

Kệ

**Khám phá ngũ tạng, chẳng đồng đều
Nên mình mang bệnh, phải buồn đau
Nay có pháp thiền, tu luyện điển
Giúp mình ngũ tạng, đạt bình yên**



Tôi đo độ stress, tham sân, si 1%
Bạn tải stress check program vào iphone để đo
trình độ thầy tu

Odense, ngày 23/04/2018

1938. Hỏi. Tại sao người ta không luyện ngũ tạng, mà lại đi mua ngũ tạng?

Đáp: Dạ thưa; Vô Vi mới khám phá ra, ngũ tạng luyện được. Thì ít người biết đến.

Nhưng sau này các Bạn luyện ngũ tạng tốt, thì không ai đi mua ngũ tạng làm gì.

Mua ngũ tạng là thất đức và ác ôn. Mình có cơ hội tự luyện được, thì nên luyện.

Khoa học cũng nên khuyên người ta nên tu thiền Vô Vi, luyện ngũ tạng, tránh bệnh đau, khỏi tổn tiền. Cái gì người ta viết ra, chứng minh và cống hiến. Mình nên tôn trọng, những gì mà người khác làm được. Mà mình làm không được, mình không nên dèm pha, phỉ báng.

Mọi người ai cũng có cái quyền đóng góp cho quần chúng và tinh thần trách nhiệm. Trách nhiệm thì nó có trách nhiệm gia đình, đất nước.

Nhưng trách nhiệm bản thân là điều quan trọng cho đất nước.

Bản thân mình có ngũ tạng, mình phải lo cho mình, xong rồi mình, lo cho người.

Nhiều người nhà giàu, tiến sĩ, họ không lo bản thân họ, họ cố lo cho sự nghiệp, giàu có và chết

non. Tiền nó không giúp cho ngũ tạng mình khoẻ mạnh, tiền nó làm cho ngũ tạng mình xáo trộn, mất quân bình. Chính mình có thể tu cho ngũ tạng mình quân bình và khoẻ mạnh.

Pháp tu thiền, luyện đạo của Vô Vi rất dễ dàng, không có khó khăn, như các pháp khác.

- **Ngồi thiền cũng giống như ngồi chơi, ngồi thư giãn. Làm đầu óc mình sáng khoái thanh nhẹ, du dương.**

(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uổng thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com)

Kệ

**Tu thiền cuộc sống, rất an yên
Tâm trí thanh cao, bớt chuyện phiền
Thân thể dung hoà, trong cuộc sống
Bệnh hoạn tiêu trừ, khoẻ sống lâu**



Trước kia tôi cũng bệnh, nhờ tu thân nên khỏe

Odense, ngày 24/04/2018

1939. Hỏi. Làm thế nào để đạt được bình yên, trong khi con cái, gia đình, nghề nghiệp kêu réo, động loạn, không có ở không tu thiền, tu thiền cũng giống như thụ động, không tích cực?

Đáp: Dạ thưa; Tu Vô Vi là giúp cho hành giả rời khỏi động loạn và giúp cho hành giả bình yên. Vì đời sống hiện tại, làm con người khủng hoảng, khủng điên.

Anh ngồi yên tịnh, trong lúc thiền, người ta hiểu lầm là thụ động.

Thiền nó có giờ giấc đàng hoàng, là lúc người ta ngủ, mình thiền.

Còn ban ngày mình cũng đi làm việc bình thường như người ta, **gọi là đời đạo song tu.**

Tu Vô Vi mình không cần, người khác cúng mình ăn.

Tu Vô Vi là như vậy Đời Đạo song tu, thì làm sao là không tích cực.

Anh tu Vô Vi càng ngày, anh càng tích cực nhiều hơn.

Anh bố thí, mà anh không mong, người trả ơn. Anh tích cực bất vụ lợi.

Kệ

**Pháp này giúp Bạn, đạt bình yên
Sống trong thế giới, khỏi nào phiền
Tâm tánh quân bình, không động loạn
Quán thông Đời Đạo, sống phải thiền**



Bất vụ lợi, chữa bệnh điếc

Odense, ngày 25/04/2018

1940. Hỏi. Tâm tâm, tương ứng là sao?

Đáp: Dạ thưa. Tâm tâm, tương ứng là những nguyên điển, nguyên văn của Thầy, của Ông Tư, của Lục tổ Huệ Năng và tông chỉ các vị Phật, anh hiền.

Như là, Ông Tư có viết. Biển cho lặng, minh châu, mới hiện, lòng cho riêng, mới gọi là thần.

Lục Tổ Huệ Năng, Ứng Vô Sỡ Trụ, Di sanh kỳ tâm.

Còn của tôi là, Thâu về thái cực, âm dương, thần hồn tĩnh lặng, vượt tầng không gian.

Bữa nay tôi viết ra thêm một tông chỉ xuất hồn khác. Cho các bạn nghiên cứu.

Những vị danh Thiền, mỗi người họ đều có cái kỹ năng đặc biệt, để giúp mình ngộ đạo.

Kệ

**Soi hồn, pháp ấy rất diệu thâm
Căn răng, cong lưỡ, miệng ngậm thâm
Bịt tai, mắt nhắm, không mà thấy
Pháp thần chỉ rõ, gắng công phu.**

(Tông chỉ Phật Di Đà bài mật pháp này, tôi có nói giữa đại hội năm 2005)



Siêu pháp

Odense, ngày 26/04/2018

1941. Hỏi. Tại sao tu thiền Vô Vi trong lúc đêm, người ta ai cũng ngủ yên giấc?

Đáp: Dạ thưa. Giờ đêm là giờ ly tâm, giờ đêm là giờ thiên địa giao hợp, giữa cái tối và cái sáng.

Vạn vật đều phát triển lúc ban đêm. Mình xem Tivi đài discovery chiếu film, mình thấy cây cỏ, nó phát triển ban đêm.

Những người thông minh, khoa học cũng học hỏi, nghiên cứu tìm tòi và khám phá, cũng trong đêm.

Tu Vô Vi mình thiền trong lúc đêm là cái giờ thanh tịnh nhất, đẹp nhất.

Cái siêu nhất trong lúc ban đêm, Bạn phải khám phá ra, nó giúp cho hành giả khoẻ mạnh và tránh những động loạn.

Mới thì chưa quen, dần dần Bạn quen, **Bạn khám phá ra, siêu pháp, thiền ban đêm.**

Bạn xem hình ảnh tôi chứng minh, không có mất sức khoẻ. Càng thiền càng khoẻ.

Mật pháp thiền trong đêm.

Kệ

**Du dương trong lúc, Bạn ngồi thiền
Thanh điển của Trời, chiếu sáng ngay
Ngày mai khoẻ mạnh, nhìn thấy rõ
Mặt mày tươi sáng, chẳng tối đen**



Hai người trên tài tử Hongkong
Châu Tử Đan và Triệu Văn Trác



Tôi sáu mươi tuổi hợi

Odense, ngày 27/04/2018

1942. Hỏi. Tại sao TU Thiền, rồi tập thể dục ?

Đáp: Dạ thưa. Thời đại mới mình tu, **ĐIỂN, TÂM** và **THÂN** quân bình.

Có như vậy Vô Vi mới phát triển điển quang trường sanh học. Càng tu, càng tiến, càng văn minh. Mình phải đi trước khoa học một bước. Họ cũng muốn trường thọ, mình cũng muốn sống lâu.

Sống lâu là phải luyện, ĐIỂN, TÂM, THÂN.

Kệ

**Con người có ĐIỂN, phải dồi mài
Đừng để thanh đài, bị lún sâu
TÂM, THÂN bất ổn, vì khủng hoảng
Tu thiền thanh lọc, ĐIỂN, TÂM, THÂN**



Odense, ngày 28/04/2018

1943. Hỏi. Tông chỉ Nhĩ căn thông và pháp Quán Thế Âm là sao?

Đáp. Dạ thưa. Bài báo trước tôi có hứa, KỶ BÁO NÀY, tôi sẽ biểu diễn Nhĩ căn Thông và

pháp Quán Thế Âm. Để thực hiện lời hứa, tôi sẽ viết ra tông chỉ, Nhĩ Căn Thông cho các bạn xem.

Lần sau tôi sẽ viết ra, tông chỉ QUÁN THẾ ÂM. Mỗi pháp khác nhau.

Hành giả TU Vô Vi, CHỈ CĂN niệm lục tự Di Đà, thì Bạn sẽ thông các pháp khác. Không cần phải nguyện cả phái đoàn Phật.

Một vị Phật Di Đà cũng đủ độ cho bạn thành đạo.

Bạn nguyện nhiều Phật, thì Phật nào dám độ bạn.

Tông chỉ Nhĩ Căn Thông, không cần phải giải thích dài dòng. Tu như kiểu họ, nhép lại, sao lại, biết chừng nào thành.

Điển thì mình thâu một tông chỉ thành một bài thơ, bao gồm tất cả, tâm ý Pháp Nhĩ Căn Thông.

Kệ

TÔNG thiên pháp Phật, đã đề ra
Giúp ta tu luyện, để thành đạo nhanh
CHỈ cần thành thật siêng năng
Công phu luyện đạo, trí mình tinh thông

NHĨ mình đã nhét, khí âm
Hôm nay học đạo, tu thiên phải thông
CĂN lành vốn dĩ bên trong
Không nghe, sẽ thấy, việc đời hiện ra

THÔNG minh Đời Đạo song hành
Thượng thông văn Phật, Hạ thời văn minh
VÔ thính, Vô sắc, Vô ngôn
VI huyền cõi Phật, truyền sang cho mình

MAN nhân giải toả cuộc trần (Man: Thành Lợi)
NHĨ CĂN thông suốt, **NHĨ THẦN** thấy xa
NGHE qua thì biết ai là
THẦN TIÊN THÁNH PHẬT, hay là Quỷ Ma

NHĨ THẦN là mắt **TRÔNG XA**
Nghe qua, thì thấy, cảnh kia hiện hình
Mặc dù mình ở phương xa
Phật Trời nghe được, mình đang muốn gì

Bạn dùng phương pháp tu trì
Vô Vi mật pháp, chỉ đường Bạn đi
Quán thông thiên địa góp lời
Khai thông chân lý, tự rời tham sân

(Nhĩ căn thông đạt thì Bạn thấy lỗ tai, có con mắt, **NGHE MÀ THẤY**. Mặc dù cách xa chân trời, nửa vòng trái đất).
Vô Vi Man -Thành Lợi Lê

TRIẾT HỌC VÔ VI

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM

PHÁP TRƯỜNG SANH, LUYỆN TINH, KHÍ, THẦN

TAM BẢO CỦA NHÀ TU TINH, KHÍ, THẦN

LUYỆN KHÍ, LUYỆN PHỐI

ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ

Kính thưa quý vị

Tu Vô Vi là mình luyện Tinh Khí Thần.

Tôi khám phá ra, tất cả chúng ta, con người sanh ra, ngũ tạng không đồng đều, cái mạnh, cái yếu. Thế nên mình bị bệnh.

Kỳ trước tôi đã giải thích, Bao Tử, Ruột, Thận, Gan, Tim. **Tôi định để dành phần Lá Phổi cho các Bạn tự tìm.**

Nhưng vì nhiều người còn mang **bệnh buồn**, bệnh Phổi, Dị Ứng, Suyễn, Ung thư. họ muốn mau bình phục, nên tôi không ngại thời giờ và giải thích luôn, để quý Bạn khỏi mất thì giờ nghiên cứu.

- Hôm nay tôi giải thích LUYỆN PHỔI.

Con người ta, có người Phổi mạnh, có người Phổi yếu.

Người Phổi mạnh, họ ít bệnh ho, ít bị suyễn, ít dị ứng, ít cảm v.v.

Người Phổi mạnh họ có thể làm việc lâu, không biết mệt. Họ có thể lặn lâu dưới nước, họ có thể chạy bộ, chạy xe đạp xa, đá banh.v.v.

Phổi thì vận động bằng hơi, thanh khí, còn Tim vận động bằng máu. Phổi và Tim cũng tương đương chức năng.

(Tim là tã bành chất, **Phổi hữu bành cư**, còn Gan là trung bành mạng. Cái này ba luồng điễn, cái yếu cái mạnh, chưa quân bình, từ từ các Bạn sẽ quán thông ba luồng điễn này.)

Người Phổi yếu làm việc nặng nhọc một chút thì mau mệt. Tánh nóng hay thắc mắc, hơi thở khò khè, nặng nhọc, khó khăn ăn, uống. Gặp thời tiết trở mùa thì khó chịu, dị ứng.

Những người làm ở nhà máy, xưởng bào chế hoá học, nhà máy Plastic, hãng may mặc, làm nail, làm móng tay, v.v. Phổi cũng sẽ yếu và sẽ bệnh.

Mỗi ngày mình hít thở, mấy chất khí độc thì làm cho Phổi mình dơ và hư hại. Rất nhiều người bị bệnh Dị ứng, Suyễn, Viêm Mũi v.v.

Bạn biết cho, con người sanh ra, Ngũ tạng không đồng đều. Và bệnh cũng từ Ngũ tạng mà ra.

Ngũ tạng hoạt động bằng điễn năng.

Thế nên Bạn phải học thiển điễn quang, để Thanh Lọc luồng điễn trong luyện Ngũ tạng, trong đó có Lá Phổi.

Tôi nói, thuốc men, nó không giúp cho Lá Phổi mình khoẻ mạnh.

Phương pháp tu thiển nó giúp cho Bạn luyện được Lá Phổi mạnh, thì tránh bệnh, được cả đời sau, con cái mình.

Lá Phổi bạn yếu, nó sẽ di truyền tới đời sau.

- Bạn sanh con, là nó yếu Phổi, bệnh Phổi, Dị Ứng, Suyễn v.v.
- Bạn sanh con, là nó yếu Tim, nếu Bạn bệnh tim.
- Tôi khám phá ra, và nói tất cả con người mình ngũ tạng sanh ra không đồng đều, ai cũng

như vậy, nhiều người họ nghe, đáng lẽ họ mừng có người khám phá ra, nói cho mình biết. Nhưng trái lại họ không ưa và có thành kiến với tôi. Tôi thấy vậy, tôi nói.

- Kể cả vị thiền sư, cao tăng, nhà khoa học, bác sĩ ngũ tạng cũng không đồng đều, cũng bị bệnh Tim, Gan, Phổi, Thận, tai biến v.v.
- Sau khi tôi khám phá ra, tại sao, họ có thành kiến với tôi.
- Thứ nhất, tôi là người tu bình thường. Tôi cũng giống như các Bạn. Tôi không có áo mão, điều này tôi không thích. Đức Phật Thích Ca, Chúa Giê Su hay các vị tu thiền đặc đạo, ai cũng bình thường giản dị. Cái chân lý này là tu giải thoát, mà người ta không tìm ra. Sắc tướng nó làm cho mình xuống địa ngục.
- Thứ hai, con người, họ nặng nghe theo khoa học, nhiều hơn.
- Thứ ba, họ có thành kiến không tốt với người tu, ăn mặc tầm thường như tôi.
- Mặc dù chân lý có trải dài, họ cũng không thấu đáo.
- Thành ra tôi chỉ đem ra cống hiến, cho những người hữu duyên. Luyện điển quang trường sanh học. Muốn thọ lâu, ít bệnh tật phải luyện, chứ không thể nào, tụng kinh cầu xin Trời Phật độ.
- Tôi khám phá ra, tôi nói cho Bạn biết, để Bạn hiểu biết thêm, nhiều hơn. Để bạn tránh được những bệnh tình tai hoạ, đến cho Bạn và người thân.
- Thông minh, giàu có mà bị Tim, Phổi, Tai biến, Ung thư có phải buồn không.
- Bệnh là do trược khí trong người mình tích tụ. Bạn tu thì Bạn giải nó ra và làm cho nó mạnh thêm. Đây có phương pháp nào hay hơn phương pháp Phật truyền. Phương pháp này của Phật, chứ không phải của người thường. Thế nên mình thành tâm mà học, Phật không có nói láo. Phật chỉ nói sự thật, con người mình phải bệnh, con người mình cần tu để giải quyết những vấn đề nan y, mà khoa học không giải quyết.

Tu ở đây là Bạn luyện cho Bạn có Lá Phổi khoẻ mạnh. Ngũ tạng Bạn khoẻ mạnh, lá Phổi Bạn khoẻ mạnh thì đời sau, con cháu Bạn tránh khỏi.

Mình phải luyện Phổi thì mình mới được phổi khoẻ mạnh, Ngũ tạng đầy đủ, tốt và quân bình.

Ông Trời, ông cho mình đầy đủ ngũ tạng.

Nhưng ông không cho mình hoàn toàn tất cả. Nó có lý do trong đó.

Nếu mà Ông Thượng Đế cho mình **hoàn toàn đầy đủ, quân bình, mạnh khoẻ tất cả**, thì hoá ra, con người mình ngu si, như hình nộm, như người robo, người máy.

Ông Trời, ông cho mình đầy đủ ngũ tạng, nhưng trong đó, thiếu một chút, để mình tìm cái khả năng của mình, có thể LUYỆN, CÓ THỂ làm cho NGŨ TẠNG CỦA MÌNH TRỞ NÊN QUÂN BÌNH VÀ MẠNH KHOẺ.

Thì mình thấy ra cái luật tạo hoá, rất công bình, để mình tìm ra được khả năng của chính mình. Khả năng của chính mình, không khác gì Thượng Đế.

Nên con người có khả năng giỏi, tài ba, thường hay ngang tàng và hống hách. Đó là tôi nói, những người tài, không có tâm linh. Nói tới Thượng Đế, họ không tin. Nhưng mà nói họ, ngang

tài, như Thượng Đế thì họ lại khoái. Nên thành phần này cũng còn tham danh và sa vào địa ngục.

LUẬT TẠO HOÁ LÀ SAO?

LUẬT là không thay đổi. Có Sinh là có Tử. Có tối thì có sáng.

TẠO có nghĩa là TẠO ra, SANH ra, DỰNG nên.

HOÁ có nghĩa BIẾN HOÁ, BIẾN đổi.

BIẾN ĐỔI LÀ SAO?

Biến Đổi, có nghĩa là PHÁT TRIỂN, THAY ĐỔI, anh không thể nào, đứng một chỗ. Trong khi đó, định luật THIÊN BIẾN VẠN HOÁ. Nó chuyển, chuyển theo thời kỳ và thời đại.

- **ĐỜI NÓ VẪN MINH**
- **PHẬT PHÁP NÓ CÀNG VẪN MINH HƠN**

Tại sao, Phật Pháp nó càng văn minh hơn?

Ngài xưa Đức Phật Thích Ca, dạy cho tu, cái Tâm thôi.

Thời nay thì tu. ĐIỂN, TÂM và THÂN.

- Người mình có ĐIỂN, ĐIỂN không quân bình, điển trước, sanh ra tai biến, đột quỵ, đứng tim, điển trước thì sanh bệnh thần kinh, stress, ung thư, v.v.
- Người mình có TÂM, TÂM là hồn. Mà hồn mình không biết, u minh, tâm tối, nặng trước.
- U minh, tâm tối, sa vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh.
- Người mình có THÂN, Thân không quân bình, nặng trước, si mê, động loạn, không quân bình.
- ĐỜI NÓ GIÚP NGƯỜI TA SỐNG VẪN MINH, ĐÚNG KHÔNG?
- ĐẠO NÓ CŨNG GIÚP NGƯỜI TA SỐNG VẪN MINH. ĐÚNG KHÔNG?

Tới đây thì con người ta NGHI NGỜ.

Tại sao anh nói, ĐẠO VÔ VI NÓ CŨNG GIÚP NGƯỜI TA SỐNG VẪN MINH, mà sao tôi không thấy?

Anh không có tu Vô Vi thì anh không hiểu, không biết. Còn anh tu Vô Vi thì từ từ anh sẽ hiểu ngay. Vô Vi giúp người ta SỐNG VẪN MINH.

- **VĂN MINH LÀ SAO?**
- **VĂN MINH LÀ GIÚP CON NGƯỜI SỐNG LÂU, SỐNG TRẬT TỰ, KHÔNG THAM LAM, KHÔNG ĐỘNG LOẠN.**

Con người muốn có VĂN MINH phải lập lại trật tự trong BẢN THÂN.

TRẬT TỰ TRONG BẢN THÂN LÀ ANH LUYỆN NGŨ TẠNG CHO QUÂN BÌNH. Chứ không phải nói suông, nói cái miệng. Đời nay thì dùng miệng lý thuyết suông rất nhiều.

Khi mà anh tu, anh đạt được Ngũ tạng quân bình, thì anh mới thấy, TRỜI PHẬT VĂN MINH dạy cho con người văn minh.

- **Văn minh là hoàn thiện.**
- **Hỏi ở đời và đạo pháp, họ có hoàn thiện không?**

- Đời và Đạo hiện nay chưa hoàn thiện, toàn là giành giật, cướp đoạt, sát hại.
- Vậy mà hô hào văn minh.

Con người óc phàm, tham lam, động loạn, không hiểu PHẬT TRỜI, người ta giúp cho mình văn minh, mà trách móc.

- Văn minh có nghĩa là THANH BÌNH, VUI TƯƠI, HẠNH PHÚC, con người phát triển, không chiến tranh, cướp giật, ghen ghét, thù hận, sát hại.
- **Đời bây giờ, nói VĂN MINH, xét lại có VĂN MINH không?**

Còn chiến tranh, còn ung thư, còn ghen ghét, còn sát hại, còn động loạn là còn ẦU TRỊ, không văn minh.

Thế nên Phật Pháp Vô Vi ra đời để giúp chúng sanh thoát khổ, thoát bệnh, sống lâu. Lập lại nền văn minh cho quả địa cầu.

Mình phải tu, mình mới hiểu, còn không tu, thì TÂM ĐỜI DẦY ĐẶC, không lối thoát. Nhiều nhà tử phú, quyền cao, mang tâm đời dầy đặc, không lối thoát, tai nạn, bệnh đau, triền miên. Cầu Trời, khẩn Phật.

- Tôi đã nói, mình có NGŨ TẠNG là mình phải lo cho mình, không ai lo cho mình, bằng mình tự lo.

Thì tu, mình luyện lá Phổi cho khoẻ, là mình phải thường xuyên, tập luyện mỗi ngày. Mình làm liên tục thì trong vòng một tháng là anh cảm nhận ngay, sức khoẻ anh thế nào.

Lá Phổi buồn bực thì mặt mày, buồn so, lo âu, cau có.

- **Rồi anh thiền, anh niệm Phật, anh uống thuốc Phật, nó sẽ khôi phục.**

Thấy chuyện buồn, chuyện phiền, không buồn, không phiền nữa, **không để tâm vào đó.**

Nó là trược, **không lẽ, anh tu THIÊN ĐIỂN QUANG, anh rước nó vào.**

- Đánh đuổi nó ra, bằng cách uống thuốc Phật, để bồi bổ lá PHỔI.
- NIỆM PHẬT để lá PHỔI và cái TÂM mình được yên.
- TỪ ĐÂY ANH MỚI HIỂU, LÀ ĐIỂN QUANG.
- ĐIỂN QUANG NÓ MỚI GIÚP ANH SỨC SỐNG.
- CÁI QUÝ NHẤT CỦA CON NGƯỜI LÀ ĐIỂN QUANG VÀ SỨC KHOẺ.

Chỉ cần mình làm siêng thì sẽ sống thọ. Thì bài này là kết thúc phần luyện Ngũ tạng, Bao tử, ruột, Thận, Gan, Tim và Phổi.

- **Bạn luyện cái này thì ngũ tạng sẽ khai thông. Thì nó chuyển đến Ngũ uẩn khai thông.**
- **Muốn cho ngũ uẩn, bộ đầu khai thông.**
- Trước hết Bạn phải luyện Ngũ tạng, **phần hạ thừa, thực hành cho căn bản. Mà hôm rày tôi đóng góp. Thực hành cho thật kỹ.**

- Bạn đừng có bắt chước những người tu cao, những vị thiền sư kia, tu mơ hồ, họ không có luyện căn bản ngũ tạng. Nên họ bị tai biến đột quỵ.
- Điển tâm thân, họ không quân bình, vì không thanh lọc phần ngũ tạng.
- **Hạ bất THANH thì Thượng tất TRƯỚC.**
- Còn pháp môn này là trường sanh học, tu luyện điển quang trong bản thể. Mình phải biết **bản thể mình, yếu cái gì**. Tu để bồi bổ nó.
- Tiền, chức, danh, **không có bồi bổ được ngũ tạng và sức khoẻ của mình.**
- Nên tri thức, thiền sư tụng, nhà giàu, nhà nghèo cũng bị ngũ tạng hư hao, không quân bình.
- Thế nên Bạn tu cho chính Bạn thì bạn siêu hơn, khoa học hay thiền sư hoặc nhà giàu.
- Bạn siêu hơn là bạn luyện được Ngũ tạng.
- **Nhà mình nghèo nên tu.** Bạn đừng trông cậy vào Bác Sĩ, hay Khoa Học, ngũ tạng họ cũng không quân bình.
- **Điển quang và sức khoẻ là gia tài quý báu nhất thế gian.**
- Điển quang đâu mà có, điển quang Trời Phật ban cho Bạn.
- Nó nằm trong ngũ tạng, nó nằm trong tế bào của bạn.
- Học môn Vô Vi điển quang trường sinh học sẽ khai thác tìm năng của Thượng Đế, ở trong ta.
- **Nó nằm trong thực lực của Bạn, điển lực vô song.**
- Chúc các bạn Thành Công.

Kệ
LINH ĐƠN có sẵn, ở trong mình
Thanh lọc, điển hồn, mới chứng minh
Âm dương tương hội, hồn minh triết
Vạn vật qui về, một chữ không

Thành Lợi Lê
 Kính bút.



BẤM HUYỆT ĐẠO TRỊ PHỐI YẾU, TIM YẾU, DỊ ỨNG, SUYỄN

Khi bấm trúng huyết, chỗ nào đau là bệnh, bấm một ngày 5-6 lần cũng được, mỗi lần 10 phút. Mỗi lần bấm, niệm thầm Nam Mô A Di Đà Phật, cho tâm mình thanh tịnh.

Tại sao bấm huyết?

Bấm là mình làm tác động, giải thông và hồi phục chức năng trong ngũ tạng qua đường kinh mạch.

- Quan trọng nhất là các bạn nên Thiền, để giác ngộ, giải độc tố, từ khối óc
- Bệnh hoạn và độc tố không phải một kiếp này, mà nó tích tụ từ nhiều kiếp
- Điển Phật mới giải thông, bệnh nan y và bệnh tiền kiếp

Nr. 1



Ấn và vuốt dọc theo gân cạnh xương tay phía trong

Nr.1



Ấn và vuốt dọc theo gân cạnh xương tay phía trong

Nr. 2



Ấn và xoay vòng mu thịt phía trong ngón cái

Nr. 2



Ấn và xoay vòng mu thịt phía trong ngón cái

Nr. 3



Nr. 3



<p>Ấn vào mu thịt và buông ra, phía dưới lòng bàn chân, bên trái và bên phải</p>	<p>Ấn vào mu thịt và buông ra, phía dưới lòng bàn chân, bên trái và bên phải</p>
<div data-bbox="199 257 654 638" data-label="Image"> </div> <p>Phổi tốt chạy bộ 12.575 km. trong 2 năm rưỡi.</p>	<p>Kệ</p> <p>Xưa kia trai trẻ, khó chạy xa Mặc dù cầu thủ, đá bóng tròn Hôm nay tuổi già, nhờ tu điển Phổi mình khoẻ lại, chạy xa hơn</p>
<div data-bbox="191 772 662 1131" data-label="Image"> </div> <p>Phổi tốt, lặn dưới nước một hơi xa 49.m.</p>	<p>Kệ</p> <p>Thuốc Phật thường xuyên, uống cho nhiều Phổi mình sẽ khoẻ, mạnh hơn xưa Xuống nước nín hơi, thì biết rõ Hơi mình nó khoẻ, chịu được lâu</p> <p><i>(Uống thuốc Phật là hít thở điển quang, xem trong phương pháp công phu)</i> <i>www.voviland.com</i></p>

<p>Cách Bào Chế Thuốc Trị Ung Thư Xem số báo 227.</p>	<p>Cách Bào Chế Thuốc Trị Ung Thư Xem số báo 227.</p>
--	--