

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN ĐIỂN QUANG
TRƯỜNG SINH HỌC
NĂM THỨ 11

www.voviland.com

Email.bandao4p@gmail.com

SỐ 236 NGÀY 11 THÁNG 05 NĂM 2018

Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, cùng hành giả Vô Vi, trong xây dựng chung cho nền đạo pháp ở mai sau.

LUYỆN NGŨ UẨN BỘ ĐẦU

(Tông chỉ Quán Thế Âm trang kể)

Kệ

**Soi hờn pháp Phật, điển thâm sâu
Căn răng, cong lưỡi, miệng ngậm thâm
Bịt tai, nhắm mắt, không mà thấy
Điển Trời, chỉ rõ, gắng công phu**



(Phương pháp hít thở điển quang, [xem trong cách hành thiền](#), www.voviland.com)

**Kính bái
Con; Lê Thành Lợi**

Con; Bạn đạo Lê Thành Lợi: Đóng góp câu hỏi tâm linh của bạn đạo bốn phương. Mục giải đáp thắc mắc về tâm linh sẽ là phương châm giải độc cho ngũ tạng và nội tâm. Giúp hành giả tu thiền giải thông mọi uất khí trong con người. Đây là luồng điển của Đại Bi quang phổ. Cúi mong tấm lòng thành của quý bạn đừng cắt xén hay thêm bớt.

Yêu cầu bạn vui lòng giúp tôi và giải thích thắc mắc. Xin cảm ơn.

1944. Hỏi. Tham dục có cách nào chữa?

1945. Hỏi. Thượng nhân là sao?

1946. Hỏi. Hạ nhân là sao?

1947. Hỏi. Tại sao người thượng nhân thích nghe, người khác dạy ?

1948. Hỏi. Người thượng nhân, họ có lối sống cao thượng là sao ?

1949. Hỏi. Muốn trở thành người thượng nhân thì phải làm sao ?

1950. Hỏi. Tông chỉ Nhĩ căn thông và pháp Quán Thế Âm là sao ?

BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 02/05/2018

1944. Hỏi. Tham dục có cách nào chữa?

Đáp: Dạ thưa. Tham dục là tánh cường bạo, khó mà giải trừ, thành ra các Bạn, phải nỗ lực, mà áp dụng phương pháp tối hậu để ra.

Dục sanh ra từ con mắt, thấy sắc thì mê, thấy tình thì động. Từ con mắt, sanh ra ý dục. Nên nhà sư hay nhà linh ai. Đàn ông hay đàn bà, tu tới thượng sư, mà vẫn bị tiếng sét của ái tình.

Chữa thì mình phải biết cách chữa nó.

- Mình nhìn thẳng trung tâm, chân mày, **hướng thượng**, khi mà mình đối địch với sắc tướng, thì ý dục mình không có.
- Đồng thời đó, mình phải liên tục niệm lục tự Di Đà, để phần điển Di Đà rút mình về trung ương.
- **Dùng phương pháp uống thuốc Phật thường xuyên, hít thở điển quang**, để đem thanh quang hoá giải đi lên và xuất ra, **kêu bằng đổi chiều**.
- Thay vì trước kia dục hướng hạ, **nay hướng thượng**. Nó có lối thoát, thì dục tiến thiên đàng.
- Mình không có bỏ dục, mà mình dưỡng dục, theo kiểu thượng nhân, ngày càng mạnh thêm, nên người tu Vô Vi. Tinh Khí Thần đầy đủ.
- Tinh hoá khí, khí hoá thần, thần hoàn hư. Đây là mật chiêu để luyện thành hào quang.

Kệ

Phải dùng thuốc Phật, uống thường xuyên
Mật niệm nam mô, hướng thượng liên
Tâm điển của mình, thay chiều điển
Biến thành Xá Lợi, toả hào quang



Pháp tướng Vô Vi

Odense, ngày 03/05/2018

1945. Hỏi. Thượng nhân là sao?

Đáp: Dạ thưa; Gối tâm linh thì có tam cõi Thiên, Địa Nhân, người thì có ba hạng, thượng nhân, trung nhân và hạ nhân.

Thượng nhân là người thoát cõi trần, họ có tu, nên mới được. Thượng nhân là người không tham sanh ,quí tử, không tham dục, không tính toán, không si mê, không động loạn, không tranh

cãi.
Hạ nhân, thì tranh cãi, còn chấp, còn mê, tham lam, ghen ghét, sân hận.v.v.
Người thượng nhân, họ thông suốt, thì họ không tranh cãi, chứ không phải, họ không hiểu.

Trung nhân là người làm Thần, làm quan.
Người thượng nhân, Thánh, Tiên và Phật. Nhưng trong Thánh Tiên cũng còn tranh chiến phép thuật.

Người thượng nhân, cấp Phật, anh chỉ nói một lời thì người ta hiểu.

Còn người hạ nhân, anh nói chân lý cả ngàn lần, họ còn không hiểu. Mà trái lại, người hạ nhân, lại thích nhép lại lời chân lý của Phật. Thích dạy người khác, mà không thích dạy mình.

Người Thánh, Tiên, họ không thích nghe ai dạy.
Vì Thánh thì có người cung phụng, nên họ không thích nghe ai dạy.
Còn Tiên thì có phép thuật, thì họ cũng chẳng thích nghe ai dạy.

Còn Phật, thì họ thích nghe người khác dạy.

(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com)

Kệ

**Hạ mình xuống thấp, học thấp cao
Nhục thể có đầu, hại tâm lòng
Xem gương quân tử, thường bị nhục
Vinh hiển cuộc đời, đạo đức mình**



Trước kia tôi cũng bệnh, nhờ tu thân nên khỏe

Odense, ngày 04/05/2018

1946. Hỏi. Hạ nhân là sao?

Đáp: Dạ thưa; Hạ nhân, thích tham lam, dâm dục, ghen ghét, thù hận, ám toán, si mê, động loạn, tranh giành, khoe khoang, ích kỷ, cái gì cũng THÍCH. Thành ra bị luân hồi trong nghiệp chướng, muốn đi lên, mà không có lối thoát.

Nếu mà tu thì cũng sẽ có cơ hội giải thoát. Vì phần sáng suốt ai cũng có, nhưng mà bị đắm chìm trong dục vọng. Nên phần hồn phải dùng điển quang của Trời Phật, sẽ được giải trừ.

- **Ăn cướp tu pháp Vô Vi điển quang cũng thành đạo, chỉ có mình, thấy tội lỗi, không dám tu.**

Nhứt định tu, thì Thượng Đế cũng sẽ xoá tội. Nhon nhon giai thành Phật.

Kệ

**Tiểu nhân tính toán, nhớ hoài hoài
Ám hại người tài, tánh nhỏ nhoi
Tham mê danh vọng, luôn thủ đoạn
Nạn hoài, bệnh mãi, chẳng chịu sai**



Odense, ngày 05/05/2018

1947. Hỏi. Tại sao người thượng nhân thích nghe, người khác dạy?

Đáp: Dạ thưa. Người thượng nhân, họ nhỏ bé, có chút xiu, không có lớn. Đụng đầu, họ bay đó, nên họ hoà vào đại hồn, để lắng nghe những chủng tử của Thượng Đế đến dạy.

Người thượng nhân họ biết.

Thiên ngoại hữu thiên, nhưn ngoại hữu nhưn.

Có nghĩa là, tầng Trời này cao, còn tầng Trời khác cao hơn, người này hay, còn người khác hay hơn. Người thượng nhân, họ không dám công cao.

Thành ra người thượng nhân, anh không biết, họ là bậc gì, họ là ai.

Chỗ nào cũng có họ và chỗ nào cũng không có họ. Mắt phàm anh không có biết, họ là bậc thượng nhân, trí thức.

Cái nói của những bậc thượng nhân trí thức, **dễ hiểu, mà khó nghe.**

Khó nghe là sao?

Người thượng nhân họ nói toàn là chân lý, thì làm sao, người khác vói tới. Họ nói bằng Phật pháp, Phật pháp thì nan văn, khó nghe. Thì người phàm tục, làm sao nghe nổi. Ma quỷ mà nghe chân lý là khó chịu.

Dễ hiểu là sao?

Chân lý thì rất giản đơn, rành mạch, mình chịu làm, quay vào trong sửa mình thì hiểu ngay.

Chẳng hạn người ta nói **tiểu nhân là gì, thượng nhân là sao**, mình phải hành, để biết.

Không tin lời người ta nói, trái lại kì thị, thù nghịch, thì không hiểu, chân lý, giản đơn và dễ hiểu.

Xét người thượng nhân như thế nào?

Mình xem chữ viết, hình ảnh và lời nói, mình đừng nhìn vào bề ngoài người thượng nhân.

Người thượng nhân ít bao giờ họ, làm ra vẻ quyền uy, phô trương hay kênh kiệu.

Có khi người thượng nhân là Quán Thế Âm giả dạng làm ăn mày, độ người.

Có khi người thượng nhân, họ là cha mẹ mình, con mình, chồng mình, vợ mình. Thì anh đâu biết. Con mình, nó nói chân lý, mà mình cha mẹ, không nghe và không hiểu.

Hoặc là Cha Mẹ, nói chân lý, con cái không hiểu.

Người thượng nhân, **họ có lối sống cao thượng.**

Tôi tiết lộ mật pháp trong đó, cho các bạn tháo mở. Ý chí của Thượng Đế, nhỏ nhất cũng là ta, mà lớn nhất cũng là ta.

Kệ

**Hồn nhiên tự tại, sống an yên
Cứu khổ ban vui, chẳng than phiền
Thấy cảnh hồng trần, trong biển lửa
Ngỏ hầu truyền bá, một vài câu**

(Tông chi Phật Di Đà bài mật pháp này, tôi có nói giữa đại hội năm 2005)



Chữa bệnh điếc

Odense, ngày 06/05/2018

1948. Hỏi. Người thượng nhân, họ có lối sống cao thượng là sao ?

Đáp: Dạ thưa. Anh sống ở cõi trần, mà tâm anh không ở cõi trần. Anh thấy chuyện gì làm được là anh làm, anh không có câu nệ, nặng hay nhẹ, có tiền hay không có tiền.

Anh chỉ biết cung phụng và hiến dâng, không bao giờ biết đòi hỏi. Phải cái này tôi mới làm, phải cái kia, tôi mới chịu. Việc gì anh cũng gánh vác và tham gia. Vị tha và giác tha. Hy sinh và nhịn nhục.

Kệ

**Hy sinh nhịn nhục, việc tối cần
Kham khổ lần lần, nó sẽ hay
Bóng tối không bao, giờ có mãi
Mặt Trời xuất hiện, ở trung tâm**



Odense, ngày 07/05/2018

1949. Hỏi. Muốn trở thành người thượng nhân thì phải làm sao?

Đáp: Dạ thưa. Mình phải luyện bộ đầu, luyện ngũ uẩn. Luyện bộ đầu, luyện ngũ uẩn, mình phải biết. Điển năng thì nó nằm tại trung ương đỉnh đầu, thành ra mình phải niệm Phật thường xuyên, để qui tụ **luồng điển cái** về trung ương.

Sau này quý vị sẽ tâm tâm tương ứng với chư Phật, với Bề Trên, Thượng Đế.

Trong lúc chưa luyện thành, chưa qui tụ được luồng điển.

Thì điển năng, trí ý, của mình bị phóng theo ngoại cảnh. Rồi bị chi phối theo ngũ hành

(kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, chua, cay, chát, đắng, mặn, nồng), nó lấn ép, ngũ uẩn (mắt, mũi, miệng, lỗ tai, mỡ ác hay

thân), **khiến mình, tai nạn, bệnh hoạn, tâm tối, u ơ, phiền muộn.**

- Người ta tu, người ta giải nạn, giải trước, còn mình tu, mình rước nạn, rước trước.
-
- **Người tu mà giải nạn, giải trước, thông minh sáng suốt là căn bản hạ thừa họ thực hành thông suốt. Nên luồng điện, nó trực chỉ tiến lên bộ đầu là ngũ uẩn.**

Tu tới đây là qui không, không nhớ, không nghe, không nhìn, không ăn, không đau, không lạnh, không nóng, không than, không buồn, không giận, không tủi.....

Không nhớ, có nghĩa là họ chửi, mình cũng không nhớ, họ chửi gì.

Không nghe là mình nghe họ nói, nhưng mà mình, chẳng nghe, chẳng chẳng để ý gì.

Không nhìn, là mình nhìn, nhưng mà mình chẳng, chẳng nhìn.

Không ăn, là mình ăn, cũng như không ăn, có thì ăn, không thì thôi. Ăn điện.

Không nói, là mình đóng cửa thế gian, không việc gì mà đáng nói, anh biết thế gian họ nói cái gì, họ nói toàn chuyện tham...kể cả người tu...thành ra không cần gì, để nói, dầu đạt được chân lý.

Không đau, quỷ ma đánh đập mình, mình cũng chẳng thấy đau.

Không lạnh, không **nóng, không than, không buồn, không giận, không tủi....khoảng này thì bạn bổ túc.....tôi để dành cho Bạn.**

Bạn luyện luyện cái này là ngũ uẩn giai không, bộ đầu khai mở, khỏi cần đọc kinh, Thủ Lăng Nghiêm, dài dòng, không hiểu.

- Đây là thần lực điển quang của Vô Vi, tôi quy tụ về và phóng ra, đơn giản và dễ hành.

Trong cái lúc Bạn luyện ngũ **uẩn giai không, mà đạt**, thì trước nó tấn công vô người bạn, **thì Bạn thấy, trước nó rút ra, không có bám vào mình. Bạn chứng nghiệm đàng hoàn.**

Trong lúc bạn luyện ngũ uẩn giai không, bộ đầu khai mở, **thì người khác, họ tưởng bạn ngu, ngu, ngáo ngáo.**

Ngu ngu, ngáo ngáo, là đại thông minh. (Tôi có viết mục TU NGU THÀNH ĐẠO, ở trong cuốn sách, TRỞ LẠI THẾ GIAN. Nếu thích thú mở ra nghiên cứu). www.voviland.com

Đại thông minh, cái gì Bạn cũng biết. Bạn muốn nói, cho người ta, những gì quý báu, nạn tai, phúc báu, v,v, nhưng người khác họ không nhận.

Bạn đạt được ngũ uẩn giai không, thì tam huê, trụ đảnh, bạn cũng có. Lo chi không thành Phật.

Bạn luyện cái này thì luyện KIM CANG BẤT HOẠI. Chứng minh thần hồn bất diệt.

Ngũ uẩn giai không ĐẠT thì nó có năm dấu ấn Di Đà hiện ra, năm vòng tròn, năm giữa trán.

Sau đó thì lục tâm thông, có dấu ấn đỏ son, hiện trên trán, như Đức Phật Thích Ca.

Điện, hội tu lên bộ đầu, thì trước trán, nó có hiện tượng, nóng và sau đó mát.

Bộ đầu sáng là hào quang.

Dần dần con người trở thành thông minh và khỏe mạnh. Thông minh khỏe mạnh là nhờ mình giải tan trước khí trong ngũ tạng.

Tôi có nói và giải thích, tất cả mọi người, ai ai cũng đều mang trước. Tu thiền để mình giải trước và tránh trước.

Tôi cũng nói, tu thiền điển quang, **sẽ sống thọ trung bình trăm tuổi và hơn.**

Nhiều người sống 70, 80 tuổi, không tu thiền, nếu mọi người, ai cũng tu thiền điển quang hy vọng sẽ sống trăm tuổi và hơn. Tôi viết sách chứng minh.

Bệnh là từ ngũ tạng sinh ra, tôi chỉ cho Bạn luyện ngũ tạng thì bạn sống lâu.

Muốn thọ lâu phải luyện ngũ tạng, luyện điển quang, mình không có cầu xin, Phật độ.

Nếu mà Phật làm dùm được, thì Phật dùm hết tất cả, Phật chỉ đường, kinh nghiệm cho mình hành. Mình hành sẽ được, nó đơn giản vậy thôi. Không có cầu kì, phức tạp.

Bạn coi tôi giải thích, có cầu kỳ không, sách tôi dịch ra tiếng Đanmark, người Denmark, họ đọc họ hiểu, họ không ngờ. Là có phương pháp tu luyện ngũ tạng, luyện điển quang ít bệnh hoạn và sống trung bình 100 tuổi.

Họ tin vào bác Sĩ, vào khoa học, tôi nói, khoa học hay bác sĩ, ngũ tạng cũng không đều hoà. Họ cũng bị ung thư, tai biến, tim lớn, tim nhỏ bất thường...thì họ im.

- **Phương pháp này nó sẽ khai mở dùm bạn, từ phần một, Bạn tu, Bạn chứng và Bạn tiến cao hơn một cách chắc chắn, không giống những người khác.**
- **Bạn tu một thời gian, bạn đi kiểm, những người khác tu lâu, Bạn biết liền.**
- **Họ tu lung tung xèn, đang lên cao, rồi hạ xuống thấp, hạ thừa không vững chắc.**

Nhiều người nghe, tôi giải thích những điều cao siêu trên, mà người khác không làm được, họ ghen ghét tôi, **họ nghe chân lý thì khó chịu. Phật pháp thì nan vấn. Nam Mô A Di Đà Phật.**

Thời đại này, mình tu, ĐIỂN, TÂM, THÂN. Nó không giống ngày xưa, văn minh của Phật pháp phát triển vô cùng. Mình nên nghiên cứu, tôi chủ trì môn điển quang trường sanh học, mà trước đây mấy chục năm ở VN, Kim Thân Cha có nói, sau này Vô Vi phát triển đến điển quang trường sinh học. Bạn nhìn lời Kim Thân Cha và tôi mà xét.

2005 Đức Thầy và tôi, được ban chấp hành bạn đạo bảo lãnh sang Úc ở, giấy tờ bảo lãnh được bđ Võ Anh còn cất giữ, vào năm đó tôi có qua Úc ở ba tháng và làm công tác, xây thiền viện Vô Vi quốc tế ở Cairns Úc châu, việc này tôi dấu kín, nay tôi nói ra, cho các Bạn nghiên cứu.

Kệ

**Con người có ĐIỂN, phải dôi mài
Đừng để thanh đài, bị lún sâu
TÂM, THÂN bất ổn, vì khủng hoảng
Tu thiền thanh lọc, ĐIỂN, TÂM, THÂN**



Odense, ngày 08/05/2018

1950. Hỏi. Tông chỉ Nhĩ căn thông và pháp Quán Thế Âm là sao?

Đáp. Dạ thưa. Bài báo trước tôi có hứa, KỶ BÁO NÀY, tôi sẽ biểu diễn Nhĩ căn Thông và pháp Quán Thế Âm. Để thực hiện lời hứa, tôi sẽ viết ra tông chỉ, Nhĩ Căn Thông cho các bạn xem.

Lần sau tôi sẽ viết ra, tông chỉ QUÁN THẾ ÂM. Mỗi tông, mỗi pháp khác nhau.

Hành giả TU Vô Vi, CHỈ CĂN niệm lục tự Di Đà, thì Bạn sẽ thông các pháp khác.

Không cần phải nguyện cả phái đoàn Phật.

Một Đức Phật Di Đà cũng đủ độ cho bạn thành đạo.

Bạn nguyện nhiều Phật, thì Phật nào dám độ bạn.

**Tông chỉ Nhĩ Căn Thông, không cần phải giải thích dài dòng.
Tu như kiểu họ, nhép lại, sao lại, biết chừng nào thành.**

Có điển thì mình thâu lại thành một bài thơ thì bao gồm tất cả, tâm ý, pháp Nhĩ Căn Thông.

TÔNG CHỈ NHĨ CĂN THÔNG

TÔNG thiên pháp Phật, đã đề ra
Giúp ta tu luyện, để thành đạo nhanh
CHỈ căn thành thật siêng năng
Công phu luyện đạo, trí mình tinh thông

NHĨ mình đã nhét, khí âm
Hôm nay học đạo, tu thiên phải thông
CĂN lành vốn dĩ bên trong
Không nghe, sẽ thấy, việc đời hiện ra

THÔNG minh Đời Đạo song hành
Thượng thông văn Phật, Hạ thời văn minh
VÔ thanh, Vô sắc, Vô ngôn
VI huyền cõi Phật, truyền sang cho mình

MAN nhân giải toả cuộc trần (Man: Thành Lợi)
NHĨ CĂN thông suốt, NHĨ THẦN thấy xa
NGHE qua thì biết ai là
THẦN TIÊN THÁNH PHẬT, hay là Quỷ Ma

NHĨ THẦN là mắt TRÔNG XA
Nghe qua, thì thấy, cảnh kia hiện hình
Mặc dù mình ở phương xa
Phật Trời nghe được, mình đang muốn gì

Bạn dùng phương pháp tu trì
Vô Vi mật pháp, chỉ đường Bạn đi
Quán thông thiên địa góp lời
Khai thông chân lý, tự rời tham sân

(Nhĩ căn thông đạt thì Bạn thấy lỗ tai, có con mắt, NGHE MÀ THẤY.
Mặc dù cách xa chân trời, nửa vòng trái đất).

Kính lời
Thành Lợi Lê

SẴN TIỆN TÔI VIẾT LUÔN

TÔNG CHỈ QUÁN THẾ ÂM

TÔNG thiên chỉ pháp Quán Âm
Ngồi thiền học đạo, pháp thiền Vô Vi
Tu hành mình phải thực thi
Những gì đức Phật, đã truyền, đã ghi

Ta nên nhớ đó, hành trì
Gặp đâu, hành đó, ta thời hiểu ngay
Đừng tu, quanh quẩn lòng vòng
Làm con không hiểu, pháp thiền Quán Âm

Nam Mô con nhớ năm lòng
Đó là khẩu hiệu, kính người cõi trên
Kính Trời, kính Phật Nam Mô
Cửa Trời sẽ mở, con vô thiên đĩnh

Đại Từ con phải thứ tha
Là con tháo bỏ, sợi dây cột mình
Đó là mật pháp Ta truyền
Con nên xem lại, hành trình của Ta

Đại Bi là gốc của Trời
Là con phải nhớ, thương người thiết tha
Vì con sống ở Ta Bà
Người ta giúp đỡ, cho con sống còn

Quán mọi việc, sanh ra đều thiện
Thế gian này, cõi tạm học tu
Âm khí trực, nó là thanh điển
Bồ cam lồ, tưới khắp mọi nơi
Tát thành người, quán pháp Thế Âm

Con nên nhớ, **nhớ Ta thường niệm**
Thì Ta truyền, mật pháp cho con
Bài thơ Ta đã rao truyền
Con nên nhớ lấy, mà hành từ đây

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Kính bái

Thành Lợi Lê

- Đức Cổ Phật Quán Thế Âm Bồ Tát là đàn ông.
- Người nữ tu pháp Quán Thế Âm, thành Phật Quán Thế Âm Bồ Tát.
- Người nam tu pháp Quán Thế Âm, cũng thành Phật Quán Thế Âm Bồ Tát.

LINH ĐIỂN ĐỨC PHẬT QUÁN THẾ ÂM

Linh hồn Mẹ chuyển khắp nơi
Điển quang của Mẹ, chuyển cho người thiền
Con mau học pháp tu thiền
Để con hội nhập, Niết Bàn Phật ban

Từ đây con phải gắng sang
Đi qua Phật quốc, tìm đường tu chơn
Tắm thân con chẳng mê mù
Tắm thân con chẳng, bệnh tình dây dưa

Cuộc đời nắng gió mây mưa
Người tu nên luyện, pháp thiền Vô Vi
Điển quang Mẹ chuyển từng li
Cho con học đạo, tu thiền giải tâm

Giải bằng tâm điển diệu thâm
Pháp thân của Mẹ, chuyển qua người thiền
Đường đi đã có gắng liền
Người đi đã dọn, con đường tiến nhanh

Chẳng còn lý luận cạnh tranh
Nghe lời của Mẹ, về lo tu thiền
Tâm thân lại hết buồn phiền
Hưởng về Phật Pháp, lo hồn trùng tu

Thân mình phải gắng công phu
Là con thoát cảnh, ngục tù thế gian
Thế gian lại lắm buồn phiền
Thế gian giả tạm, con thiền thấy Ta

Cuộc đời gió thoảng mây qua
Người đi chẳng biết, phương nao trở về
Tắm thân con bệnh ê chề
Con mau chữa bệnh, pháp thiền điển quang

Ta đây sẽ chuyển điển quang
Giúp con tiến hoá, trở về với Ta
Thiên Đàng mở rộng không xa
Con nên thức tỉnh, mà lo tu thiền

Điển quang Mẹ chuyển khắp miền
Năm châu thế giới, phải thiền từ đây
Từ đây hạnh đức đắp xây
Thiên Đàng tại thế, có Mẹ dẫn đường

Kính bái
Thành Lợi Lê

TRIẾT HỌC VÔ VI

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM

PHÁP TRƯỜNG SANH, LUYỆN TINH, KHÍ, THẦN

ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ

LUYỆN NGŨ UẨN, BỘ ĐẦU

KHAI MỞ LỤC HUỆ, LỤC TÂM THÔNG

Kính thưa quý vị

- Bài trước, tôi có giải thích, cách luyện ngũ tạng, TIM, GAN, BAO TỬ, PHỔI, THẬN.
- Hôm nay mình luyện, ngũ uẩn, bộ đầu. Đề khai mở ngũ quan và lục huệ.
- Thành ra quý Bạn tu ở đây, nó có đường lối căn bản từ lúc ban đầu. Nó có đường hướng rõ rệt.
- **Tại sao tôi phải phân tách và viết ra thứ tự cho Bạn tu?**

Dạ thưa tôi thấy đại đa số, tu lộn xà ngẫu. Gặp đâu tu đó, pháp nào cũng tham, môn nào cũng nhét, thầy nào cũng dự.

- Điểm chánh quý vị nên nhớ, mình tu cái nào, là tu một pháp. Thì các Bạn mới tới đích, đừng có thấy xe nào cũng leo lên chạy. Thì không bao giờ tới bến.
- Tu thì cũng tu, nói đạo thì cũng nói, nhưng không thành đạo. Kêu bằng tu ba rọi. Ba rọi là tu lung tung xèn, không có một môn phái nào nhất định.
- Học như vậy, chỉ nói chơi thôi, chứ quý vị, chỉ cho người ta thành đạo, thì không có phương pháp nhất định. Thành ra nguy hiểm vô cùng và uống cho một kiếp làm người có dịp tu giải thoát, đặc đạo.

- **Đắc đạo là sao?**

Đắc là đạt, đạo là quân bình.

Muốn cho đắc đạo và quân bình. Mình phải luyện luồng điển âm dương, trong bản thể cho nó quân bình.

- Muốn quân bình thì phải **Thanh Lọc** luồng điển.
- Muốn quân bình phải có mật pháp hay tông chỉ.

Thế nên bài trước, tôi có viết ra **tông chỉ** hay là **mật pháp** tu thành đạo.

Mình gọi sao, cũng được, tu không nên chấp vào danh từ. Miễn sao các Bạn thành đạo và hiểu pháp.

"Thâu về thái cực âm dương, thần hồn tĩnh lặng, vượt tầng không gian."

Hôm nay mình luyện ngũ uẩn. Ngũ uẩn gồm có, MẮT là một, LỔ TAI là hai, LỔ MŨI là ba, MIỆNG là bốn, **THÂN là năm hay còn gọi mỗ ác.**

- Còn Ý là THỨC thứ sáu.
- Mình học ngũ uẩn thì sẽ biết được thức thứ sáu, người ta nói A Da Lại Thức, hay là lục tâm thông. Cái này nó có ẩn chứng của Phật truyền, thì các bạn tu, năm cái ngũ uẩn kia trước. Thì nó sẽ mở, thức thứ sáu.
- Mình phải tu tuần tự, không nên lý luận cao siêu, mà không biết gì. Ai nói gì, mặc kệ họ.
- **"Bản thân bất độ, hà thời độ."** Họ chỉ nói vá vúi bên ngoài thôi, chứ cũng không hiểu làm sao giải thoát. **Họ độ họ không được, làm sao họ, độ bạn.**
- **" Bất khả tín, bất khả tận tín. "**
- Có nghĩa là chuyện gì, **Bạn cũng xét, không tin ai,** nói gì, mặc dù, **họ xưng họ là Thần, Thánh, Tiên, Phật và Thượng Đế cũng hay kệ.**
- **Bất khả tín, bất khả tận tín, cũng có nghĩa là, mình tu. Bằng trí, bằng ý.**
- **Tu bằng trí, tu bằng ý là sao?**
- **Tu bằng trí, tu bằng ý, là mình phải xét.**
- **Xét là xét như thế nào?**
- **Chẳng hạn tôi nói, tất cả con người mình sanh ra ngũ tạng, không đồng đều, cái mạnh, cái yếu và mình có thể luyện cho, khoẻ mạnh, quân bình. Bạn phải xét, có phải là chân lý và siêu lý không.**
-
- **Siêu lý có nghĩa là vượt không gian và thời gian, thoát cõi trần, người trần giải thích không được.**
- **Bệnh cũng từ ngũ tạng sinh ra và mình cũng có thể luyện ngũ tạng cho khoẻ mạnh và giải trừ. Bạn phải xét, có phải là chân lý và siêu lý không.**
- **Mình có thể giáo dục tế bào ung thư, trở thành tế bào nguyên thủy. Bạn phải xét, có phải là chân lý và siêu lý không.**
- **Tôi nói con người ta, nếu tu thiên điển quang, sẽ sống trung bình 100 tuổi, ít bệnh hoạn. Vì hiện tại có một số người sống 70-80 không tu thiên, nếu mọi**

người tu thiên chắc chắn sẽ sống thọ hơn số đó. Bạn phải xét, có phải là chân lý và siêu lý không.

- **Tôi chứng minh rõ ràng câu chúc tụng, Trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc, người VN hay nói. Là có thật, nếu mình luyện đến quang, không ngời cầu xin, mộng tưởng. Bạn phải xét, có phải là chân lý và siêu lý không.**
- **Tôi cũng nói, bệnh từ ngũ tạng sinh ra, bệnh do tiền kiếp để lại, bệnh là trước điển trong người.**
- **Anh tu, anh giải trước, anh tu, anh làm bồi bổ, ngũ tạng cho khoẻ mạnh và quân bình. Bạn phải xét, có phải là chân lý và siêu lý không.**
- **Anh tu, anh nghe, anh xét, anh quan sát, lời nói có sáng suốt không, hình ảnh và hành động có chứng minh không.**
- **Tu bằng trí, tu bằng ý, nó là vậy, cái gì mình cũng xét cho mình bạch. Không có nghe đâu, chạy đó. Nếu đúng, như mình mong muốn thì cố gắng thực hành.**
- **Cúng váy cầu xin, không có giúp được chuyện gì, sanh ra ù lì, mê tín. Bệnh vẫn bệnh, tật xấu, vẫn còn tật xấu. Cúng váy và cầu xin, không có hợp lý chút nào, phản khoa học.**

Bạn biết cho, nhiều vị cao tăng, thiên sư và những vị xưng danh, Thần, Thánh, Tiên, Phật, Thượng Đế, họ bị đột quỵ, bệnh tim, phổi, tai biến, ung thư rất nhiều.

Bạn tu, Bạn chỉ biết, quay về chính Bạn. Bạn luyện cho ngũ tạng của Bạn mạch lạc, quân bình, khoẻ mạnh, không xáo trộn, không mất trật tự.

- Tôi chỉ điểm cho Bạn tu.
- Tu mà muốn thành Phật, **thì đừng mong mình là THẦN, THÁNH, TIÊN, PHẬT hay THƯỢNG ĐẾ.** Bởi vì.
- **TU nhất kiếp, Ngộ nhất thời.** Có nghĩa là mình không cần, **phải thành cái gì.**
- **Chỉ có nhắm mắt tu thôi.**
- Tu mà tham, lấy gì thành.
- Tu mà muốn mình thành ông này, bà nọ, cho người ta, cúng kiến, lạy mình, cung phụng mình. Rồi cuộc thành ma, thấy gương mặt là tham lam, khoái trá, hiện ra. Ma tăng, tu bỏ tiền ra, mua chức sắc.

Bưả nay mình luyện Ngũ uẩn, luyện bộ đầu.

Tướng do tâm phát. Tâm con người có hào quang.

Muốn bộ đầu khai thông, tôi nhắc lại, cho mình nhớ, ngũ tạng, phải tu và thanh lọc căn bản, đàng hoàn, những gì tôi chia sẻ. Thì mình mới có cơ hội, khai mở bộ đầu.

Tu mà không nắm vững bên dưới, phần hạ thường, thì thượng thừa bộ đầu, ăn nói, lung tung, mất trật tự.

Bạn tu theo phương cách tôi chia sẻ, bạn sẽ thấy hết, những vị cao tăng, danh xưng phàm tục.

Tu Vô Vi là không có xưng danh, tu Vô Vi là vô danh.

Để tôi giải thích chữ vô danh cho bạn hiểu, tu Vô Vi là tu giải thoát, giải thoát thì không cần cái

gì thêm cho mệt. Trông cái danh, là khỏi tu luôn, tu tới chết cũng còn tham.

Tôi nói, với nhà sư, ông chết, ông mang vương niệm, mặc áo cẩm bào, về Trời trình diện Thượng Đế, Ngài cười cho xấu hổ. Họ không hiểu lời tôi nói. Người ta cung phụng, thờ kính tôi, tại sao, anh nói vậy.

Mấy cái thứ vương niệm, cẩm bào, là giả tạm trần gian, phàm tục.

Phàm tục, có nghĩa là, tu mà còn hèn mọn, nịnh hót, van xin.

Tục có nghĩa là lụy, lụy nó sanh ra phiền, phiền nó nằm trong Não.

Não chứa những cái phức tạp, nào là tham lam, tranh đoạt, ganh ghét, hận thù, nói xấu, đê ép. **Rồi sanh ra động loạn và cấu xé lẫn nhau. Cấu xé cũng không khác gì con thú.**

Đạo, nó phe nhóm, nó giết nhau,

Thí dụ. Thần Tú đuổi giết Huệ Năng.

Phe nhóm thì chỗ nào cũng có, hại nhau thì chỗ nào cũng có. Anh có chức sắc thì anh sẽ hiểu. Rốt cuộc tu hoài không giải thoát, tu hoài không thành Phật.

Muốn thành Phật, muốn giải thoát thì phải làm sao?

- Mình phải cởi áo thụng ra, mình phải bỏ cái mao xuống. Nghe bỏ mấy cái thứ trang sức cao sang đó, họ không dám bỏ.
- Tôi nói, là tôi khai huệ cho ông. Chứ không có xúi bậy ông đâu.
- Ông tu, **Phật, ông cũng muốn, mà áo mao, ông cũng muốn.** Vậy là sao? Ông quá tham.
- Tham người ta, nhìn vô là người ta thấy liền, tu hoài không hiểu tham, mà đi dạy đạo, cho người ta diệt tham.
- **Diệt tham không phải là dễ.**
- Ngàn năm nay, tu họ nói cái miệng, thực hành thì không thấy.
- **Nên người ta nói, người tu thành đạo, như, con thỏ làm sao mọc sừng.** Có nghĩa là tu miệng.
- **Tham người ta nhìn vô, là người ta thấy liền, mà chính mình không thấy.** Mà cứ đi giảng đạo.
- **Tu không thấy mình tham, là không có phương pháp tu.**
- Miệng nói tu, mà tâm không tu. Thời đại này, tu giả thiếu gì, mặc áo tu, nói tu, nhép lại lời kinh. Tu hoài không đạt, copy thì làm sao đạt. Nhép lại lời kinh là copy.
- Bạn đi học, mà copy thì làm sao bạn khá.
- **Chúa hay Phật không có ai viết kinh.**
- Bởi vì, tu quá đơn giản, cần gì phải viết kinh, chỉ **cần dùng điển, tâm truyền tâm, thì đã ngộ đạo rồi.**
- Ngày xưa không có ai viết kinh, ngày xưa, tâm con người còn trong sạch, họ rất thông minh. Không cần phải giải thích nhiều như ngày hôm nay.
- Ngày hôm nay, giải thích cặn kẽ, tường tận, chỉ từng bộ phận, trong con người, mình phải thanh lọc, bằng điển quang.
- Ông Phật có điển quang, mình cũng có điển quang, tu mà không khai thác điển quang,

cuối cùng cũng thành ma. Ma thì có điển trước. Nó chỉ bay la đà, càn cây, ngọn cỏ.

- Người ta gọi là hồn ma, bóng quế. Sống chỉ ăn trùng, ăn dế.
- Còn anh về Trời thì mình dụng điển quang, điển quang thì nó nằm trên bộ đầu. Nhưng mà mình phải thanh lọc, phần hạ thừa. Mà phần hạ thừa, mình phải tu căn bản, xây nền móng vững chắc, thì bộ đầu, thượng thừa, không bị lung lay.
- Nhiều người thiên sư, tu lung lay, là hạ thừa (ngũ tạng, tim, gan, tỳ, phế, thận) không luyện tập, yếu xìu, tu không vững chắc, điển xáo trộn, mất quân bình. Sinh tai biến.
- Các Bạn đi sau, nên nghiên cứu, để tránh, luồng điển xáo trộn. Tu điển quang, mình phải lập lại trật tự, luồng điển quang, trong cơ tạng mình.
- Pháp môn này, nó sẽ giúp cho các Bạn khai mở, từ đầu, cho tới chân.
- Bộ đầu mình khai mở, thì cái chân, cũng không có đi xéo. Tiếng nói mình nó thanh và nó mạnh. Anh nghe tiếng nói người ta, anh biết người đó điển lực, họ yếu hay bệnh.
- Pháp môn này, nó giúp cho bạn trường thọ, sống lâu. Nó là điển. Muốn có điển là mình phải thực hành.
- **Gia tài quý nhất của con người là ĐIỂN QUANG VÀ SỨC KHOẺ.**
- **ĐIỂN QUANG và SỨC KHOẺ, nó là TU TÂM và TU THÂN, TU ĐIỂN QUÂN BÌNH.**
- QUÂN BÌNH thì anh mới xuất hồn bay về Trời.
- Chiếc máy bay, nó quân bình thì nó mới bay được. Thì máy bay, nó dùng lực QUÂN BÌNH, làn sóng điện vật chất bay lên.
- Anh về Trời, anh dùng điển, tâm linh, nó nhẹ hơn, nó nhanh hơn.
- Mấy ông vật chất, sau này chết, cũng mong muốn về Trời, mà không có điển Trời hộ tống, nên họ phải vào chùa, vào nhà thờ, cầu xin về Trời về tây phương cực lạc.
- Không hành, không tu, mà muốn về chỗ ngon không à.
- Cầu xin về Trời về tây phương cực lạc, làm sao được, phải đi một vòng, xuống địa ngục học hỏi nữa, để biết phần HỒN. **Là tu Tâm và luyện Tánh.**
- Chúa và Phật, ngài tu trời chết, mới về Trời, về Thiên Đàng Cực Lạc, mình cầu xin, là về Trời, chuyện đó không có đâu.
- Mà Bạn hành như Chúa, như Phật thì Bạn sẽ về Trời.
- Mượn kỹ thuật, phương pháp Vô Vi, điển quang trường sanh học thì Bạn về Trời mấy hồi. Phải có phương pháp, phải có kỹ thuật điều luyện, cho thần HỒN ANH MINH.
- Đó là điển giới. Anh sống trong điển, mà anh không hay, **đất, nước, gió, lửa là điển.**
- Sống phải tham khổ. Người ta tham danh, tham tiền, tham sắc, còn anh tham khổ.
- **Đó là nếp sống của người tu Vô Vi. Đó cũng là mật pháp.**

KỆ

Lấy tuyết, nặn đất, nung tâm
Bể hun, lửa đúc, thành thân lâu bền
Thì thân sẽ thiên niên bất hoại
Như kim cương bền mãi không hư
Đó là tu điển hành thiên
Đạo đưa ta tới Vô Vi Niết Bàn



Thời tiết trừ 1* độ C

Anh tu, anh diệt THAM THÌ BỘ ĐẦU ANH SÁNG CHÓI.
KHAİ MỞ BỘ ĐẦU. ANH PHẢI DÙNG PHƯƠNG PHÁP CỰC SIÊU CỦA VÔ VI.

KỆ

SOI HỒN PHÁP PHẬT, RẤT DIỆU THÂM
CẮN RĂNG, CONG LƯỖI, MIỆNG NGẬM THÂM
BỊT TAI, NHẮM MẮT, KHÔNG MÀ THẤY
ĐIỂN TRỜI CHỈ RÕ, GẮNG CÔNG PHU.



Bộ đầu khai mở, nó sẽ có ấn Di Đà, xuất hiện từ **một vòng tròn, đến năm vòng tròn** trước trán, vòng tròn khoảng 3-4 cm. Sau đó đạt lục lục tâm thông, lục huệ.

Lục huệ, lục tâm thông, nó sẽ có dấu ấn đỏ, nằm giữa trong năm vòng kia, giữa trước trán, như hình Đức Phật Thích Ca.

Cách Bào Chế Thuốc Trị Ung Thư
Xem số báo 227.

Cách Bào Chế Thuốc Trị Ung Thư
Xem số báo 227.