

# PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN ĐIỂN QUANG  
TRƯỜNG SINH HỌC  
NĂM THỨ 06

Email.bandao4p@gmail.com

**SỐ-17 NGÀY...01...THÁNG...04...NĂM 2012**

*Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, cùng hành giả Vô Vi, trong xây dựng chung cho nền đạo pháp ở mai sau.*

## LÒNG TIN

**Niềm tin cốt cách, của người tu  
Gắng chí hy sinh, sẽ đạt thành  
Đường đời sẽ gặp, nhiều nghịch cảnh  
Thiên hành xây dựng, bởi lòng tin**

**Kính bái  
Con; Lê Thành Lợi**

*Con; Bạn đạo Lê Thành Lợi: Đóng góp câu hỏi tâm linh của bạn đạo bốn phương. Mục giải đáp thắc mắc về tâm linh sẽ là phương châm giải độc cho ngũ tạng và nội tâm. Giúp hành giả tu thiền giải thông mọi uất khí trong con người. Đây là luồng điển của Đại Bi quang phổ. Cúi mong tấm lòng thành của quý bạn đừng cắt xén hay thêm bớt.*

**Yêu cầu bạn vui lòng giúp tôi và giải thích thắc mắc. Xin cảm ơn.**

156. *Hỏi: Lòng tin là sao?*
157. *Hỏi: Tại sao anh giúp người, vô quái ngại?*
158. *Hỏi: Vô quái ngại là gì?*
159. *Hỏi: Nở nụ cười là sao?*
160. *Hỏi: Đạo mẫu là gì ?*
161. *Hỏi: Tâm tư vọng động là sao?*
162. *Hỏi: Làm sao hết vọng động?*

<p>Odense, ngày 23/03/2012</p> <p><b>156. Hỏi;</b> Lòng tin là sao?.</p> <p><b>Đáp:</b> Dạ thưa; Hành thiện là phải có lòng tin tối đa, phương pháp và bề trên độ mình.</p> <p><b>Kệ:</b></p> <p><b>Hành thiện trực chỉ, có lòng tin Điển giới giao liên, Phật giúp liên Niềm tin là chánh, trên đường đạo Pháp lành chỉ dẫn, phải hành chuyên</b></p>	<p>Odense, ngày 24/03/2012</p> <p><b>157. Hỏi;</b> Tại sao mình giúp người, vô quái ngại?.</p> <p><b>Đáp:</b> Dạ thưa; Bản tánh Trời Phật ban.</p> <p><b>Kệ:</b></p> <p><b>Bản tánh sanh ra, đã vậy rồi Thích hay giúp đỡ, có vậy thôi Người vui mình cũng, cảm vui theo Người buồn mình cũng, buồn cho số người</b></p>
<p>Odense, ngày 25/03/2012</p> <p><b>158. Hỏi;</b> Vô quái ngại là gì?.</p> <p><b>Đáp:</b> Dạ thưa; Chấp nhận mọi thiệt thòi của tình đời đạo, miệt thị.</p> <p><b>Kệ:</b></p> <p><b>Chấp nhận hy sinh, lãnh thiệt thòi Dù là tan nát, vẫn hy sinh Không than, không oán, đời thị miệt Vẫn sống vui tươi, nở nụ cười</b></p>	<p>Odense, ngày 26/ 03/2012</p> <p><b>159. Hỏi;</b> Nở nụ cười là sao?.</p> <p><b>Đáp:</b> Dạ thưa; Hiểu được thế gian.</p> <p><b>Kệ:</b></p> <p><b>Tình đời tình đạo phải cứu mang Thế gian là đây, khỏi phải sầu Ta đi trong đó, tầm hạnh phúc Nở nụ cười vui, cảnh đạo màu</b></p>
<p>Odense, ngày 27/03/2012</p> <p><b>160. Hỏi;</b> Đạo màu là gì ?.</p> <p><b>Đáp:</b> Dạ thưa; Là sự huyền bí của pháp Lý Vô Vi. Thực hành là sẽ đạt.</p> <p><b>Kệ:</b></p> <p><b>Hành thiện sẽ thấy, sự biến Thiên Pháp lý Vô Vi, rõ nhiệm màu Mới hay mới hiểu, nhiệm màu biến Chỉ có điển quang, thay đổi liên</b></p>	<p>Odense, ngày 28/03/2012</p> <p><b>161. Hỏi:</b> Tâm tư vọng động là sao?.</p> <p><b>Đáp:</b> Dạ thưa, Là rước trước.</p> <p><b>Kệ:</b></p> <p><b>Tâm tư vọng động, khắp mọi nơi Rước trước vào tâm, phải phập phồng Hành thiện khó tiến, trước hút thanh Tâm tư vọng động, sống quá phiền</b></p>
<p>Odense, ngày 29/03/2012</p> <p><b>162. Hỏi: Làm sao hết vọng động?.</b></p> <p><b>Đáp:</b> Dạ thưa, Lạy Phật và niệm Phật thường xuyên.</p> <p><b>Kệ:</b></p> <p><b>Lạy Phật thường xuyên, không vọng động Sống chỉ tu tâm, hiểu rõ mình Tham thiên nhờ điển, Phật trợ duyên Niệm Phật thường xuyên, động biến liên</b></p>	

Kính thưa quý Ông Bà Cô Bác Anh Chị thân mến.

Kỳ trước con có nói, Trời Phật Chúa ở trong Cô Bác Anh Chị luôn. Hôm nay con giải thích, cho mình thấy là sự thật.

Sở dĩ, con nói đề tài này là con cũng có ý thiện lành, giúp các bạn đạo Công Giáo hay Thiên Chúa, tu Vô Vi có dịp ngộ Chúa Jesu. Để chứ không có khó.

Bởi vì, các bạn tu, mà các bạn bỏ Vô Vi. Nên con viết ra cho các bạn thấy. Nếu các bạn hành giống thì các bạn sẽ thấy Chúa Jesu như con thấy. Chuyện thấy này là tình cờ tự nhiên.

Chứ không phải con muốn thấy hay là mơ ước. Chính con không phải là người đạo Chúa thì làm sao có gì mơ ước. Nhưng mà sự thấy này kỳ lạ đối với con.

- Khi mà có sự kỳ lạ này đến với con thì con cũng tự hỏi.

Sao lạ vậy?. Con đâu có đạo Chúa gì đâu.

Khi mà câu thắc mắc ở trong tâm mình nảy ra thì có câu trả lời cho mình biết liền.

- Là mình tu ở cảnh giới đó, nên mới ngộ được Chúa. Chứ không phải ngang nhiên mà thấy.

Thì con nghĩ Cô Bác Anh Chị tu tới cảnh giới đó thì cũng thấy Chúa như thường, như con thấy. Thế nên con ghi ra để chia sẻ cho Cô Bác Anh Chị nào muốn ngộ Chúa.

Muốn đạt được tới cảnh giới đó thì mình phải hành thiện và giải nhiều giới thì mình mới đạt.

### **163. Hỏi: Giải nhiều giới là sao?.**

**Đáp; Dạ thưa thì con đã giải xong và ghi lại nhiều bài trong những bài báo trước đây và sau này. Mình coi đó, nếu thích, thì làm thử. Mình phải luyện quân bình luồng điện âm dương và hoà mọi trạng thái.**

Hành nhiều, giải nhiều, chứ không phải làm nô nà là đạt đâu. Bề trên thử cái tâm mình.

- *Tu có tin tưởng đàng hoàng tuyệt đối không. Tu mà giả Nai là không bao giờ có. Tu mà lợi dụng để thấy thì không bao giờ thấy.*
- Pháp nào cũng là do Thượng Đế lập ra. Để giúp đỡ cho mình tu nhanh hơn.
- Đừng có sợ, học cái này là phản Chúa, phản Phật. Mà không dám hết lòng học. Học cái này thấy Chúa và thấy Phật nhanh hơn. Chính con đã thấy và diễn tả.

- Vô Vi, con tu và com dám khen tụng như vậy. Và không dám chê Đạo nào.

Con kể chuyện ngộ Chúa cho Cô Bác Anh Chị nghe. Rất ngạc nhiên. Khi con ngộ Chúa, con ra ngoài, có nói với mấy người đạo Giê Hô Va là tôi thấy được Chúa Jesu đêm hôm qua. Chúa rất lớn, rất oai. Mấy người đó, họ không tin là con nói thật. Và con cũng mặc kệ họ luôn, nghe không nghe thì thôi. Họ đâu có tin. Mình là người ngoại đạo mà có khả năng thấy được Chúa.

- Sự việc xảy ra trong một đêm mình tỉnh linh thấy cảnh đó. Đầu tiên mình không biết, cảnh này là cảnh gì.

Đó là một thành phố xa lạ vào một buổi sớm mai khoảng 5 giờ sáng. Thì con thấy các Di Phước, các Cha và những người sùng đạo, họ lũ lượt đi ra ngoài trời. Thấy cũng hơi lạ.

Thành phố thì âm u, sương mù vào buổi sáng. Thì đột nhiên con thấy bầu trời xuất hiện, sấm sét, toả ánh sáng một vùng ở phía tây nam. ( Lúc ngồi thiền, mình ngồi hướng Nam, thì dễ dàng nhận định là hướng tây nam ).

Thì ở trên bầu trời, xuất hiện hình Chúa Jesu to lớn giáng đạo. Thì mọi người dưới này, ai nấy cũng cúi đầu làm lễ. Con đứng đó, coi một hồi cũng lâu, sự ngạc nhiên sao kỳ lạ. Hình ảnh này oai nghi thật. Thì mình chỉ có nói với những người có đạo Chúa thôi. Chứ không có nói cho ai hay. Thấy đó rồi thôi, thì mình cũng quên.

Sau này coi lại thành phố Jerusalem thì giống y như trong đêm đó, lúc mình thấy. Thì con mới biết là thành phố Jerusalem. Là mình thấy trong cái tình cờ.

- Mình tu thì mình sẽ có điển của Chúa, Phật, Trời. Lúc đó mình sẽ trị bệnh và giúp đỡ người khác.
- Rồi có dịp gần người đạo Chúa, con kể cho những người có đạo nghe, họ vẫn không tin mình nói thật. Họ nghĩ mình điên, trong thâm tâm họ. Tuy rằng họ không nói. Nhưng mình nhìn ánh mắt cử chỉ họ, có dáng điệu kính thường. Nên mình cảm nhận được.

• **Con không biết làm sao cho người khác họ hiểu, điển Chúa là sao.** Nên con vận dụng điển Chúa chuyển, hoá ra VĂN thành thi thơ. Con đọc cho người có đạo Chúa nghe, có phải đúng không. Những gì con biết, con thấy. Và cho họ đừng có khinh thường mình qua ánh mắt.

Rồi con đem những bài thơ con nói về sự, con thấy Chúa đọc cho họ nghe trong bàn tiệc. Khoảng 30 người. Họ nghe xong, có người kinh ngạc, không ngờ.

Hỏi lại con, một người, không đạo, không biết gì về Chúa. Sao có cái tâm hồn cao thượng như vậy?. Thắc mắc. Sau khi nghe xong.

- *Có một anh trong bàn tiệc hỏi lại cha của mình khoảng 75 tuổi. Cả đời Ba theo đạo Chúa, sao Ba không có cái gì hết vậy Ba. Ông làm thinh.*

Từ đó về sau, mỗi khi có tiệc là Ông Bác cứ theo tôi xin thơ.

Và những cuộc lễ khác, khi có dịp làm lễ tang, cho bạn đạo Vô Vi trong nhà thờ. Con đại

---

Địa chỉ

Le Thanh Loi  
62. LAERKEPARKEN 1.TH  
5240. ODENSE. NØ  
DENMARK

diện bạn đạo Vô Vi Đan Mạch, tới nhà thờ làm lễ cho bạn đạo Vô Vi anh: Khổng Trung Huyền ra đi.

Sau khi con đọc thơ, văn tế lễ chúc bạn đạo Khổng Trung Huyền ra đi, về nơi nguồn cội thì cả nhà thờ họ kinh ngạc khi nghe. Họ nói, văn thơ, tế lễ của ông này sao cao siêu. Bởi vì, trong nhà thờ và gia đình anh Huyền là người có đạo Chúa. Thi thơ con dùng toàn danh từ của Chúa, con làm thơ tế lễ.

Con không có viết gì, về Vô Vi hay Phật trong đó. Khi con đọc thì họ nghe không trái lỗ tai. Mà nghe rất hay.

Có nhiều anh thanh niên nghe xong, có tâm nguyện tốt lành, cảm động nói với con. Chắc tôi theo ông này làm đệ tử. Bài thơ đó thì con tặng rồi, không có lưu lại.

Bây giờ, con còn giữ bốn bài thơ nói về Chúa.

**Khi mà mình ngộ Chúa rồi. Thì ở đâu mình cũng thấy Chúa, trước mặt và sau lưng. Bên tả cũng như bên hữu. Không phải hẳn là trong nhà thờ có Chúa hay Chùa Chiền là có Phật. Nếu mình đã ngộ Chúa, Phật, Trời rồi.**

**Thì ở đâu mình cũng thấy Chúa và ở đâu mình cũng thấy Phật, Trời. Thấy rồi, nó mới vui, nó mới lạ.**

- **Không phải, riêng anh có đạo Chúa là anh có Chúa. Người không đạo Chúa cũng có tánh Chúa như thường.**
- **Cũng như Phật, không phải riêng anh, đạo Phật là anh có Phật. Người không đạo Phật, họ cũng có tánh Phật như anh. Chính họ đã có Phật và Chúa ở tiền kiếp mà chưa khai mở tâm linh đó thôi.**
- **Nếu anh không tin. Anh thử** nói đạo Chúa hoặc nói đạo Phật, với những người không cùng đạo, giống anh. Chưa chắc gì anh hiểu đạo, nói đạo hơn họ. Thế nên ở ngoài đời, có rất nhiều người TÂM ĐẠO rất hay mà họ chưa chính thức tu.

**164. Hỏi tại sao có những người ngoài đời Tâm Đạo rất cao, hơn người có đạo?.**

**Đáp; Dạ thưa;** Họ đã có sự giáo dục từ trong gia đình và họ cũng học hỏi nhiều trong đời sống thực tại. Nên Tâm Đạo họ cao. Những người này hạp với Vô Vi lắm. Nếu họ tu.

**165. Tại sao, tiền kiếp mình có Chúa, có Phật mà ít ai biết, xin giải thích rõ thêm?.**

**Đáp: Dạ thưa;** Ví dụ, bây giờ Anh theo đạo Phật hay đạo Chúa. Anh chết thì Anh chỉ có căn cứ cái hiện tại là Anh có đạo nào thôi.

**Nhưng có cái bí ẩn,** Anh không biết, **tiền kiếp** Anh đã theo đạo Chúa hay đạo Phật, đạo Lão, Khổng v.v.. Đúng không. **Lá bài này mở ra thì anh thấy như tôi thấy.**

Anh chết rồi, Anh phải đầu thai lại, kiếp khác. Kiếp khác vì hoàn cảnh thì Anh theo

đạo Phật hay Chúa hay Giê Hô Va, Hồi Giáo v.v..

Thí dụ: Như là họ lập gia đình, họ theo đạo gia đình, Anh thấy không.

Và khi họ chết, họ cũng đã ôm theo một mớ Chúa hay Phật, Lão, Hồi Giáo, Giê Hô Va v.v. Mà một linh hồn, đâu phải sống một kiếp: Như Anh nghĩ đâu.

**Một linh hồn, chết đi, đâu thai lại, cả ngàn kiếp.** Thì cả ngàn kiếp như vậy, thì trong Anh, đã có học Chúa, học Phật, học Hồi Giáo, học Khổng Giáo, học Lão Giáo..v.v. Đủ thứ hết. Đúng không.

**Mình không học thiên** thì tiền kiếp mình không được mở.

Còn mình học thiên Vô Vi, tiền kiếp sẽ phục hồi thì Anh biết. Lời nói trên thật sự. Con giải thích rõ ràng, đơn giản cho dễ thấy. Thì mọi người ai cũng có tâm Chúa, Phật, tâm Khổng, tâm Lão, tâm Hồi giáo .v.v.

Con người sống một kiếp, như khoa học nói và Anh nghĩ thì không bao giờ thông minh. Nhiều kiếp mới thông minh.

**Anh học thiên Vô Vi, Anh sẽ thấy tiền kiếp Anh có khi là Vua, Quan, có khi là ăn cướp có khi là gái điếm luôn....**

#### **166. Hỏi: Tại sao, nhiều người không tin tiền kiếp có?**

**Đáp: Dạ thưa;** Thì họ gặp người truyền pháp không rành, không biết thì họ không tin.

Còn bây giờ lời giải thích con rõ ràng minh bạch và khoa học thì Anh phải tin. Mình không tin kiếm người khác hỏi, chưa chắc gì họ thí dụ rõ ràng, minh bạch giống con.

#### **167. Hỏi: Đạo ở đâu?**

**Đáp; Dạ thưa;** Đạo ở tâm, chứ đạo ở đâu. **Tâm anh tốt thì anh đã có đạo rồi.**

**Thế nên** những người có Tâm tốt giống như bên trên con nói. Họ không theo đạo nào cả. **Còn đứng ở ngoài đời. Chưa gặp mình sư chỉ giáo.**

Đừng có cho là đạo mình hay, đạo mình cao. Mà tâm không tốt. Thì coi như là không có đạo và hư đạo luôn.

#### **168. Hỏi: Ngày xưa, Chúa, Phật tìm đạo ở đâu, xin cho biết?**

**Đáp: Dạ thưa;** ngài cũng tìm đạo ngay **TÂM** ngài. **Tìm đạo ở ngoài không thấy đạo đâu.**

Mình nên học tu Tâm, để mở phần điển quang trí tuệ ở **Tâm**, hiểu **đạo** và quán thông **đời** nhiều hơn. Đời không hiểu, sao hiểu đạo?.

**Phật hay Chúa, ai cũng có điển quang. Mình chưa hiểu điển, nên học hỏi và tìm tòi. Sau đây là bốn bài thơ viết bằng điển.**

# LINH ĐIỂN CHA TRỜI

Linh hồn Cha chuyển khắp nơi  
Điển hồn Cha sẽ hoà tan mọi người  
Sống trong kiếp sống con người  
Thương yêu các giới tự mình tiến xuyên

Chẳng còn tính chuyện riêng mang  
Tình thương Cha sẽ cảm minh người hiền  
Sống trong chơn thức tu thiền  
Để cho sáng tỏ những điều Thiên ban

Tình thương Thiên độ chuyển sang  
Để con học hỏi những điều Trời ban  
Trên con đã có Thiên Đàng  
Con nên tu luyện con về với Ta

Lời này thân thiết nói ra  
Để cho các giới hoà mình tự tu  
Tự tu mới giải mê mù  
Từ nơi động loạn con tìm thoát ra

Thoát ra khỏi cảnh Ta Bà  
Con đi con thấy con hoà với Ta  
Chẳng còn động loạn phát ra  
Tình thương phát triển thương yêu sống hoà

Khắp nơi chung một mái nhà  
Con yêu tất cả con về với Ta  
Tình thương con sẽ bay xa  
Khắp nơi thế giới hoà cùng chúng ta

Chúng ta chung một mái nhà  
Tình thương huynh đệ thương yêu đắp bồi  
Vững tâm bền chí trau dồi  
Tình thương nhân loại tiến hoài không thôi

Vì đời mà chẳng lười thôi  
Con đường tu sửa tự tu tiến hoài  
Sống trong chơn thức thanh đài  
Ở trong thanh cảnh tự hoài tiến tu

Tu thời tâm thức vi vu  
Ở trong đời đạo tự tu phá mù  
Song tu đời đạo hết mù  
Con đường phát triển tự mình tiến lên

Tiến lên trên cảnh thanh bình  
An du tận hưởng những gì Trời ban  
Trời ban cuộc sống cao sang  
Con tu con tiến con sang Thiên Đàng

Thế gian hết chuyện luận bàn  
Lo tu lo tiến lo về với Cha  
Từ đây con phải bước qua  
Tình thương đạo đức thương yêu sống hoà

Sống trong thực chất thật thà  
Con tu con tiến con hiền hơn xưa  
Bây giờ hết cảnh nắng mưa  
Văng dương toả sáng hào quang rực Trời

Bây giờ Ta thuyết chơn lời  
Để con thấu rõ tình Trời Cha ban  
Bây giờ con phải dọn sang  
Lo tu sửa tiến để sang Thiên Đàng

Học lời chơn lý cao sang  
Tình thương của đấng tử bi sống hoà  
Mau lo thanh lọc ở nhà  
Lo tu lo sửa lo hoài với Ta

Cuộc đời mấy chốc cũng qua  
Con nên ghi nhớ tầm ra cõi đời  
Cõi đời sẽ lảm phong ba  
Con nên biết rõ, từ đây tu nhà

Ta qua khắp cõi Ta Bà  
Nhắc con tu luyện để về với Cha  
Con qua đến cõi Trời Cha  
Học lời chân lý phát ra nhiệm mầu

Bao lời chân lý thiết tha  
Nhắc con để nhớ ráng mà tu thân  
Thân con quý giá vô ngần  
Ráng mà tu luyện, ráng mà tu thân

Thân người, người phải luyện tu  
Thân người, người phải, dọn hồn lo tu  
Thân người, người phải, trùn tu  
Thân người, người có, một lần thế thôi

Đây là linh điển bề trên  
Đây là linh điển Thiên ban mọi người  
Đây là chơn lý tuyệt vời  
Đây là thực tiến điển hồn Thiên Tôn

Kính bái  
Con  
Lê Thành Lợi  
Đan Mạch, ngày 26/03/2007

Địa chỉ

Le Thanh Loi  
62. LAERKEPARKEN 1.TH  
5240. ODENSE. NØ  
DENMARK

7

Email: bandao4p@gmail.com

# CHÚA THƯƠNG

*Chúa thương Chúa nhắn mời đi  
Chúa thương Chúa nói những điều thiện ngôn  
Tâm mình minh tĩnh đạo tâm  
Chúa thương Chúa mến tâm người hiền lương*

*Người thiện cuộc sống ấm yên  
Chúa thương Chúa cảm người thiện sống vui  
Sống vui tâm trí chẳng cầu  
Chẳng mong chẳng ước chẳng cần giàu sang*

*Cuộc đời hạnh phúc Thiên ban  
Thiên ban cho cả Thiên Đàng trong ta  
Trong ta có sẵn ngôi đền  
Tình thương là một thương yêu đắp bồi*

*Chúa thương Chúa nhắn nhiều hồi  
Nhớ mà tu luyện tìm đường Chúa tu  
Chúa tu ở chốn hoang du  
Nơi sa mạc vắng Chúa thiên định tâm*

*Chúa thương Chúa nhắc nhở tâm  
Ráng mà tu tịnh đạo tâm người Thiên  
Cuộc đời hạnh phúc ấm yên  
Về nơi Thiên Chúa, Chúa thương nhắn lời*

*Kính bái  
Con ; Lê Thành Lợi  
184. Đan Mạch, ngày 05/07/2006*



# CHÚA YÊU

*Chúa yêu yêu cả thế gian  
Chúa yêu yêu cả Thiên Đàng Cha ban  
Cuộc đời hạnh phúc cao sang  
Tình thương nhân loại yêu thương hoài hoài*

*Sống trong khung cảnh thanh đài  
Sống trong nhân loại yêu thương chính mình  
Chính mình thực hiện tình thương  
Tình thương xây dựng thương yêu đắp bồi*

*Chẳng còn tâm trạng bồi hồi  
Yêu thương gánh vác thiện lành Trời ban  
Cuộc đời hạnh phúc Cha ban  
Ta yêu tất cả tâm này cảm vui*

*Sống trong triết lý đạo mù  
Thương yêu tha thứ tâm lành dựng xây  
Cuộc đời hạnh phúc từ đây  
Trời thương, Trời độ, Trời ban tâm lành*

*Kính bái  
Con; Lê Thành Lợi  
183. Đan Mạch, ngày 05/07/2006*

# CẢM ƠN CHA TRỜI

*Chúng sanh với tấm lòng thành  
Chấp tay xin nguyện một lòng cảm ơn  
Cảm ơn ân đức bề trên  
Ban cho thực phẩm cho người độ thân*

*Ăn vào cảm thấy thật thân  
Nhờ ơn Trời độ thân này cảm vui  
Chén cơm manh áo đạo mầu  
Ban cho tất cả hoà cùng càn khôn*

*Cuộc đời xinh xắn thật vinh  
Cơm no áo ấm cũng nhờ phúc âm  
Đạo hành cất giữ trong tâm  
Âm thầm cầu nguyện vạn linh thái hoà*

*Sống trong tâm thức nhẫn hoà  
Thương yêu các giới tự mình tiến thẳng  
Sống trong định luật Đời răn  
Tâm đường học đạo tự mình khắc ghi*

*Chẳng còn phân xét nghĩ suy  
Thương yêu xây dựng đắp xây sự tình  
Cám ơn Trời đã vì mình  
Ban cho tất cả tâm này hướng vui*

*Một lòng thành thật cảm vui  
Nhớ ơn Trời đã vì mình khổ đau  
Chẳng còn lý luận trước sau  
Mỗi ngày như một cảm ơn Cha Trời*

*Kính bái  
Con; Lê Thành Lợi  
182. Đan Mạch, ngày 05/07/2006*

**CHƠN NGÔN 7**  
**Bất diệt là trung dung**  
**Lê Thành Lợi**

## THÀNH LỢI

# TRỊ BỆNH MIỄN PHÍ TRÊN INTERNET

Trung tâm giải trừợc và giúp điểng quang

**Con có thể giúp quý vị, miễn phí. Nếu ai có những chứng bệnh như là:**

**Bệnh hút thuốc, bệnh uống rượu, bệnh mập, bệnh ốm, bệnh dị ứng, bệnh xâm phạm tiết trình con nít, bệnh lạm dụng doping, bệnh đường ruột, bệnh stress, bệnh tim, cao máu, làm sao có sắc đẹp, đẹp, bệnh dâm ô.. .v.v .**

**Học môn thiên này ngừa luôn bệnh ung thư. .v.v. Người bệnh khỏi cần đi tới con và con cũng khỏi cần đi đến người bệnh. Khỏi cần uống thuốc. Chỉ học thiên về điểng quang thôi.**

**Con là người khám phá ra điểng quang con người có.**



**Con; Lê Thành Lợi**

### **Cách thức uống thuốc Phật, thuốc trường sanh: Hít thở điểng quang Phật.**

Trước khi hít, thở ép bụng, xả hơi ra hết. Thì tự động mũi hít vào. Hít như vậy mới đúng.

**Ngôi thở:** Để bụng trống. Dùng ý nói mỗi lần thở:

Đầy rún, đầy bụng, tung lên bộ đầu. Dùng mũi hít hơi vào, miệng ngậm lại và cong lưỡi lên.

Hít vô và thở ra là một lần. Khi thở ra thì ép bụng ra cho hết hơi.

- 1- Rồi bắt đầu, đếm là: **10-10**; 10-9; 10-8; 10-7; 10-6; 10-5; 10-4; 10-3; 10-2; 10-1.
- 2- Đếm: **9-9**; 9-8, 9-7; 9-6; 9-5; 9-4; 9-3; 9-2; 9-1.
- 3- Đếm: **8-8**; 8-7; 8-6; 8-5; 8-4; 8-3; 8-2; 8-1.
- 4- Đếm: **7-7**; 7-6; 7-5; 7-4; 7-3; 7-2; 7-1.
- 5- Đếm: **6-6**; 6-5; 6-4; 6-3; 6-2; 6-1.
- 6- Đếm: **5-5**; 5-4, 5-3; 5-2; 5-1.
- 7- Đếm: **4-4**; 4-3; 4-2; 4-1.
- 8- Đếm: **3-3**; 3-2; 3-1.
- 9- Đếm: **2-2**; 2-1.
- 10- Đếm: **1-1**.

Cách thức đếm số từ cặp ( **10-10**; **10-9**; **10-8**.....**10-1**). **Đếm như vậy nó không lộn**

Địa chỉ

Le Thanh Loi  
62. LAERKEPARKEN 1.TH  
5240. ODENSE. Nø  
DENMARK

**con số.**

**HỎI; Tại sao phải bắt đầu, đếm con số 10?**

Đáp; Con số 10 là con số Thập Phương Phật.

**BÀI THƠ UỐNG THUỐC TRƯỜNG SANH, UỐNG THUỐC PHẬT**

Đây là nguyên lực điển năng  
Mình nên hành lấy để mà sống lâu  
Tu hành đừng có nệ câu  
Pháp nào cũng pháp Phật Trời truyền ra

Hít vào nguyên khí hỗn ngưng  
Uống vào thuốc Phật để mà hoà tan  
Điển hồn thể xác lạc quan  
Mới hay mới biết điển Trời ân ban

Từ đây tâm thức sống an  
Tu thiền luyện đạo, điển quang dồi dào  
Từ đây tâm thức ước ao  
Sống trong thói giới nhiệm màu Phật ban

Hít vào nguyên khí Trời ban  
Thọ lâu ân hưởng tình Trời sống vui  
Hôm nay mới biết bụi ngùi  
Lệ sa nước mắt, tình Trời vấn vương

Kính chúc quý Ông Bà Cô Bác Anh Chị thành công. Phương pháp Điển năng, thuốc Phật.

Kính bái  
Con; Lê Thành Lợi