

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN

ĐIỂN QUANG TRƯỜNG SINH HỌC

NĂM THỨ 05

Email.bandao4p@gmail.com

SỐ-06 NGÀY...11....THÁNG...12...NĂM 2011

Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, cùng hành giả Vô Vi, trong xây dựng chung cho nền đạo pháp ở mai sau.

*Báo Thiên đường Vô Vi sẽ phát hành **3 kỳ** trong một tháng, vào ngày **1; 11 và 21**.*

ĐIỂN NẮNG

Phát ra nguyên lý, thuận một chiều

Điển hồn thức giác, tự cảm siêu

Yêu Cha cấu trúc, muôn chiều tiến

Thế thượng trung hòa hạ vẫn yêu

Kính bái

Con; Lê Thành Lợi

Con; Bạn đạo Lê Thành Lợi: Đóng góp câu hỏi tâm linh của bạn đạo bốn phương. Mục giải đáp thắc mắc về tâm linh sẽ là phương châm giải độc cho ngũ tạng và nội tâm. Giúp hành giả tu thiền giải thông mọi uất khí trong con người. Đây là luồng điển của Đại Bi quang phổ. Cúi mong tấm lòng thành của quý bạn đừng cắt xén hay thêm bớt.

42. *Hỏi: Thực chất là sao?*

43. *Hỏi: Đạo siêu là sao?*

44. *Hỏi: Thanh cao là sao?*

45. *Hỏi: Trước ô là gì?*

46. *Hỏi: Thoát thân là sao?*

47. *Hỏi: Chí làm trai là sao?*

48. *Hỏi: Đạt đạo là sao?*

Địa chỉ

Le Thanh Loi

62. LAERKEPARKEN 1.TH

5240. ODENSE. Nø

DENMARK

Emai: bandao4p@gmail.com

<p><i>Odense, ngày 4/12/2011</i></p> <p>42. <i>Hỏi: Thực chất là sao?</i></p> <p><i>Đáp; Dạ thưa thực chất là không còn gì nữa, nguyên vẹn tròn đầy trong trắng.</i></p> <p><i>Kệ:</i> <i>Thực chất chính mình đạt chữ tu</i> <i>Minh tâm kiến tánh giải trường ngu</i> <i>Tâm không minh triết từ quang chiếu</i> <i>Trí sáng chơn hành lý đạo siêu</i></p>	<p><i>Odense, ngày 5/12/2011</i></p> <p>43. <i>Hỏi: Đạo siêu là sao?</i></p> <p><i>Đáp: Dạ thưa đạo siêu là vượt qua khỏi không gian.</i></p> <p><i>Kệ:</i> <i>Đạo siêu vượt thoát khỏi không gian</i> <i>Dụng ý chơn tình giải trắng đen</i> <i>Phân minh chỉ rõ đường giáp tuyến</i> <i>Vận hành thanh thản đạt thanh cao</i></p>
<p><i>Odense, ngày 6/12/2011</i></p> <p>44. <i>Hỏi: Thanh cao là sao?</i></p> <p><i>Đáp. Thưa thanh cao là thật vô cùng thanh nhẹ, tâm và thân luôn lúc nào cũng sung sướng cởi mở.</i></p> <p><i>Kệ.</i> <i>Thanh quang chuyển hoá tự ngoài trong</i> <i>Ung dung chuyển giải lý càng thông</i> <i>Nhẹ nhàng ban rải mưa tâm pháp</i> <i>Cởi mở cửa lòng hết trước ô</i></p>	<p><i>Odense, ngày 7/12/2011</i></p> <p>45. <i>Hỏi: Trước ô là gì?</i></p> <p><i>Đáp : Thưa trước là cái tâm vọng động đen tối ẩn tàng từ bên trong số thịt của tiền kiếp.</i></p> <p><i>Kệ:</i> <i>Trước ô lẫn áp tâm động loạn</i> <i>Điên khùng bất chấp tạo sân si</i> <i>Tâm mê trí loạn hồn điên đảo</i> <i>Lẫn quẩn khùng khùng khó thoát thân</i></p>
<p><i>Odense, ngày 8/12/2011</i></p> <p>46. <i>Hỏi; Thoát thân là sao?.</i></p> <p><i>Đáp; Dạ thưa thoát thân là hết sợ chết.</i></p> <p><i>Kệ.</i> <i>Hồn khôn thoát khỏi chốn lao tù</i> <i>Trí sáng tâm minh ở trên không</i> <i>Phi bay phất phới ngoài tam giới</i> <i>Thỏa lòng mãn nguyện chí làm trai</i></p>	<p><i>Odense, ngày 9/12/2011</i></p> <p>47. <i>Hỏi: Chí làm trai là sao?</i></p> <p><i>Đáp: Dạ thưa chí làm trai là phải có chí hướng hiểu biết mình là ai, ở trong quả địa cầu này để thực hiện Bi Trí Dũng.</i></p> <p><i>Kệ:</i> <i>Làm trai lập chí quyết tu thân</i> <i>Học tánh từ bi bỏ bạo cường</i> <i>Tâm lành thanh nhẹ trong minh triết</i> <i>Đạt đạo quân bình rõ chí trai</i></p>

Odense, ngày 10/12/2011

48. Hỏi: Đạt đạo là sao?

Đáp: Dạ thưa đạt là được những gì mình muốn trong cõi huyền vi mà từ xưa mình không biết. Còn đạo là quân bình được trí tuệ trong đời sống.

Kệ: Đạt đạo quân bình tâm tự thức
Hiểu được phần hồn trí sáng minh
Thanh quang ban chiếu người đạt đạo
Tỏa sáng chơn hồn trí giác siêu

Bạn Đạo gửi lời

Bạn đạo:

Thành Lợi đáp:

<p>Thơ Chúc Lê Thành Lợi đạt thành tâm pháp</p> <p>Chúc bạn đường tu đạt nguyện thành Lê thân công quả sớm thành danh Thành công sứ mạng Thầy khen thưởng Lợi ích nhân sinh gắng tạo lành Đạt thức từ bi lòng rộng mở Thành tâm phục vụ giúp nhân sanh Tâm thông khai sáng đường chơn đạo Pháp lý Vô Vi khai triển hành</p> <p>Bình Dương, ngày 19/06/2005 Nguyễn Hiền – Dĩ An</p>	<p>kệ.</p> <p>Cám ơn quý bạn, thương tình đạo Nhắc nhở cho nhau, khổ thật hành Qui không vẫn tiến, trên đường đạo Khó khổ cùng cam, vẫn thực lòng</p>
<p>Chào anh Lợi, Cám ơn anh đã gửi bài báo. Tiện đây tôi muốn đặt câu hỏi để anh trả lời chung cho bạn đạo trong số báo tới nếu được.</p> <p>49. Truyền Tâm Ấn là sao? Có phải là truyền ba luồng điện Tinh Khí Thần hay không?</p> <p>50. Sau khi được truyền Tâm Ấn hành giả Vô Vi sẽ đạt được kết quả gì?</p> <p>Cám ơn sự lưu ý của anh.</p> <p>TDT</p>	<p>Đáp câu hỏi 49. Kệ: Khi nào tâm pháp, ấn đạt thông Dùng điện khai liên, giúp bạn hiền Xoa đi nghiệp chướng, trên đường đạo Rút ngắn đoạn đường, tiến Phật Tiên</p> <p>Đáp câu hỏi 50. Kệ: Vô cùng sung sướng, cảm thấy an Trí tâm thanh nhẹ, sống lo thiền An vui cảm thấy, tình Trời độ Giúp đỡ cho mình, tiến đạt thanh</p>

Trích. B/đ

, Co nhiều ton giao dang rinh rap Vo Vi de xem coi ai, co tai nang de ho thu tieu, chu khong sung suong gi dau.

Triết học Vô Vi

ĐỪNG THỦ TIÊU CON

CON GIÚP NGƯỜI: GIÀU, NGHÈO, BỆNH, BUỒN, LO, GIÀ, TRẺ VÀ HUNG...

Kính thưa quý Ông Bà Cô Bác Anh Chị thân mến.

Hôm nay co viết bài này là con tâm sự cùng quý Ông Bà Cô Bác Anh Chị, thông cảm và hiểu rõ thêm về con và đừng thủ tiêu con. Con là người tu, con chỉ biết làm sao, để giúp mọi người tránh qua những tai nạn, buồn đau, khổ sở, bệnh hoạn. Chứ con không có mục đích gì ác ý, hại nhân.

Con sẽ giải thích, những điều gì, con có thể giúp như sau, cho Cô Bác Anh Chị thấy là con không có hại ai.

1- Chẳng hạn như người giàu!

Người giàu thì họ cũng khổ thấy mồ, họ cũng đâu có sướng gì mấy đâu. Cái khổ của người giàu, rất là khổ. Mà cái khổ này rất khó giải quyết. Bởi vì chính họ quá giàu. Càng giàu càng khổ, mà cái khổ này, không có thầy thuốc thang nào trị được. Chừng nào Cô Bác Anh Chị, ở trong cảnh giàu, rồi gặp nạn. Cô Bác mới hiểu ra. Càng giàu, càng khổ, rồi Cô Bác cũng thì thảm. Phải chi nó đừng có thì mình đâu có khổ đến thế này. Nhiều nhà giàu mà khóc vì Tiền, khi mà khóc rồi, thì mới hiểu sự đốn đau. Tiền nó làm cho mình khủng điên, điêu đứng, tan hoang, đổ vỡ, buồn đau, sầu hận.v.v.

Tới đây thì con giúp cho nhà giàu thoát cái cảnh khủng điên, khủng hoảng. Để cho Cô Bác có một đời sống tâm linh sung túc, giàu có hơn, hiện tại mà Cô Bác có. Cô Bác giàu có thì tiền kiếp cũng đã cấy trồng cái thông minh. Nhưng mà hiện tại, nghiệp chướng thì vẫn còn mang. Nên cuộc sống tuy giàu có, nhưng mà tâm trạng rất khổ đau. Cái khổ đau này nhà giàu bị nặng lắm cũng không thua gì nhà nghèo. Rồi Cô bác ước chừng, phải chi tôi nghèo như cái người kia thì tôi cũng không đeo cái họa này vào thân.

Thì cái họa này, con giúp dùm cho Cô Bác bớt họa và bớt nạn. Vậy thôi.

2- Người nghèo!

Nghèo thì khổ quá, cái gì cũng khó khăn. Cây càlem thì cũng thềm, ly Cola cũng thích, bệnh hoạn không tiền thuốc thang, Bác Sĩ.v.v.

Người nghèo thì con giúp cho bớt nghèo, hết nghèo và giàu có luôn. Cái nghèo nó giúp cho mình giàu thì khỏi cần phải sợ là mình nghèo. Nghèo học theo cảnh nghèo. Chính cái ông nhà giàu, ổng cũng từ nghèo mà ra. Nghèo mà không học cái nghèo, thì nghèo suốt đời. Nghèo

Địa chỉ

Le Thanh Loi
62. LAERKEPARKEN 1.TH
5240. ODENSE. NØ
DENMARK

mà học cái nghèo thì hết nghèo là GIÀU. Giàu suốt kiếp luôn, nhưng phải tu.

Không tu, thì cũng giống như Ông Nhà Giàu ở phần trên. Khổ đau, khủng điên, bệnh hoạn, v.v. Vậy thì làm giàu chi vô ích phải không!

Giàu mà còn tu, thì giàu vô biên. Ông Trời không cấm mình giàu. Ông còn cho mình giàu có thêm. Tu mới lãnh hội phần này.

Còn người bệnh, buồn và lo!

Con cũng có thể giúp cho Ông Bà Cô Bác bớt và hết mấy cái thứ bệnh này. Bệnh, buồn và lo là ba cái tà khí xâm nhập vào bản thể. Sống trong môi trường phức tạp, chỗ nào cũng có. Dần dần, cái thể xác mình lún sâu, nhiễm trực. Con giúp cho Cô bác Ông Bà Anh Chị, giải cái tà khí, trực điển này ra, để bớt bệnh, hết bệnh, hết lo.

Khi mà tâm và thân được rút bớt những cái tà khí, điển trực bao quanh. Ông Bà Cô Bác mới cảm nhận vui và sống lâu thêm, hạnh phúc thêm. Ông Bà Cô Bác mới chứng nhận đây là luồng điển Đại Bi quang chiếu. Có nghĩa là Cô Bác tu thì bớt bệnh, buồn, lo, v.v.

2- Còn người già! thì sao.

Người già thì cũng phải tới ngày ra đi. Đi mà không biết đi đâu?. Cầu xin ư! Cầu xin hoặc thuê mướn, cho Thầy độ mình đi về Thiên Đàng hay Tây Phương Cực Lạc thì không được. Không phù hợp ở đời và không phù hợp ở đạo và cũng không khoa học. Nếu mà thuê, mướn được các Thầy độ được thì mấy ông nhà giàu lên Thiên Đàng hết rồi.

Thế nên, con giúp cho mấy cụ già, thấy đường đi về Thiên Đàng. Mình cũng lớn tuổi rồi. Đâu có ai mà vĩnh cửu ở thế gian. Thế nên mình già, mình lớn tuổi, mình dọn, con đường cho mình đi.

Đường nào cũng có chông gai, hiểm trở. Cô Bác lớn tuổi thì Cô Bác cũng thấy và biết. Tại sao, đường nào cũng chông gai, hiểm trở. Còn trẻ thì chưa thấy được.

Nghiêng bên trái cũng bị, mà nghiêng bên phải bị. Lùi cũng bị, mà tiến cũng bị. Khi mà mình biết " đường nào cũng chông gai, hiểm trở". Mình mới tháo cái gai, tháo cái chông, bên trái, bên phải, trước và sau cho sạch.

Trên con đường mình về quê, về Thiên Đàng, về Tây Phương. Mình không tháo ai tháo đây?. Tháo mới về được cõi Cực Lạc Tây Phương. Con giúp dùm cho Cô Bác mấy cái gai nhọn đó. Xin người đừng thủ tiêu con, tội nghiệp. Con chỉ muốn làm chút ít tử bi.

Còn người trẻ!

Thì con giúp cho, mình lo tu khi còn trẻ, sướng hơn là đợi đến lúc già. Lúc già, sức mòn, tinh yếu, bệnh hoạn, việc đời nghẹt óc, khó thở, khó tu. Còn trẻ, tu trước đi, tinh khí thần; chưa tiêu hao. Luyện đạo dễ dàng hơn.

Còn trẻ mình phải **nhìn và học những người già đi trước, mình tránh**, là tu trước khi mà già. Đừng có để giống như những hình ảnh, già nua, bệnh hoạn, yếu ớt thì tu khó khăn hơn.

Tu Vô Vi không có cù lần đầu. Tu Vô Vi là như thế này.

***Tu thân tâm trí đều hòa
Tê cho bản thể, đàng hoàng hơn xưa
Giúp người tránh khỏi nắng mưa
Bình yên nhà cửa, thân người sướng vui***

Tu Vô Vi là mình học tu **cho mình tốt thôi, ai nói gì mặc kệ**. Có phương thức, để mở óc, tiến bộ văn minh theo khoa học Phật Pháp hiện nay. Khác hơn văn minh khoa học hiện đại. Văn minh khoa học hiện đại là họ làm cái bên ngoài mà không làm cái bên trong bản thể họ.

Còn văn minh Phật pháp là làm cái bên trong bản thể mình. Không làm cái bên ngoài. Vì cái bên ngoài có người làm rồi. Đó là khoa học hiện đại.

Cái bên trong bản thể của mình là cái "luồng điện" liên hệ trong 3 cõi. Tu bên trong để hiểu biết ba cõi. Thiên Địa Nhân.

Anh tu Vô Vi, anh có thể chỉ dẫn, những người khoa học, sửa cái luồng điện trong bản thể của họ được. Bớt bệnh hoạn khủng hoảng thần kinh và nhiều chứng bệnh khác. Bớt bệnh hoạn thì sáng suốt!. Thông minh mà bệnh hoạn hoài thì làm sao làm việc tốt.

Còn người hung!

Con giúp cho mình tu mới dẹp được cái hung, vì giác mình ngộ. Dùng điển mới giác ngộ, không có điển không tẩy sạch. Mình mà hung thì không tốt đâu. Chỉ có dùng điển Phật để tu, mới dẹp bớt tánh hung. Hung là mình tự hại mình bệnh hoạn. Vã lại hung, có tánh di truyền, nếu mình hung thì con mình còn hung hơn. Tại vì, nó làm giống mình. Một người hung làm tai hại cả nhà điên theo. Mình thử thí nghiệm hung lên là biết liền.

Mình phải học thiền về điển quang, để sửa trị cái hung dữ của mình để thành Phật thành Tiên.

***Người mình sửa học Phật tâm
Lấy người độc ác bất nhưn khử mình
Để cho độc giải trong mình
Người tu phải luyện độc tà đối phương***

Mình phải luyện cho nhuần dùng Mật Tông để giải, giải từ cái nhẹ, đến cái nặng.

51. Hỏi: Mật Tông có nghĩa là pháp môn gì?

Đáp: Dạ thưa; Mật Tông có nghĩa là bí mật của cách tu, cách giải, được truyền cho bí quyết tu, bí quyết giải.

- Con tu, con giúp người như thế, đừng thủ tiêu con, tội nghiệp. Con chỉ biết giúp người thôi.

Cám ơn, quý Ông Bà Cô Bác Anh Chị, tham tường.

Chúc Cô Bác quý Ông Bà Anh Chị, trẻ trung vui vẻ tu hành tinh tấn.

Triết học Vô Vi

PHẬT ẮN TÂM GIAO

Thầy viết bài, Thầy gửi đi. Con đọc bài con gửi lại. Coi như là trao đổi.

Thầy thiền sư Trung Hoa viết

Thầy T- K viết:

Trong kinh Luật; Thầy T- K, nhận xét rằng, Phật không thấy bất cứ lỗi lầm một người nào, đây là sự cao siêu, thâm ảo của những phương pháp răn dạy của Phật.

1. Thành Lợi nói: Phật mà không thấy lỗi lầm của bất cứ một người nào là Phật không sáng suốt.

- **Con giải thích như sau, cho Thầy nghiên cứu.**

- **Phật phải thấy mọi khía cạnh, của mỗi chân lý.**

- Phật mà không thấy mỗi khía cạnh, của mỗi chân lý, lấy gì Phật giảng lý và giải thích cho chúng sanh biết. Cái nào chúng sanh lầm lỗi, và cái nào, chúng sanh, không lầm lỗi. Phật phân tích, từ hai khía cạnh âm và dương, thiện và ác. Cho chúng sanh hiểu. Từ đó chúng sanh hành theo Phật, thì chúng sanh sẽ giác ngộ. Mà quán thông, sống trong lẽ đạo, sống trong lẽ đời.

Ông Phật ngài, Ông biết từ mọi khía cạnh, lầm lỗi của chúng sanh. Mình đừng có nhầm lẫn là Phật không thấy lầm lỗi của mọi người như Thầy nói.

Điều thứ hai: Thầy nói, Phật bao giờ cũng nói gián tiếp. (Thầy nói cũng không hoàn toàn đúng, không giống như lời Phật nói).

- **Thành Lợi, con giải thích như sau:**

- Phật luôn luôn lúc nào cũng nói trực tiếp. Nói trực tiếp để hiểu mà chúng sanh còn không hiểu là **vì tự ái quá nặng**. Nên Phật phải nói gián tiếp, cho chúng sanh hiểu và đừng có mịch lòng. Khi mà nghe dần tiếp khó tu. Khó hiểu. Thầy có nghe câu "**Mịch lòng trước mà đặng lòng sau chưa?**" Phật không dám làm Phật lòng, khi nói thẳng cái lỗi của chúng sanh.

Mình không có quán cái lý trực tiếp này, nên mình nói Ông **Phật giải thích gián tiếp**. Có phải mình nói nhầm không. Mình tu, chưa tới cấp Phật, làm sao mình hiểu tánh Phật.

Cái lối dạy trực tiếp dễ nghe, dễ hiểu hơn nói gián tiếp. **Cái lối dạy trực tiếp là truyền thẳng nói công.** Người nào nhận được lời Phật dạy, thì đi rất nhanh. Người nào nhận không được trực tiếp, thì nhận gián tiếp. Nhận gián tiếp, chỉ biết có một khía cạnh, gián tiếp của Phật dạy mà thôi. **Không để ý chỗ này** là tu lòng vòng, dong dài thêm. Nhiều người bị lầm.

Còn Thầy biết tại sao, mà Ông Phật nói gián tiếp, như Thầy giảng không?

Bởi vì, Ông Phật nói trực tiếp mà mình không hiểu, rồi Ông Phật lấy thí dụ cái này, thí dụ cái kia, nói thêm, mở rộng ra cho chúng sanh hiểu. Mình không hiểu hết lời Phật giảng giải, rồi cho rằng, Phật chuyên môn, nói gián tiếp.

Sở dĩ Thầy hiểu gián tiếp là gì, Thầy chỉ hiểu có một mặt của chơn lý, khi **đọc** Phật kinh. Rồi mình cho là Phật nói gián tiếp. Ý nghĩ này chỉ có đúng với Thầy thôi, chứ không có đúng với người khác, còn người khác họ **nghe** chơn lý của Phật truyền thì khác.

Mỗi người **đọc và nghe** chơn lý của Phật truyền một kiểu khác nhau. Không có người nào, giống người nào. Thành ra giữa người tu hay cãi vã.

Mình biết tại sao, mỗi người nghe chơn lý Phật truyền khác nhau không?

- **Thành Lợi đáp;** Bởi vì tiền căn của mỗi người khác nhau. Nếu Thầy biết được tiền căn của mình, thì Thầy sẽ công nhận, lời con nói đúng.

Trong trường hợp này cũng tương tự như Thầy thấy; là ba nhà Sư thấy có một mặt.

Trong nhà thiền, một nhà sư nói " Cờ bay". Một nhà sư khác nói " Cờ không bay mà gió làm cờ bay". Ông Thầy Thiền, nói hai nhà sư kia, tâm bị động.

Cũng là một sự thấy, mà hai **nhà Sư** thấy khác nhau. Còn Ông Thầy dạy thiền cũng thấy khác luôn. Tại sao?.

Thành Lợi đáp; Dạ thưa, cùng là một cái thấy, mà ba người này, thấy ba kiểu khác nhau, ba trình độ khác nhau. Một người thấy bên này Cờ Bay, một người thấy bên kia Gió làm cờ bay.

Còn Ông Thầy dạy Thiền thấy kiểu dạy thiền. Là nói hai nhà sư kia bị động. Trình độ này là trình độ động và tịnh. Chưa đi tới quán thông.

Còn quán thông là thấy hết ba mặt. Mặt nào cũng đúng tùy theo trình độ. Ông thầy thì cao hơn chút, hai nhà sư thấp hơn một chút. Chứ không phải như sách nói, Ông Thầy dạy thiền đúng, còn hai người kia sai.

Sách nói chưa đúng hoàn toàn, bữa nay con giải thích lại. Không có người nào sai, mà cũng không có người nào hoàn toàn đúng.

Trường hợp này cũng giống như Thầy thấy, là ba nhà sư kia chỉ thấy một mặt. Đúng là đúng với trình độ của mình thôi.

Còn vấn đề mình biết tại sao, Ông Phật giảng pháp nói trực tiếp không?

- **Thành Lợi đáp;** Nói trực tiếp là pháp môn " **TRỰC ĐÁO CHƠN TÂM**" của Đức Phật Thích Ca và Pháp môn **Vô Vi giống nhau**. Mau giác ngộ hơn là nói gián tiếp.

- Còn như Thầy thấy gián tiếp lời của Phật dạy, cái đó chỉ đúng với một chiều một khía cạnh của Thầy thấy mà thôi. **Chứ thực tế, Ông Phật thấy tất cả là 6 chiều.**

- Hiểu được lời gián tiếp của Phật là còn thấp, vì chỉ có hiểu của một khía cạnh của chơn lý,

Địa chỉ

Le Thanh Loi
62. LAERKEPARKEN 1.TH
5240. ODENSE. NØ
DENMARK

nên mình nghe khía cạnh này của Phật, người kia cũng nghe khía cạnh khác của Phật. Rồi hai, ba, người cùng luận khác nhau và sanh ra cãi vã. " Cờ bay; Cờ không bay mà gió làm cờ bay".

- Tại sao luận khác nhau?

- **Thành Lợi đáp;** Là bởi vì, mỗi người hiểu, chỉ có một chiều của sáu chiều, lời giảng giải của Phật. Thế nên sinh ra câu " Nhất bốn tán vạn thù". Nguyên thủy của Phật. Là chỉ có một mà thôi. " Vạn thù quy nhất bốn". Tới đây là **phá chấp, phá mê**.

Muốn thấy toàn diện sáu chiều của Phật, thì mình phải tu Vô Vi, xuất hồn thì mới thấy sáu chiều. Phật không phải ở một chiều, hay ở một khía cạnh, gián tiếp nào cả. Luôn luôn là sáu chiều.

Còn cái thứ ba.

Đức Phật Thích Ca, không có viết về: **Kinh- Luận- Luận**. Bởi vì, Đức Phật Thích Ca, Ông biết người ta lợi dụng lời Ông mà nói lời Phật. Rõ ràng là mình thấy, kinh không có **ấn bút** của Đức Phật ngài để lại. Kinh bây giờ toàn là kinh giả. Hồi xưa đâu có giấy đâu mà viết. Hồi xưa người ta viết kinh khắc trong đá, khắc trong thẻ, bằng cây. Hơn nữa Ông Phật, Ông siêu lắm. **Ông truyền tâm ấn. Không có viết chữ.**

Tại sao không viết chữ?

Hồi xưa thì phải dùng vẩy. Trình độ cao rồi viết chi cho mệt. Mất công chế tờ giấy. Chờ chế được tờ giấy, mất hết mấy ngàn năm. Thôi Phật truyền Tâm Ấn cho lẹ.

- Còn câu chuyện **kinh Phật**, Phật không có viết kinh người đời đi sau, tự mình bịa ra nói, đây là kinh Phật. Để khỏi ai chống báng lời của mình, mà những nhà Sư xưa nay, đã **mà** mắt thiên hạ, cho là kinh Phật. Rồi tu mấy ngàn năm, cũng không hiểu Phật là gì. Rồi ngồi đó lý luận kinh. Rồi chế ra Kinh Luận.

- Kinh Luận là gì?

- **Thành Lợi đáp; Kinh Luận** có nghĩa là luận nhiều quá cho cao mà không biết thực tế, mình là ai, rồi sau này, sẽ đi về đâu và chơn pháp là gì.

- Ông Phật nói giản dị lắm, chứ không có cầu kỳ.

- Hồi này giờ là Con nói trực tiếp. Rồi Con phân tách ra, từng ly của mỗi khía cạnh, cho thấy. Khi mà mình nhìn từng mỗi khía cạnh, Con phân tách, thì Thầy cho là gián tiếp.

Chứ thực tế, Con nói trực tiếp, rồi gián tiếp, mở rộng cái thức cho mình thấy. Khi mình thấy rồi, **đó là giác ngộ, lời Phật truyền bằng Tâm Ấn của Phật.**

- **Gọi là Tâm Kinh hay Điển Kinh.** Cái này, con đang chuyển điển qua tâm cho mình nhận thấy. Điển của Phật truyền là như vậy. Nếu mình biết, tận dụng sự giác ngộ của mình bằng phương pháp " **Khẩu truyền tâm chuyển** " bằng điển quang vào ngay trung tâm. **Mình đọc cái này xoáy ngay vô tận óc.** Nếu thanh tịnh sẽ nhận ngay.

- **Còn Thầy biết tại sao, Phật thấy chúng sanh, không lầm lỗi không?**

- **Thành Lợi đáp;** Chúng sanh không lầm lỗi, là gì chúng sanh u minh, không biết. Chứ không phải là chúng sanh không không lầm lỗi. Nếu chúng sanh không lầm lỗi như Thầy nói, tại sao chúng sanh xuống địa ngục?

- **Con nói, Thành Lợi nói;** Ông Phật thấy hết cái lầm lỗi của chúng sanh, nên Phật mới dẫn dắt chúng sanh ra khỏi ngục tù.

- **Thầy nói:** Phật không thấy cái lầm lỗi của chúng sanh.

Thì theo con nghĩ Thầy nói sai: " Phật Không thấy lầm lỗi chúng sanh" ; Có nghĩa là Phật không sáng suốt, Phật Giả, Phật Dối. Phật mà không thấy lỗi lầm chúng sanh, thì làm sao dạy chúng sanh?.

- Mình phải thấy cái lầm lỗi của học trò, mình mới dạy học trò được. Mình mà không thấy cái lầm lỗi của học trò, thì làm sao dạy, có phải mình không sáng suốt không?.

- **Kết luận: Ông Phật thấy hết. Chỉ có mình là hiểu lầm, của một khía cạnh.**

- **Còn ở đây, con phân tích thêm cho Thầy thấy; Ông Phật, Ông không thấy sai, cái lầm lỗi của người. Thầy biết tại sao không?**

- **Tới đây thì ông Phật nói;** Sở dĩ, Phật không thấy lỗi lầm của chúng sanh, là vì Phật thấy, mình không đi tới giới Phật. Nên có luận sai hay lầm lỗi gì, Phật cũng **không thấy** lỗi.

- **Không thấy lỗi** ở đây, có nghĩa là **Phật không muốn thấy** và cũng có nghĩa là thấy hết trơn. Nhưng mà Phật, vì Từ Bi mà Phật, không chấp, không chê bất cứ ai. Chứ không phải Ông Phật, Ông không thấy như Thầy nói đâu.

- Ông Phật, Ông siêu lắm à. Ông Phật thấy cả sáu mặt. Cái này, mình phải tìm, để thấy như Phật đã thấy, 6 chiều.

- Từ xưa, cho tới bây giờ, chưa có kinh nào nói, thấy 6 chiều. Hôm nay Con nói có 6 chiều. Đọc nghe và nghiên cứu.

Gửi tặng bài thơ điển

PHẬT ẮN TÂM GIAO

TỊNH KHÔNG THẤY, THẤY KHÔNG TỊNH

Tịnh không, tịnh thấy đàng hoàn
Tịnh không, không tịnh, hai đàng đối nhau
Khi nào điển lực nhồi cao
Phá mê giải chấp ta vào Thiên Cung

Tu thì phải động mới cao
Tu mà tịnh quá lấy gì bay cao
Hôm nay mình thấy máy bay

Máy bay không động lấy gì cất cao

Hôm nay Thầy Tịnh động còn
Tới tai của Phật nghe lời Phật răn
Bây giờ mình phải siêng năn
Cần nên tu bổ những gì quanh ta

Phật răn đừng có **Luận** đàm (*Luận kinh*) **Khẩu**
Phật răn đừng có **Nghe** gì chúng sanh (*Luật kinh*) **Ý**
Phật răn đừng có **Thấy** quanh (*Tâm kinh*) **Tâm**
Phật răn **tam pháp** nhíp tâm mà hành

Phật răn mình cứ tự hành
Hành trong mật pháp Phật truyền nội tâm
Mở màn huyền bí diệu thâm
Pháp răn của Phật, mà tầm trong Ta

Kính bái
Con (Pháp danh)
Lê Thành Lợi

Thầy viết bài, Thầy gửi đi. Con đọc bài con gửi lại. Coi như là trao đổi.

Bài này, con viết cho Thiền Sư bên Trung Quốc và bạn đạo Vô Vi hỏi. Nhờ Anh Bảo, Úc Châu gửi dùm.

TRUYỀN TÂM ẤN LÀ NHƯ VẬY TÙY THEO ẤN CHỨNG, TÙY THEO ĐIỂM GIỚI CỦA HÀNH GIÃ TỚI MỨC NÀO. PHẢI DỪNG ĐIỂM QUANG. PHẢI HỌC ĐIỂM QUANG. PHẢI CÓ ẤN BÚT, PHÁP BÚT CHO ĐẠI CHÚNG và CHO CÁ NHÂN.

- Luận kinh= 1000 quyển, con thu về một chữ: **Khẩu**
 - Luật kinh = 1000 quyển, con thu về một chữ: **Ý**
 - Tâm kinh = 1000 quyển, con thu về một chữ: **Tâm**
 - Phật răn tam pháp nhíp tâm mà hành, con thu về 3 chữ; Tâm, Khẩu; Ý. Tu như vậy cho nhanh. Luận kinh nhiều cũng chẳng tới đâu. Tốt hơn hết là hành 3 chữ, thay vì học 3000 quyển kinh.
 - Đọc 30-40 quyển kinh là chết mất rồi. Còn thì giờ đâu mà tu. Vã lại kinh không có ấn bút của Phật truyền, không có ấn bút là kinh giả.
 - Ở Tây Phương, người ta không có dấu điểm hay làm hiểm. Con học được ở bên Tây Phương, con nói hết ra, cho ai nghiên cứu được thì dùm. Khởi mất công tìm kiếm, hết giờ rồi, tuổi tác cũng có hạn. Mai này bệnh một cái thì khó tu.
 - Bài này con giải thích ở trình độ cấp Phật. Trình độ siêu giác.
-

Bạn hỏi;

Sau khi truyền tâm ấn hành giả được cái gì?.

Địa chỉ
Le Thanh Loi
62. LAERKEPARKEN 1.TH
5240. ODENSE. Nø
DENMARK

11

Email: bandao4p@gmail.com

Thành Lợi Đáp

Sau khi được truyền tâm ấn hành giả sẽ đạt được như sở thích của mình.

Rút ngắn đoạn đường tu 10 kiếp, 100 kiếp và cũng có thể thành đạo trong một lúc. Nếu cái căn mình cao. Khởi tu nhiều, như trường hợp Bà. Tá có thể thành Phật ngay một kiếp. Người truyền pháp tu dùm.
