

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN ĐIỂN QUANG
TRƯỜNG SINH HỌC
NĂM THỨ 09

www.voviland.com

Email.bandao4p@gmail.com

SỐ 159 NGÀY 11 THÁNG 03 NĂM 2016

Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, cùng hành giả Vô Vi, trong xây dựng chung cho nền đạo pháp ở mai sau.

NHƠN CHỈ

Kệ

**Thực hành "Nhơn Chỉ", tiến rất mau
Tông chỉ hành thông, điển nổi vòng
Thứ tự trước sau, hành căn bản
Nhơn lành thiên đắc, đạo tâm minh**

**Kính bái
Con; Lê Thành Lợi**

Con; Bạn đạo Lê Thành Lợi: Đóng góp câu hỏi tâm linh của bạn đạo bốn phương. Mục giải đáp thắc mắc về tâm linh sẽ là phương châm giải độc cho ngũ tạng và nội tâm. Giúp hành giả tu thiền giải thông mọi uất khí trong con người. Đây là luồng điển của Đại Bi quang phổ. Cúi mong tấm lòng thành của quý bạn đừng cắt xén hay thêm bớt.

Yêu cầu bạn vui lòng giúp tôi và giải thích thắc mắc. Xin cảm ơn.

- 1353. Hỏi. Trời Phật mong chúng sanh làm người gì?
- 1354. Hỏi. Làm sao dứt dục tình?
- 1355. Hỏi. Có tiền cho cha mẹ là báo hiếu có đúng không?
- 1356. Hỏi. Hiếu biết chữ hiếu thế nào?
- 1357. Hỏi. Bất hiếu là sao?
- 1358. Hỏi. Đạo khi nào khai mở, nếu tu thiền?.
- 1359. Hỏi. Cha mẹ mất rồi, làm sao báo hiếu, có cách nào báo hiếu, xin chỉ giúp?

<p>Odense, ngày 02/03/2016</p> <p>1353. Hỏi. Trời Phật mong chúng sanh làm người gì?</p> <p>Đáp: Dạ thưa. Trời Phật mong chúng sanh làm người văn minh: cải tà, quy chánh, sám hối, ăn năn.</p> <p>Kệ</p> <p>Cải tà quy chánh, mới văn minh Thực hiện yêu thương, lý tưởng mình Sống trong khung cảnh, Trời ban phước Luyện đạo trường sinh, dứt dục tình</p>	<p>Odense, ngày 03/03/2016</p> <p>1354. Hỏi. Làm sao dứt dục tình?</p> <p>Đáp: Dạ thưa; Mình tiếp tục tửu sắc và dục tình thì mau chết sớm. Nhiều người muốn sống lâu, mà không bỏ được. Bác thiền, uống thuốc Phật và niệm Phật siêng năng thì sẽ có kết quả khả quan.</p> <p>Kệ</p> <p>Pháp này công hiệu, rất cao siêu Giản đơn pháp Phật, nhớ luyện đào Kính cẩn trung thành, tu thấy có Hào quang ánh sáng, Phật chuyển sang</p>
<p>Odense, ngày 04/03/2016</p> <p>1355. Hỏi. Có tiền cho cha mẹ là báo hiếu có đúng không?</p> <p>Đáp: Dạ thưa; Tiền cho cha mẹ xài thì hết, thì hiếu mình cho, cũng tan. Hiếu như vậy cũng chưa đầy đủ. Nửa sau này mình nghèo, hết tiền thì sao. Mang tội bất hiếu à! Còn người con nghèo thì sao. Bộ họ không có hiếu à? Hiếu là mình biết vâng lời và làm cho cha mẹ vui. Vui thì nghèo làm cũng được, chứ không phải riêng người có tiền. Người có tiền, có khi là bất hiếu. Làm cha mẹ buồn.</p> <p>Kệ</p> <p>Hiếu là nguồn gốc, của đạo gia Thực hiện hy sinh, sống hiền hòa Vui vẻ vâng lời, cha mẹ dạy Thương yêu đùm bọc, mỗi khi sầu</p>	<p>Odense, ngày 05/03/2016</p> <p>1356. Hỏi. Hiếu biết chữ hiếu thế nào?</p> <p>Đáp: Dạ thưa. Người có hiếu là người biết nghe lời cha mẹ. Mặc dù cha mẹ có xử hẹp hòi, cũng vẫn phải nghe theo. Trường hợp nào mình cũng phải hiếu với mẹ cha. Mặc dù cha mẹ là ăn cướp, mình cũng phải có hiếu. Thương cha mẹ đại đột, làm ăn cướp nuôi mình. Và mình ráng tu, làm người con tốt, thì giải thoát cho mẹ cha.</p> <p>Kệ</p> <p>Cải số đời ta, quyết tu thiền Làm cho sáng tỏ, mẹ cha ta Ánh sáng con người, nằm trong óc Chờ ngày khai mở, ở tâm ta</p>

Odense, ngày 06/03/2016

1357. Hỏi. Bất hiểu là sao?

Đáp: Dạ thưa; Không nghe lời cha mẹ. Không lo cho bản thân. Thường hay cãi vả, bướng bỉnh. Làm những chuyện theo ý mình.

Kệ

**Khó tu khó tiến, khó giải hoà
Về nhà tu luyện, hiếu mẹ cha
Bản tánh con người, thay đổi lạ
Mẹ cha hãnh diện, ở nơi ta**

Odense, ngày 07/03/2016

1358. Hỏi. Đạo khi nào khai mở, nếu tu thiền?.

Đáp: Dạ thưa; Vừa tu, vừa làm việc và thực hiện "Nhơn Chỉ". Bác thiền cho tinh tấn thì đạo tâm Bác mới bừng sáng. Nghiên cứu cái đạo tâm, người kinh nghiệm hành pháp. Họ mở được thì mình thực hành sẽ mở được.

Kệ

**Tu đi sẽ giải, mọi nổi sầu
Thế thái nhơn tình, chẳng vướng đau
Trái tim của Bác, điều hoà nhịp
Giao cảm càn khôn, Bác tự hào**

Odense, ngày 08/03/2016

1359. Hỏi. Cha mẹ mất rồi, làm sao báo hiếu, có cách nào báo hiếu, xin chỉ giúp?

Người ta nói cúng chùa, có đúng không?

Đáp: Dạ thưa; Cúng chùa là làm phước thôi. Không phải trả hiếu. Thầy đó không hiểu.

Cha mẹ mất, tu Vô Vi Báo hiếu được, chứ sao không.

Cha mẹ, mong mọi rất đơn giản, mình chỉ làm "Nhơn tốt". Không cần tiền.

Có nhiều người có tiền, nhưng: Nhơn lành không có.

Tu Vô Vi mình thực hiện vồn vẹn cái: "Nhơn chỉ" .

Nhơn chỉ là cái tông chỉ: giúp mình tu, trở thành người Nhơn lành.

Nhơn lành là mình trả hiếu cho cha mẹ.

Muốn có nhơn lành, phải hành " Nhơn Chỉ".

Nhơn Chỉ" là tông chỉ, để tu đạo.

Khi mà nhơn lành đã đạt là báo hiếu với mẹ cha.

Sau này mình lãnh hội được sáu loại đạo, sáu loại tông chỉ: Nhơn đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo và Thiên đạo. Mỗi cái đạo, nó có tông chỉ riêng. (mật chỉ)

- Nhơn chỉ:có tông chỉ cách tu thành Nhân
- Thần chỉ: có tông chỉ để thành Thần
- Thánh chỉ: có tông chỉ thành Thánh
- Tiên chỉ: có tông chỉ tu thành Tiên
- Phật chỉ: có tông chỉ thành Phật
- Thiên chỉ: có tông chỉ thành Thượng Đế

Nhơn chỉ, là tông chỉ (mật chỉ) để tu hành tiến bộ.

Nó có cái tuyệt diệu, trong cách tu Nhơn.

Không thể nào nhảy bước, khi tu giải thoát. Căn bản tu không có, làm sao lãnh hội sự giáo điển của Bề Trên. Mình đừng có khinh khi mật chỉ nào.

Rất nhiều người tu, nhảy bước. Chỉ thờ Phật, thờ Chúa, thờ Thượng Đế, mà Cha Mẹ không thờ.

Thờ ở đây không phải, cúng lạy. Mà nhiều người lầm. Cúng lạy đâu phải cách thờ.

Đức Phật Thích Ca có thờ phượng tượng hình Phật nào đâu?

Tu riết, tu sai đường Phật dạy. "**Sai một ly, thì sai một dặm.**" Càng ngày không hiểu đạo.

Địa chỉ

Le Thanh Loi
62. LAERKEPARKEN 1.TH
5240. ODENSE. NØ
DENMARK

Ngài biểu thờ cái tâm. Ngài không có biểu mình, lập tượng thờ Ngài. Cái này, mình tự ý làm, thương mại. Dem ngài ra bán.

Thờ phượng ở đây: là mình tôn kính mọi người. Mới đúng nghĩa là thờ phượng Trời Phật.

Tại sao, mình tôn kính mọi người?

Dạ thưa, ai cũng là đại diện cho Trời, Phật, Chúa. Mình có cơm ăn và áo mặc cũng nhờ mọi người đóng góp. Nếu không có họ, lấy gì mình sống.

“Thiên thượng, thiên hạ: Duy ngã độc tôn”. Có nghĩa là Trời và thiên hạ, tận độ mình.

Nhiều người hiểu lầm câu trên: Trời cao và thiên hạ là chỉ có mình ta anh hùng.

Không có vị Phật nào tự tôn và tự đại. Vị Phật nào cũng cúi đầu cảm ơn, Thượng Đế và mọi người tận độ và lo cho Phật.

Trời Phật dạy, biểu mình: Nên tôn trọng, thờ kính người công nhân, người đài tở, người chiến sĩ, người phu quét đường. v.v. Mặc dù mình là ông bà chủ.

Mình có cúng lạy, thờ phượng Trời, Phật, Chúa, mà tâm của mình khinh khi, những người phục vụ mình. Thì không phải cách thờ phượng.

Thờ phượng không đúng, thì tu hoài không đạt và không thấy Trời Phật ở phương nào. Tưởng rằng mình thờ phượng kỹ như vậy là được lòng Trời Phật.

Phật không có biểu mình, lập tượng thờ Phật. Tại vì, ngài biết:

Khi mà mình lập tượng thờ: **Người ta sẽ hiểu lầm:** Trời Phật nằm trong pho tượng, rồi mọi người cúi đầu, cầu xin.

Khi mà mình cúi đầu cầu xin, thì dũng chí của mình không có. Mà dũng chí của mình cũng giống như Trời Phật, mà mình không hay.

Trời, Phật, không có chịu, ép mình vào pho tượng. Để cho mình lợi dụng. Làm hộ vệ cho họ.

Tu Vô Vi, mình sẽ ngộ được Trời Phật, xuất hiện khắp mọi nơi.
Ngài có thần thông quảng đại, để cứu độ chúng sanh.
Tu Vô Vi anh sẽ được sự chiếu sáng của Trời Phật.

Nhưng Bác nhớ thực hành “Nhơn Chí” là bước tiến căn bản của đạo gia.

Kệ

**Công phu tu luyện, lập hành trình
Quyết chí sửa mình, sẽ có duyên
Báo hiếu cho người, phục vụ tốt
Mai kia cha mẹ, sẽ thăng hoa**

Odense, ngày 09/03/2016

1360. Hỏi. Tại sao PLVVKHHBPP trên các web site trên mạng INTERNET, ngay cả trang voviland của bạn đạo trong công phu luyện đạo, phần Nguyễn không có niệm:

NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI THIÊN TÔN?

Nếu có niệm câu NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI THIÊN TÔN trong phần nguyện, hoặc không niệm câu NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI THIÊN TÔN thì có gì khác nhau?

Nếu niệm NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI THIÊN TÔN trong lúc nguyện, khi công phu, và không niệm NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI THIÊN TÔN, khi công phu, thì theo sự sáng suốt mà bạn đạt được là? Xin giải thích.

Đáp: Dạ thưa; Phương pháp nguyện của www.voviland.com, đọc nhưt vô nhị. Đơn giản dễ hành. Sáu chữ này dễ học, phù hợp chung cho đại chúng, già, trẻ, NGƯỜI BỆNH và cho cả người ngoại quốc. Nếu anh hướng dẫn họ.

Mình chỉ có nguyện: Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần) thôi là đủ, khi hành thiền. Xem cách nguyện phương pháp hành thiền.

Cái lầm lẫn của người đời khi dạy đạo, là nguyện tất cả các Phật và cả Thượng Đế. Mong cho Bề Trên dạy đạo. **Nguyện như vậy là không thực tế, khó khăn cho mình, khó khăn cho Bề Trên và không đúng với đường lối khoa học dạy và đường lối tu hành.** Người già, người bệnh và người ngoại quốc học không hiểu. Mà chính hành giả cũng chưa chắc hiểu.

Thí dụ: Anh đi học môn Văn Học, thì mình chỉ cần, cầu một ông Thầy là đủ rồi. Nếu mình mời hai, hoặc ba ông Thầy dạy Văn cùng một lúc. Hai Thầy kia sẽ đứng không, thất nghiệp.

Nếu mà anh học ở trường đời, thỉnh nguyện hai, ba, bốn Thầy như vậy. Tiền ở đâu, mà anh trả?

Ở trong đạo cũng vậy, tôi khám phá ra: Một mình Đức Phật Di Đà dạy đạo là đủ rồi. Mình không cần phải thỉnh nguyện nhiều Phật làm gì. Tôi thì giải thích rất thực tế và khoa học, khác với các Thầy khác.

Nguyện Ông Thượng Đế làm gì, Ông Thượng Đế, không có rãnh. Phải nên sáng suốt cái chỗ này. Kể cả niệm Phật Tổ Như Lai, Ngài cũng không rãnh. Nhiều người đi dạy đạo LẦM LẪN, dạy người khác nguyện đủ thứ, tưởng rằng đúng.

Mỗi vị Phật có trách nhiệm hoằng hoá chúng sanh tùy theo thời kỳ.

Tổ sư Đổ Thuần Hậu nói: " Khoa nào, khoa ấy có khoa, Bạn đừng lầm tưởng, chung khoa, lạc đường".

Thời kỳ này là: KHOA HỌC DI ĐÀ. Việc hoằng pháp của Phật Di Đà cũng giống như, việc làm chuyên nghiệp của mình ngoài đời.

Địa chỉ

Le Thanh Loi
62. LAERKEPARKEN 1.TH
5240. ODENSE. NØ
DENMARK

Email: bandao4p@gmail.com

Thí dụ: Anh là bộ trưởng bộ Giao Thông. Là mình chỉ có trách nhiệm bên Giao Thông. Anh không có quyền xen vào Bộ Văn Hoá, dạy người khác, mặc dù anh có trình độ học vấn cao.

Các hàng chư Phật làm việc cho Thượng Đế. Cũng giống như các bộ trưởng ở thế gian.

Ông Thượng Đế cũng giống như Tổng thống ở thế gian, ngài không có ở không:

Mình xem Tổng thống có khi nào đi dạy môn Văn Học sao? Hiểu chỗ này thì dễ tu và dễ nguyện. Không còn bối rối và quẩn trí.

Nghe lời tôi khuyên và mình xét: Mình chỉ cần nguyện Phật Di Đà dạy đạo, là đủ để thành đạo.

Việc làm đơn giản, cho mọi chúng sanh, người già, người bệnh và kể cả người ngoại quốc. "**Cái đơn giản là cái tối cao.**"

Học môn thiền Vô Vi điển quang, sống lâu trường thọ, ít bệnh tật và giải thoát.

Chỉ cần học một thầy là thành. Học nhiều Thầy, rối trí. Môn nào thực tế, tu mau kết quả, mình hành.

Anh làm như tôi giải thích: Sau này anh có trình độ điển quang và anh sẽ yết kiến Phật Tổ Như Lai và Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Thế gian anh cũng phải đi tuần tự, mới gặp tổng thống. Thiên đàng cũng thế, nên tu tuần tự.

Kệ

**Đơn giản tối cao, chỉ thực hành
Người nào cũng đạt, trí đạo cao
Giúp cho mọi giới, đều thành đạt
Kể cả Việt Nam, lẫn nước ngoài**

21 MẪU TỰ GIÚP NGƯỜI TU SỐNG LÂU VÀ TU HÀNH GIẢI THOÁT

1. VĂN A

Đây là mẫu chữ văn **A**
Viết ra để nhớ, khi mình tìm thơ
Người đời rất thích mộng mơ
Như văn thơ sáng, toả ra đêm rằm

2. VĂN B

B thì đứng kể chữ **A**
Nếu mà ráp ngược, thì thành chữ BA
Thành ra ngôn ngữ nhiệm mầu
Tạo ra ý nghĩa, thêm vào nhiều âm

<p>3. VẦN C</p> <p>Công Cha nghĩa Mẹ bao la Tợ như biển cả, bầu trời cao xa Tình Cha tình Mẹ thiết tha Đi tu trả hiếu, cho Cha Mẹ mừng</p>	<p>4. VẦN D</p> <p>DÂN ta dòng giống Tiên Rồng Ngàn năm bất khuất, hiên ngang anh hùng Mặc cho sóng gió bão bùng DÂN ta vẫn tiến, vẫn hiên ngang nhìn</p>
<p>5. VẦN Đ</p> <p>Đây là mẫu chữ vần Đ Mình nên ĐA TẠ, cảm ơn mọi người Tình Đời tình Đạo thiết tha Tình ta muôn thuở, vẫn ĐA TẠ người</p>	<p>6. VẦN G</p> <p>Đây là mẫu chữ vần G Tạo cho GIA đạo, hướng về tâm linh Quốc GIA kiến thiết, hùng cường GIA đình cần phải, học thiền sửa tâm</p>
<p>7. VẦN H</p> <p>Đây là mẫu chữ vần H Tạo ra HIẾU HẠNH, con người nên trung Nết na HIỀN HẬU trong ngoài Là quà biếu tặng, Ông Bà Mẹ Cha</p>	<p>8. VẦN L</p> <p>Đây là mẫu chữ vần L Thường khi Làm Lỗi, ta thời ăn năn Việc đời chớ động băng khuâng Tu thì ta sửa, cửa nhà sáng choang</p>
<p>9. VẦN K</p> <p>Đây là mẫu chữ vần K Chư Phật thường dụng, chữ KHÔNG giải sâu Đi tu Phật phải đối đầu Chữ KHÔNG là chánh, nổi vòng thiên Cơ</p>	<p>10. VẦN M</p> <p>Đây là mẫu chữ vần M Mẹ thường hay nói khi ta chào đời Má thì cũng bảo con ơi Má thương con lắm, mỗi khi con buồn</p>

21 MẪU TỰ GIÚP NGƯỜI SỐNG LÂU VÀ TU HÀNH GIẢI THOÁT

<p>11. VẦN N</p> <p>Đây là mẫu chữ vần N NƯỚC NAM hùng dũng, nhà nhà trùng tu Hết còn những chuyện lu bu Tử trong cơ thể, trong nhà, NƯỚC NAM</p>	<p>12. VẦN Ô</p> <p>Đây là mẫu chữ vần Ô Trước tiên phải có, Ông Bà Tổ Tiên Hy sinh thành lập địa hình Ông Bà vất vả, bỏ mình vì ta</p>
--	--

<p>13. VẦN P</p> <p>Đây là mẫu chữ vần P Mình nên Phục vụ, mọi người hay hơn Phương châm làm phước cho người Giúp người khỏe mạnh, sống lâu thanh bình</p>	<p>14. VẦN Q</p> <p>Đây là mẫu chữ vần Q QUÊ hương xứ Phật, rõ ràng trong ta Phát ra tâm đạo Di Đà QUÊ ta ở đó, xin mời người qua</p>
<p>15. VẦN R</p> <p>Đây là mẫu chữ vần R RẮNG mà cố gắng, vượt qua kỳ này Thân người khó được ngày nay Thượng ngươn thánh đức, đời nay tu dùm</p>	<p>16. VẦN S</p> <p>Đây là mẫu chữ vần S SANH ra là phước, con người Việt Nam Cần nên tu sửa thẳng hoa Sau này sẽ được, về nơi Thiên Đàng</p>
<p>17. VẦN T</p> <p>Đây là mẫu chữ vần T THAM lam nó tạo, con người chết oan TIỀN TÌNH TÙ TỘI đa mang Tu tham chưa dứt, tướng tham vẫn còn</p>	<p>18. VẦN U</p> <p>Đây là mẫu chữ vần U Tạo ra UẤT khí, khó thông đạo đời Công phu dùng điển giải lời U Minh giáo chủ, không lời oán than</p>
<p>19. VẦN V</p> <p>Đây là mẫu chữ vần V VIỆT NAM anh dũng, xa xưa thuở giờ VÔ VI pháp lý chơn lời ĐIỂN THƠ phân giải, văn minh đặc thù</p>	<p>20. VẦN X</p> <p>Đây là mẫu chữ vần X XUẤT thân là bậc, thanh bản của ta Người đời khó hiểu chúng ta Phật văn dễ hiểu, hành ra XUẤT thân</p>
<p>21. VẦN Y</p> <p>Đây là mẫu chữ vần Y NHƯ LAI dạy bảo, học tu Y LỜI Y chang cứ thể không lời Hành theo Phật dạy, ta thì thẳng thiên</p>	<p>Thiền gia Lê Thành Lợi</p> <p>Kính bút</p> <p>www.voviland.com</p>